

Zingen Psalm 56:5,6

Gebed

Schriftlezing Genesis 15:1-6

Het heil is werk van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.

De Heilige Geest haalt zondaren daar waar ze zijn en brengt ze waar ze komen zullen: in de hemel. In dat werk van de Heilige Geest zit een zekere (volg)orde: bijv. Rom 8:28

	geloof	rechtvaardiging	volharding
roeping -	wedergeboorte -	aanneming tot kind -	heiliging - heerlijkmaking
	bekering	zicht op uitverkiezing	groei

Heidelberger catechismus zondag 7 vr/antw 21

Wat is een waar geloof?

Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in Zijn Woord heeft geopenbaard,

maar ook een vast vertrouwen, dat de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen maar ook mij vergeving der zonden, gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen omwille van de verdienste van Christus.

Calvijn in de catechismus van Geneve antwoord 111

Het ware geloof is een zekere en vaststaande kennis van de Vaderlijke goedwilligheid van God jegens ons, gelijk Hij door het Evangelie betuigt dat Hij ons door de weldaad van Christus tot een Vader en Beschermmer zal zijn.

Calvijn in Institutie III,2,29

Wij zeggen dat het fundament des geloofs is de genadige belofte omdat op haar het geloof eigenlijk berust. Want ofschoon het vaststelt dat God in alles waarachtig waarachtig is, hetzij Hij beveelt, hetzij Hij verbiedt, hetzij Hij belooft, hetzij Hij bedreigt; ofschoon het Zijn bevelen ook gehoorzaam aanvaardt, op Zijn verboden acht geeft en Zijn dreigingen opmerkt: eigenlijk begint het toch bij de belofte, daarop berust het, daarin eindigt het.

Westminster kleine catechismus antwoord 86

Het geloof in Jezus Christus is een zaligmakende genade, waardoor wij Hem aannemen en op Hem alleen rusten ter zaligheid, en dat zoals Hij ons wordt aangeboden in het Evangelie.

#### A: het wezen van het geloof

\* Grondwoorden in de Bijbel.

Oude Testament: werkwoord 'aaman' ('amen'):amen zeggen op, betrouwbaar achten  
Gen. 45:26-28

Nieuwe Testament: werkwoord betekent: toevertrouwen aan, overgeven aan Joh 2:24

Geloven is amen zeggen op iets wat naar ons toekomt. Op Iemand zoals Hij is. Gen 15:6

Dus: we bepalen niet zelf wat wij geloven. Dan komen wij bij een karikatuur van God uit.

\* God komt tot ons. In Zijn Woord. Als de drie-enige God van het verbond. Als de God Die tot ons behoud genegen is. Het geloof vertrouwt dat.

Het Woord van de drie-enige God is geconcentreerd in Christus. Jezus als Profeet, Priester, Koning. Jezus die met Zijn bloed de schuld verzoent en met Zijn Geest de zonde bestrijdt en wegneemt. God biedt Christus aan als volkomen Zaligmaker.

Het geloof vertrouwt zich aan Hem toe om Hem te laten doen wat Hij belooft.

Vergelijk de teksten in het Johannes Evangelie. Joh 2:11, 3:15-16, 12:44

\* Het is geloof of ongeloof. Geen neutrale houding mogelijk. Joh 3:36, I Joh 5:10

Geloof is noodzakelijk. Joh 3:18, Matth 9:22, Lucas 7:50, 8:48, 17:19, 18:42, I Joh 5:12.

Door het geloof delen we in rijke zegeningen. Matth 9:2, Joh 6:35, 40, 47 Joh 7:38, 11:25-26a, Rom 5:1, Hand 10:43, Hand 16:31

## **B: Het hart van het geloof**

\* God trekt met het Evangelie om ons wantrouwen weg te nemen. God drijft met Zijn wet om onze hoogmoed en valse rust af te nemen. Het geloof zegt 'amen' op de wet, maar vertrouwt zich toe aan het Evangelie in Christus. Altijd toevluchtnemend tot Christus.

\* Geloven staat tegenover 'werken' zie Romeinen en Galatenbrief. Rom 3:28 Rom 4:3-5, 6-7, Gal 2:16, 3:2. Geloven is: niets doen, maar alles laten doen door Hem. Niet werken, maar rusten op Zijn volbrachte werk. Geloof gaat altijd gepaard met een verslagen en verbroken hart. Ik hoef God niet gewillig te maken mij aan te nemen, Hij maakt mij gewillig te komen. Geloof is de gebalde vuist die opengaat zodat God er Zijn Christus in kan leggen. Het is een gave Gods. Efeze 2:8. Daarom: dank voor wie gelooft, hoop voor wie niet kan geloven, schuld bij wie niet gelooft

## **C: het leven van het geloof**

\* Zekerheid van het geloof.

Geloof is zekerheid. Maar de gelovige is niet één en al geloof. In de gelovige kan ook veel ongeloof zijn. Dat kan verschillende redenen hebben:

Gevoel van zonde, beproeving vanuit Gods hand, geen gevoel van vrede met God, het zicht op zovele zonden.

Zekerheid van het geloof rust tegen alles in op Gods Woord in Christus. `Nochtans`.

Zekerheid van het gevoel heeft de wind mee van gevoel of omstandigheden. `Daarom`.

God kan beproeven en op het geloof niet (direct) het gevoel geven.

De zekerheid van het gevoel is heerlijk, maar heeft wisselvallige grond. De zekerheid van het geloof is aangevochten, maar heeft vaste, onwankelbare, grond.

Denk aan vele Psalmen uit de diepte die toch spreken van geloofsvertrouwen. Matth 15:28

\* Geloof en vrucht.

Vruchten zijn: echt berouw, verlangen naar God, kracht tegen de zonde, uitzien naar de heerlijkheid. Niemand komt zonder deze dingen in de hemel, maar deze dingen zijn er niet voor, maar door het geloof. Het geloof is als een dadelpalm. Gericht op de zon zal hij vrucht dragen. Zoekend naar vrucht zal hij geen vrucht dragen. Gericht op Christus zal de gelovige vrucht dragen. Maar nooit: eerst vrucht en dan geloven. De orde is andersom: geloven als iemand die vruchteloos is en goddeloos, en dan zal hij vrucht dragen. Joh 15:5m. Daartegenover: Jac. 2:17

\* Geloof in Christus tot verzoening en vernieuwing is het hart van de bloem. Daaromheen zijn vele kelken. Al wat God beloofd heeft. Hebreeen 11:1. De voorbeelden van Hebreeen 11 gaan over dingen die onmogelijk leken. Hebr 11:7,8,17,22,30.

God belooft onmogelijke dingen. Vgl Gen 15:5. Hij belooft kracht om het kruis te dragen, wijsheid om Zijn wil te weten, volharding van het ware geloof, genade om Hem te belijden tot in de (martel)dood, nieuwe hemel en nieuwe aarde.

Groot geloof ziet Gods macht/gewilligheid groter dan onmogelijkheden. Matth 8:10, 15:28.

Klein geloof ziet de onmogelijkheden groter dan Gods macht. Matth 6:30, 8:26, 14:31, 16:8

Jezus zegt: Lucas 8:50. Laat de bede zijn Marcus 9:23-24 Ik geloof Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp.

\* Geloven zal overgaan in aanschouwen. Dan geen strijd meer, geen tegenwind. Maar Hem zien van Aangezicht tot Aangezicht en Hem gelijk zijn. II Cor 5:7-9 Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, en ik heb het geloof behouden. II Tim 4:7.

Ds J van Amstel: echt geloven (over zondag 7 Heid Cat, eenvoudig boekje)

Ds J van Amstel: wat geloof je? (over het geloof in zondag 8 t/m 22)

Ds LH. Oosten: wat is een oprecht geloof?(preken over teksten mbt 'geloof/schijngeloof')

H. Bonar: Gods weg van vrede (het helderste boekje over geloven dat ik ken)

E. Erskine: de zekerheid van het geloof (over Hebr 10:22 mbt zekerheid, strijd, twijfel)

John Buyan: Komen tot Jezus Christus (over Johannes 6:37 mbt komen en hindernissen)

Ds C.G. Vreugdenhil: levend geloof (over komen tot en groeien in geloof, serie 'Jongerenperspectief')

Ds C.G. Vreugdenhil: alles uit Hem (over de hele orde des heils. Over geloof:h. 5 en 6)

