

**Gemeente avond 19 mei 2010.
Opvoeding in gezin en gemeente**

Vorig jaar: kinderdoop.

Dit jaar vervolg: opvoeding in gezin en gemeente.

Psalm 78: 2 en 3.

Gebed

Deuteronomium 6:1-7 met name vers 4-7

Vers 4 de HEERE, onze God. Hij is de God van het verbond. Gij zijt Mijn volk! En dat geldt ons, in zonden ontvangen en geboren. Ook wij vroegen er niet vanuit onszelf om. Hij is gewillig om zalig te maken. Gewillig, wat er ook plaatsvindt in het leven van kinderen/jongeren. Hetzij aangedaan door anderen (pesten) hetzij door ziekte/handicap. En Hij is bij machte. Al is er afweer, verzet.

Tevens wil het verbond ons richten op waar het werkelijk om gaat in de opvoeding: de inhoud van Gods belofte. Verzorging, verlossing en vernieuwing. Laat ons gebed en onze tijdsindeling daarop gericht zijn.

Opvoeden niet met verwachting van onze kinderen, maar met verwachting van God voor onze kinderen. Tweeërlei kinderen van het verbond.

Vers 5 en 6 zo zult gij Hem liefhebben. Van alle grenzen, gewoonten, regels dient dit het hart te zijn. Dát proeft een kind! Dan zijn Zijn woorden in ons hart. Hart: zetel van liefde en genegenheid. Beide zijn dus van belang: het innerlijk en de concrete vormgeving. Dat geldt allereerst hen die opvoeden. Voorbeeldfunctie! De sfeer in de gemeente, in het gezin, in het huwelijk is zo belangrijk en kan tegelijk zo moeilijk zijn.

Vers 7 inscherpen. Zoals een vorm in hout gebeiteld word: consequent en trouw. Te allen tijd bereid om te spreken over de dingen van de HEERE.

Psalm 34:6

Opvoeding in gezin en gemeente:

Veel verschillende situaties:

Jongere-oudere kinderen/ in gezin - in onderwijs - in gemeente/samen – alleen.

Vele onderdelen: media-bidden-de zondag-keuzes maken mbt muziek, hobby's, sport, vrije tijd- seksualiteit, grenzen stellen.

Daarom is de inleiding vrij algemeen. Maar laat ieder vragen stellen vanuit zijn/haar eigen invalshoek. Nadruk zal liggen op huisgodsdienst.

Het hart van de christelijke opvoeding is: het Woord-het gebed-het zingen.

*** Zondag: de kerkdiensten: wees trouw aan Gods inzetting. Kinderen proeven de stemming van hun ouders al vroeg.**

De dag voor onderlinge ontmoeting waarbij juist ook tijd mag zijn voor de dingen van de HEERE. Wat extra lezen en bespreken met elkaar. Belangrijke boeken: 'de Christenreis' van Bunyan, boekjes van H van Dam, 'Jongerenperspectief'.

De zondagsrust staat onder druk in onze tijd: drukte, stress, moeheid. Laten we zuinig zijn op de zondag! Hoe gaan we de zondag in?

*** Maandag t/m zaterdag. Laten we het Woord gebruiken. Regelmatig, onderzoekend (bijv met dagboekjes), en in rust dus niet opgejaagd door de tijd.**

Denk aan kleuter- en kinderbijbels als opstap tot de echte Bijbel. Naslagwerken zoals de kanttekeningen.

Het gebed: Voor ons kind en met ons kind. Bidden we hardop? Formulier- of vrij gebed?

Zingen. Zingen is tot Gods eer en blijft lang bij.

Rond de maaltijd en het begin en einde van de dag zijn ideale momenten.

Laten we ook zelf onderwijzen vanuit de Bijbel. Bijv over Wie is God? Geld- en tijdbesteding, invulling van de zondag, sexuele opvoeding. Soms nav het Bijbel lezen Soms nav een vraag van een kind/jongere. Soms door zelf erover te beginnen.

Hartbewaking: Neem tijd voor lezen-bidden-zingen. Laat blijken dat dit het belangrijkste is. Het toetje of het nieuws kunnen wachten of gemist worden, maar dit niet. Bescherm het hart! Neem er tijd voor. Dat is vaders en moeders eerste roeping! Wees alert op de plaats/invloed van media: radio, tv, tijdschriften, krant, video, computer. Drie vragen zijn altijd te stellen: Verleiden ze tot zonde (Galaten 5:16-26, zondag 34-44 Heid Cat)? Wat is hun geleidelijke invloed? Hoeveel tijd slokt het op? Denk positief ook na over bijv. "Bimbam" en "kind en Evangelie". Lees (jonge) kinderen zelf voor. Doe regelmatig samen iets.

Enkele aandachtspunten:

* Geef prioriteit aan de opvoeding. Ook daarin mogen wij Gods beeld vertonen. God, de Vader. God, Die troost gelijk een moeder troost. En God is de Aanwezige. Altijd te bereiken. Laten we er zijn voor ons gezin. Hoeveel zorg besteed de HEERE niet aan ons omdat Hij omgang met ons wil, laten wij tijd en zorg aan ons gezin besteden om een relatie met hen op te bouwen.

* Oprechtheid oftewel: onszelf kwetsbaar opstellen. Over hoe we zelf waren/zijn. Als we verkeerd gehandeld hebben, als we regels willen veranderen, gewoonten invoeren. Hardop bidden: Ook hierin komt onze eigen zwakheid uit en mogen we iets van de verborgen omgang met de HEERE laten proeven.

* Gesprek: probeer te begrijpen en interesse te hebben. Stomp de bal niet terug, maar vang hem op. Probeer uit te leggen waarom er een grens is. Hiermee hangt samen: probeer op tijd ergens over te beginnen, voor het 'verkeerd' is gegaan. Probeer te voorkomen dat het is: toen ons kind wilde praten wilde ik niet, en nu ik erover wil praten, wil ons kind niet (meer)

* Verdiepen we ons in de vragen vanuit kinderen/jongeren. Ze doen soms een fors beroep op onze kennis van Bijbel, belijdenis, kerk, traditie en de achtergronden ervan. Het is geen schande om aan te geven dat we zelf er nog eens over na willen denken of er iets over na moeten lezen.

* Van grote waarde blijft het woord van Zacharia 4:6 "Niet door kracht, noch door geweld maar door Mijn Geest zal het geschieden zegt de HEERE." Twee polen blijven beide voluit staan: onze verantwoordelijkheid om naar ons vermogen op te voeden en de afhankelijkheid van de HEERE, Wiens zegen alleen vrucht geeft.

Vraag: welke mogelijkheden en welke moeilijkheden zien we om de christelijke opvoeding gestalte te geven?

Psalm 127:1

Enige lectuur: (een kleine selectie, er is veel meer op de markt)

Serie 'christelijke opvoeding'. 10 delen.

Van deel 1 'rond de geboorte' (omgang met kinderen vanaf het zwanger zijn tot en met de eerste weken na de geboorte) t/m deel 10 'loslaten en vasthouden' (omgang met kinderen vanaf 20 jaar) - red dr J. Stolk.

Blozen mag (praten met kinderen over seksualiteit) - Sarina Brons - van der Wekken.

Ruimte door regels (over grenzen stellen in de opvoeding) - Sarina Brons - van der Wekken.

Opvoeden, boeiend en vermoeiend - Sarina Brons - van der Wekken ea.

Opvoeden voor God - ds C.J. Meeuse.

Om het Woord – (werkboekjes bij het Bijbellezend; serie voor het jonge gezin (5 t/m 12 jaar) red A. Dingemans

Opvoeding in beeld – een handreiking voor mediagebruik in het gezin – red F.A. van Hartingsveldt en L.A. Kroon

Tieners begrijpen – J.H. Mauritz (brochure)

De plichten der ouders – J.C. Ryle (brochure)

Aangaande mij en mijn huis – drs J.R. Beeke

Aangaande mij en mijn huis – drs M van Campen.

Voor Zijn Aangezicht – J.H. Mauritz en W. Visser (over huisgodsdienst)

