

Lucas 8:45a

“en Jezus zeide: ‘wie is het die Mij heeft aangeraakt?’”

1 aanraken 2 aanspreken

Gemeente,

Petrus snapte niet dat Jezus dat vragen kon. Wie is het die Mij aangeraakt heeft? Als je door een mensenmassa loopt en er staan geen dranghekken, en mensen willen graag een glimp opvangen, ja dan schampt er voortdurend iemand net tegen je aan of langs je heen. Ze worden geduwd door mensen achter hen of willen misschien uit nieuwsgierigheid graag even contact dus dat gebeurt vanzelf. Maar het ontgaat Petrus dat Jezus het anders bedoeld. De Heere Jezus bedoeld aanraken in geloof. Aanraken door de nood gedreven. Dat aanraken bedoelt Hij. Blijkbaar is aanraken en aanraken twee. En we trekken de lijn door en zeggen dan vanmorgen: blijkbaar is bidden en bidden twee, is godsdienstig zijn en godsdienstig zijn twee, is ten avondmaal gaan en ten avondmaal gaan twee. Gebeurt het zonder geloof of in geloof?

1 aanraken

Van dat laatste: aanraken in geloof, is de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw weer een plaatje, tekening. Het geloof is de vaste grond der dingen ie hoopt en bewijs der zaken die men niet ziet. Het geloof is zeker weten en vast vertrouwen. Is een zekere kennis van Gods welwillendheid jegens ons. Is aannemen van de Christus zoals Hij aangeboden wordt. Dat waren enkel omschrijvingen zagen we vorige week. En hier zien we opnieuw wat dat nou in de praktijk inhoudt.

Dat is wat geweest. Een vrouw die 12 jaar lang bloed vloeide, bloed verloor, altijd ongesteld was. Die vrouw moet zo moe geweest zijn. Zo weinig energie gehad hebben. Misschien 1 uurtje in de morgen en 1 uurtje in de middag iets kunnen doen, en verder uitgeput op de bank hangen. Uit het hele leven en sociale leven weggehouden.

En zoals Leviticus 15 aangeeft: door dat bloedverlies was zij ook onrein. Elke dag van haar leven. Niet bevoegd om aan de eredienst deel te nemen of die bij te wonen. Onrein. Veroordeeld om buiten Gods rijk te blijven. Niet bevoegd om tot God te naderen. Geen toegang tot God. Daar stond zelfs de doodstraf op als iemand dat toch deed. Het moest daarin duidelijk worden dat God niet te verenigen is met wat door de zonde komt, laat staan met de zonde zelf. De wet verbiedt om tot God te naderen. Onmogelijk.

Het was dus niet zomaar iets, dat bloedvloeien. Dat ervoer zij ook zo, want zij heeft haar hele leeftocht eraan gegeven om er vanaf

te komen. Heel haar levensonderhoud. Alles wat ze had. Haar spaargeld opgemaakt, het inkomen dat er was eraan besteed. Dure dingen verkocht en eenvoudiger geleefd om weer wat geld te hebben. Auto weg en een kleinere, tuin niet meer aangeplant, huis niet meer laten verven alles besteed aan dokteren. Als deze vrouw tot Jezus komt dan is dat als de Kananese vrouw van vorige week: met haar ellende. Ze heeft enkel ellende. En als Jezus haar daar niet vanaf helpt dan is het over en uit. Ze moet naar Jezus toe.

Ik hoor daarin de roep: "Ontferm U mijner". Dat is geloof. Het leven buiten onszelf in Christus zoeken. De grond van het leven in Zijn verzoening, de Bron van het leven in Zijn Geest. Anders is er en blijft er de dood. De scheiding met God. Naar de wet kan er geen contact zijn tussen God en ons. De wet eist heiligheid en die heb ik niet en dat ben ik niet. Onrein. Maar in Christus laat God Zich benaderen, laat Hij Zich ontmoeten.

En zo raakt zij Jezus aan. Dat komen wel 30 keer tegen in de Evangelien. Dat Jezus een verlamde, blinde, melaatse, dode aanraakt of dat zij Hem aanraken. En in dat aanraken zit overdracht. Dat gaf Numeri 19 aan: wie een onreine aanraakte werd zelf onrein. Al de keren dat Jezus een onreine aanraakte nam Hij de onreinheid op Zichzelf, nam Hij die over. En tegelijk gaf Hij Zijn reinheid aan die onreine. Dus dat zit er achter dat aanraken. Dan word Jezus onrein. Dat zal blijken: Hij wordt als onreine behandeld door God en verstoten en verlaten aan het kruis. En Zijn reinheid gaat over op haar. Zij word rein en mag naderen tot God en Hem ontmoeten.

En zij raakt Jezus aan. Dat is aan de ene kant uiting van geloof dus. Ze vlucht tot Jezus. Ontferm U mijner. Enkel ellende anders verloren. Zo vlucht ze tot Hem. Dat is geloven: vluchten tot Jezus. En je zou kunnen vagen: kan een mens dat? Kan een mens vluchten tot Jezus? Vanmorgen draaien we vraag eens om: kunt u het laten? Kunt u het laten om tot Jezus te vluchten? Is de nood niet zo hoog dat u buiten Jezus geen rust hebt? Is het wantrouwen tegen Jezus zo groot dat u van Hem vandaan kunt blijven? Voor deze vrouw gold duidelijk: zij kon het niet laten om Jezus aan te raken.

Aan de andere kant gold van deze vrouw: dat aanraken was

uiting van geloof en tegelijk was er ook onzuiverheid in. Was het een klein geloof. Want waarom gaat zij niet naar Jezus om het Hem te zeggen? Is zij bang dat Hij dan 'nee' zal zeggen? Dat ze het beter zo kan proberen dan stuurt Jezus haar tenminste niet terug. Is ze zo bang voor de mensen dat ze niet openlijk durft te tonen dat zij naar Jezus komt? Denkt ze dat Hem aan moet raken omdat een gebed niet genoeg is, dat aanraken een must is? Het is geloof, maar wel kleingeloof.

2 aanspreken

En Jezus merkt het. Jezus heeft gemerkt dat Hij in geloof kleingeloof is aangeraakt. Dat is wel opmerkelijk. Want de zoom van zijn kleed, dat is nog wat anders dan wij denken. Dat kleed was een soort toga van vorm, iets korter dan die ik aan heb. En op 4 plaatsen onderaan zat er een kwastje aan, een paar touwtjes in elkaar gedraaid. Nou, als iemand met zijn hand even aanraakt, niet eraan trekt, dat deed die vrouw echt niet, ze wilde Hem zo aanraken, zo licht, zo eventjes, dat het niet gemerkt zou worden. Maar Hij merkt het. Gelukkig, Dankzij genade. Hij merkt het. Als het kleinste geloof dat van achteren heel schuchter maar tot Hem zucht, Hij merkt het, Hij hoort het. Hoe klein dat geloof ook is. Hoe bestreden, hoe omringd of overstelpt door duizend angsten duizend doden, Hij merkt het op. Als Hij in geloof wordt aangeraakt. Als iemand niet kan laten het leven buiten zichzelf in Hem te zoeken.

Wie heeft Mij aangeraakt? Die moet naar voren komen. Want de Heere Jezus wil die vrouw beproeven kun je zeggen. Maar je kunt ook zeggen Hij wil haar laten merken Ik vind het goed. Ik heb je rein gemaakt, van harte. Hij wil haar laten merken en weten, je hebt het niet gepakt en ontstolen aan Mij, Ik heb het uit liefde gedaan. Ik ken u, Ik heb U lief en daarom bent u nu rein.

Daarom vraagt Hij ook straks als de tafel staat toegericht: Wie is het die Mij aangeraakt heeft? Die kome en Ik zal Hem geven Mijn lichaam en Mijn bloed. Dat Ik voor u daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven Mijn lichaam en bloed gegeven heb. Dat Ik de toorn Gods waaronder gij eeuwig had moeten verzinken heb willen dragen. Dat Ik u gekocht heb met Mijn bloed, bemind heb met Mijn leven en eeuwig zal voeden met Mijn lichaam en bloed.

Wie heeft Mij aangeraakt? Ja dan geldt aanraken en aanraken is twee. Het gaat om het aanraken met de schreeuw van ontferming. Uit ellende tot Hem gevluht. En anders is het eeuwig verloren. Wie heeft Mij aangeraakt?

Moet je eens indenken daar toen Jezus dat vroeg. Dat er een ander naar voren zou zijn gekomen, niet die vrouw, maar zomaar iemand die even tegen Jezus aangeduwd had of was en dat die naar voren was gekomen en had gezegd: ik heb U aangeraakt.... Je zou de adem inhouden. Als iemand naar voren zou komen tot de tafel die wel godsdienstig is, meeleeft, bid, maar niet in geloof. Niet in de schreeuw om ontferming. Maar je komt naar voren omdat je de vorm hebt terwijl het wezen eruit is. Dan hou je je adem in. Alsof Jezus daar niet doorheen kijkt.....

Maar ook andersom. Stel je voor dat die vrouw op die vraag van Jezus niet gekomen zou zijn. Zich verscholen zou hebben, bang voor mensen, bang voor Jezus, of: ik ben toch beter en rein waarom zou ik nog naar Hem luisteren en zij zou wegblijven.... Stel je voor dat iemand Jezus aanraakt in geloof. Schreeuwend om ontferming. Het niet kunnen laten bij Hem te zoeken. Overal verderf, maar bij Hem, bij Hem.... en je komt niet. Jezus vaagt wie heft Mij aangeraakt en je laat Zijn stem klinken zonder te komen.....

Het is echt een vraag voor ons hart: Wie is het die Mij aangeraakt heeft? Wie Hem heeft aangeraakt die wil Hij verzekeren: Ik voor u, Mijn lichaam en Mijn bloed verbroken en vergoten. Daar zit ook beproeving in voor die vrouw. Om tevoorschijn te komen. Dat doet Jezus op Zijn tijd. Let maar op: Jairus had Jezus laten roepen voor zijn dochter die op sterven lag. Elke minuut telt. En Jezus...laat Zich ophouden door die vrouw, maakt er nog een heel gesprek van ook en de minuten tikken verder en zijn dochter en zijn dochter gaat sterven. Maar Jezus treuzelt, laat Zich ophouden. Jairus word beproefd voor hij wordt verhoord. Terwijl deze vrouw eerst zonder blokkades Jezus aan mag raken en redding ontvangt en daarna beproefd word of zij er ook voor uit wil komen. De één word blijkbaar tevoren beproefd en de ander achteraf. De één voor hij aan gaat en de ander achteraf. Maar het gaat om die vraag: Die eerlijke vraag: Wie is het die Mij aangeraakt heeft? Amen.