

## Jesaja 50:9a

**“Ziet, de Heere HEERE helpt Mij; wie is het die Mij zal verdoemen?”**

### **1 tegenstelling 2 plaatsvervang**

Gemeente,

1 tegenstelling

Jesaja ziet de Knecht des Heeren. Hij kijkt in de verte en zijn zicht op deze Knecht wordt steeds helderder. De lens wordt steeds zuiverder gesteld. En zo zag Jesaja in dit 3<sup>e</sup> lied van de Knecht des Heeren dat Hij lijden zou. Mensen slaan Zijn rug, trekken Hem het haar uit, overladen Hem met smaad en speeksel. En wonderlijk, Hij is zo gehoorzaam aan Zijn Vader, zo gewillig van zondaarsliefde, Hij geeft Zich ervoor. Hij geeft Zijn rug, Zijn wangen, Zijn Aangezicht. Hij lijdt omdat Hij Zich ervoor leent en geeft. Maar nu wordt de lens nog scherper gesteld. Want dat lijden zal niet het enige zijn. Hij zal lijden onder mensen, maar God, God zal Hem helpen, God zal het voor Hem opnemen. God zal Hem nabij zijn. En nu lijkt het in de profetie vaak alsof dingen tegelijk zullen gebeuren. U kent dat beeld wel voor de profetie. Alsof je naar een bergmassief kijkt en alle vlak bij elkaar te liggen op dezelfde afstand. Maar als je dichterbij komt blijkt dat er nog een afstand tussenzit. Zo ook hier. Het lijkt hier alsof dat tegelijkertijd zal zijn: mensen die Hem smaden en God Die Hem helpt. Maar in werkelijkheid is het na elkaar gebeurd. Eerst hebben mensen Hem veroordeeld, gekruisigd en gedood. Maar daarna, daarna heeft God Hem geholpen. En daarom wordt Hij niet te schande en niet beschaamd. Want God heeft Hem uit de doden opgewekt. Zoals later vaak gepredikt zal worden door de apostelen: deze Jezus dien gij gekruisigd hebt, heeft God uit de doden opgewekt. Het is Pasen geworden. God heeft Hem in eer hersteld, Hem met eer en heerlijkheid gekroond, Hem Zijn volle gunst gegeven, het eeuwige leven geschonken. De Heere HEERE helpt Mij. Wie heeft een rechtszaak tegen Mij. Wie zal Mij verdoemen? Letterlijk staat er: schuldig verklaren. Wie zal Jezus nog schuldig kunnen verklaren? O ja, mensen en de duivel kunnen van alles zeggen en beweren. Maar dat heeft geen enkel effect meer. Laat heel de wereld en heel de hel maar tegen Jezus uitvallen en uitvaren. Hij is veilig. Door God opgewekt kan Hem niets, niets meer gebeuren. Dat wist Hij. Ik denk aan die tekst uit Hebreëen 12:1 Die om de vreugde die Hem voorgesteld was het kruis heeft gedragen en schande veracht. Die hoop, die wetenschap gaf Hem kracht om te volharden, om door te gaan, om als een keisteen zo onwankelbaar koers te houden. De Heere HEERE helpt Mij. Ja, dat geldt de Knecht des Heeren, vanwege Zijn gehoorzaamheid.

Maar wij? U, jij, ik. Dat is een heel ander verhaal. Wat een tegenstelling. Wij zijn ongehoorzaam. Toen God riep gaven wij geen antwoord, toen Hij kwam, gaven wij niet thuis. In een voorbereidingsweek neemt de HEERE je weer eens mee terug. Daar en toen. Eén en al ongehoorzaamheid. Van mezelf zo doof voor Gods stem, zo onwillig om Hem te vertrouwen en te volgen.

Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Nou, dat zij er nogal wat. De wet heeft nogal wat rechtszaken tegen ons. Alle ongehoorzaamheid zijn even zoveel rechtszaken die de wet tegen ons aanspant. Zo God in het recht wil treden en gadeslaan, opstapelen, opsparen, bijeenverzamelen alle ongerechtigheden: wat een strafblad. Wat een aanklachten. Wie zal mij veroordelen? Schuldig stellen? God door Zijn wet. Hij zal mij schuldig verklaren. Op goede gronden. Onweerlegbaar, niets tegenin te brengen. God zal mij schuldig verklaren. En dan heeft een mens het niet breed meer. Dan zal te schande worden en beschaamd. Alle hoop die ik dacht te hebben wordt beschaamd. Blijkt een luchtbel te zijn die uit elkaar spat. Ik zal eeuwig te schande worden. Ik ben geschapen als mens, maar ik word ten toon gesteld als overtreder, vijand van God. Zo Gij in het recht wil treden en gadeslaan alle ongerechtigheden.

En als de HEERE met Zijn Geest werkt kun je je daar niet meer van afmaken. In de voorbereidingsweek kom je er weer voor te staan. Ik kan geen kant op, ik kan niet terug, ik kan niet weg, ik ga naar Gods rechterstoel toe. De rechtszaak, het vonnis. Schuldig verklaard. Angst der hel, heimwee naar God.

## 2 plaatsvervanging

En daar kruist Jezus je pad. Jezus, die in Gethsemané zeer beangst was en ten dode toe bedroefd van heimwee. En Hij wil ruilen. Hij neemt het mijne. Hij gaat verder, verder naar het kruis. En ik ontvang het Zijne. Eer en heerlijkheid, gerechtigheid en eeuwig leven. De juiste voorbereiding brengt ons daar, gemeente. Daar, waar Jezus ons pad kruist. En wij Hem in de armen vallen. Hem, Die overneemt wat van ons is en overdraagt wat van Hem is. En het ware geloof word zo zalig. Zo, en anders niet en nooit. Dus valt de scheiding tussen wie wel aan mag gaan en wie niet mag gaan. Hebt u Jezus ontmoet Die het uwe op Zich nam en Die het Zijne aan u gaf? Omwille van Zijn verbroken lichaam en vergoten bloed. Betekend in brood en wijn. Zo zwaar geleden, zo duur verworven. Daar zal klinken: doet dat tot Mijn gedachtenis, neemt , eet, drinkt, gedenkt.

“Op de heuvel Golgotha  
Staat een kruispaal opgeheven  
Als ik daarheen de ogen sla  
Wordt mij al mijn schuld vergeven  
Onder de ijs’ren nagelpunt  
die Uw voeten houdt gebonden  
zij een plaatsje mij vergund  
waar ‘k mag treuren om mijn zonden.”

En waar Hij op Zich neemt wat van mij geldt: alle rechtzaken en het vonnis dat schuldig verklaart, daar geldt van mij wat van Hem geldt: Plaatsvervanging. De Heere HEERE helpt mij. Gerechvaardigd, niet schuldig verklaard. Vrede met God en in Zijn gunst aangenomen. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Die kome. Maar in Christus ziet God mij aan als had ik in eigen persoon voor al mijn zonden betaald en alle gehoorzaamheid volbracht. Wie zal mij verdoemen? Schuldig verklaren? Als God rechtvaardigt en in Christus aanziet? Laat iedereen me schuldig verklaren, maar als God voor ons wie zal tegen ons zijn?

De Heere HEERE helpt mij. Er is tegenstand genoeg. Mensen kunnen tegen me aanvallen en me het moeilijk maken. De duivel kan het me moeilijk maken. Hij kan mij verzoeken met zonden en gelegenheden die het zondigen aanbieden. Hij kan mij verleiden met gedachten en drukte en van alles en nog wat om God te vergeten en het geloof te laten wegebben. Hij kan me verdrukken met kruis en lijden om me eronder te laten bezwijken. Hij kan me aanvechten met mijn zonden, mijn schuld van vroeger en van nu, met mij zondigheid die mij nog nooit zo aanvloog, met mijn geesteloosheid die toch nooit kan bestaan met het leven der genade. Maar hij kan het me zo moeilijk niet maken of: de Heere HEERE helpt mij. Hij voedt mij. Brood en wijn betekenen en verzegelen het. De Heere voedt mij. Opdat uw geloof niet ophouden zal en niet bezwijken zal. Hij voedt mij tot het eeuwige leven. Dat laat Hij zien, dat bevestigt Hij.

Het geloof mag zeggen: wie is het die mij veroordeelt? Die mij verdoemt? En de hoop mag zeggen: ik word niet beschaamd en niet te schande. Omdat het hoop in Christus is. Want buiten Hem geldt: ik word te schande en beschaamd. Dan is alle hoop ijdele hoop. Gebouwd op eigen gerechtigheden en voornemens, gebouwd op eigen gevoelens en eigen gedachten. Die hoop blijkt ijdel. Dan kan ieder voor zijn, maar als God tegen is, wat baat het me dan? Als de Heere HEERE niet helpt?

In de Christenreis van John Bunyan is er een zekere onkunde die aan de doodsrivier komt. En daar direct een pontje vindt met een veerman die ijdel hoop heet. En aan de overzijde zegt onkunde tegen de poortwachters: ik heb in tegenwoordigheid van de Koning gegeten en gedronken in Hij heeft in onze straten geleerd. Toen grepen zij hem wierpen hem uit buiten de hemelstad.

Maar de hoop die in Christus is beschaamd niet. In Bunyan's Christenreis komt christen bij de doodsrivier en dreigt erin weg te zinken. Aan gevallen door de herinnering aan zijn zonden van voor en na zijn bekering, besprongen door boze geesten zegt hij: ik zink weg in diepe wateren, angsten des doods hebben mij getroffen. En dan zegt Hoop: De angsten die u doormaakt zijn geen bewijs dat God u heeft verlaten, maar moeten dienen om u te louteren en om u te herinneren wat Zijn goedheid u gedaan heeft en om te zien of gij in uw nood op Hem zult vertrouwen. Hebt goede moed, Jezus Christus maakt u gezond. En deze hoop beschaamt niet. Hoop die niet steunt op eigen mogelijkheden en gedachten, maar die hangt aan Christus en Zijn werk. Die hoop beschaamt niet. Hoop om met eer en heerlijkheid gekroond te worden, om eeuwig met de Heere te zijn, om met Christus te zijn en Hem eeuwig te genieten. Een hoop die zich uitstrekt, die uitzien kan en verlangen.. Waarvan het Heilig Avondmaal een teken en verzegeling is. Voorschot en voorsmaak van de erfenis die is weggelegd. De onvergankelijke, onverwelkelijke, onbevlekkelijke erfenis. Die bij brood en beker neerdaalt uit de hemel. Als U toen U zelf voor mij gaf, dan zult U nu voor mij pleiten en bidden, mij zegenen en beschermen en mij nimmermeer vergeten, dan zult U eens, straks, mij niet vergeten en mij tot U nemen in heerlijkheid.

Die vreugde, dat uitzicht doet volharden. Van kracht tot kracht. Van avondmaal tot avondmaal. Totdat geloof aanschouwen wordt, de hoop vervult wordt, en de liefde eeuwig bloeien zal.

Amen