

NGB artikel 12

1 God schiep alle dingen

2 God schiep de engelen.

Gemeente,

Een bekrast meesterwerk. Soms komt dat voor. Een schilderij van een grote meester hangt in het museum. In een nacht wordt het door vandalen bekrast met messen en scherpe voorwerpen. Het is danig gehavend. Toch kun je nog wel zien dat het in oorsprong een meesterwerk is. Onder de krassen herken je de hand van een grote meester.

Zo zien wij de schepping. Gods meesterwerk. Maar enorm gehavend. Door de zondeval overspoeld met rampen, wreedheden, lijden. Maar in het licht van de Bijbel kun je toch nog zien: het is een meesterwerk. Van oorsprong zo mooi, zo wijs, zo goed. Maar niemand ziet het meer in die oorspronkelijke staat. Dat horen we alleen vanuit de Bijbel. Hoe het in zijn oorspronkelijke staat geweest en bedoeld is.

1 God schiep alle dingen

God heeft door Zijn Zoon hemel en aarde en alle schepselen uit niet geschapen. Het valt direct op dat het Bijbelse woord voor 'scheppen' alleen van God gebruikt wordt. Nooit van mensen. Want dat is iets wat alleen God kan: spreken en het is er. Daar zij licht. Daar zij een uitspannel. Daar zij geboomte. Daar zij zon, maan en sterren. Daar zij vissen en gevogelte. Daar zij levende wezens op aarde. Scheppen. Iets uit niets tevoorschijn roepen. En dan de mens. In levenloos stof leven blazen. Dat is Gods werk: scheppen.

Dat heeft God gedaan wanneer het Hem heeft goed gedacht. Dus er was een tijd dat God er wel was en de schepping niet. Want God was er eeuwig. God is een Fontein Die Zichzelf het leven geeft. Eeuwig. En toen was God ook volmaakt gelukkig. Maar het heeft God behaagd de schepping te roepen tot aanzijn. Waarom? Omdat God Zijn deugden wilde laten schitteren. Zijn goedheid, Zijn macht, Zijn wijsheid, Zijn genade en Zijn liefde. God heeft alles geschapen tot Zijn eer. Ter ere van Zichzelf. Mag dat? Ja, bij God wel. Omdat Hij God is. Wij zijn schepselen, mensen en voor ons is het grote zonde als wij iets doen om mee te laten zien hoe goed wij zijn en ons te laten eren. Voor ons is afschuwelijk. Maar voor God is dat heerlijk. Trouwens: alles wat God geschapen heeft is daarin ook gelukkig. God schiep alles opdat het geschapene genieten zou van Zijn goedheid. Echt gelukkig zou zijn en leven.

En daarom heeft alles wat geschapen is één doel gekregen: om God te dienen. Elk schepsel heeft als doel om God te dienen, te eren, te verheerlijken, te gehoorzamen. Elk schepsel straalt iets uit van Gods

goedheid, wijsheid en macht. Een bloem die bloeit, bloeit om Gods heerlijkheid te laten zien. Een vogel die fluit, fluit om Gods heerlijkheid ten toon te spreiden. Een jachtluipaard dat ruim 100 km kan halen, laat daarin iets zien van Gods heerlijkheid. De bergen, de rivieren, de zeeën, de luchten, de sterren zij schitteren van Gods heerlijkheid.

En dan wordt er een tweede doel genoemd: al deze dingen heeft God geschapen om de mens te dienen. Om het geluk, het leven, het levensdoel van de mens te dienen. Dat straalt er vanaf in Genesis 1. Je zou het zo kunnen zien: eerst wordt de feestzaal klaargemaakt. Er is licht. Er worden lampen opgehangen. Precies op goede afstand van de aarde, zodat de aarde niet verزندt en niet ijskoud is. Er wordt land gemaakt zodat de mens kan wonen en verblijven. Er wordt een uitspansel gemaakt zodat er een wolkenhemel is als een koepel, een dak en zodat het niet altijd regent of altijd droog is. Heel de schepping om een feestelijk decor te zijn. De feestzaal is klaar. En dan wordt de tafel gereedgemaakt. Bomen voor de opname van koolzuur en produktie van zuurstof. Planten zodat de mens kan eten en voedsel heeft. Grondstoffen tot materiaal om te bouwen en te gebruiken. Dieren om melk te kunnen drinken. Dan wordt de mens geschapen. Naar Gods beeld: de mens kan communiceren en praten. De mens mag heersen over alles wat geschapen is alles gebruiken tot zijn nut. De mens is geschapen in zuivere kennis, liefde en heiligheid. En dan...dan wordt de mens de feestzaal binnengeleid en naar de tafel toegebracht. Hier mag de mens leven en genieten. Als prins wordt hij het paleis binnengebracht om daar te wonen. Opdat de mens God diene. Opdat de mens in zo'n mooie zaal, met zoveel mooie gerechten hem ten dienste, zo hoog gezegend en gekroond, opdat de mens God diene. In afhankelijkheid zal leven, in gehoorzaamheid en om zijn Schepper te eren en te loven.

Gemeente, de les hieruit? Wat is God goed, wijs en machtig! Een meesterwerk. Wat is Hij goed, wat heeft Hij de mens een prachtige bestemming toegedicht. Ook nu nog, na de zondeval blijft het in Zijn verbond gelden: God is zo goed, Hij gunt ons zo het goede.

Gemeente, wat leren wij hieruit? Dat zonde afschuwelijk is. Dat zonde ondankbaarheid is. Zonde heeft heel veel kanten aan zich: hoogmoed, begeerte, zelfzucht. Maar in dit licht springt er één aspect wel enorm uit: zonde is ondankbaarheid. Zoveel gekregen te hebben, zo vorstelijk behandeld te zijn, en dan: zo ondankbaar zijn.

Enkele voorbeelden die alle mank gaan, maar iets willen laten zien: Je vriend geeft jou € 100,-, laat jouw zijn scooter gebruiken, helpt je met je examens, en jij vernielt zijn scooter:ondankbaar. Je dokter besteed heel veel tijd aan je, staat altijd voor je klaar en je mag

genezen, en je dringt expres zijn huis binnen en verwondt zijn kinderen, vermoordt zijn vrouw: ondankbaar.

Je vader en moeder betalen je trouwlocatie met buffet. Laten alles neerzetten om je een prachtafavond te bezorgen. En jij komt binnen en slaat alles kort en klein en tegen de vlakte: ondankbaar.

Zonde: ondankbaarheid. Vernielen wat een goeddoend God voor je geluk heeft klaargezet. Is dat niet om je voor te schamen, van te schrikken, een walging van te krijgen, pijn over te voelen? Dít hebt u Mij gedaan zegt God, Dit hebt u Mij gedaan zegt God. Zou je je niet schamen, zou je niet schrikken van jezelf? Of leven we losjesweg door? Hoe lang al? Op de vlucht, doorgereden na misdrijf. En als je dan straks gepakt wordt? Gearresteerd en voor Gods rechterstoel gebracht?

Als je de HEERE leert kennen dan kan het niet anders of je gaat je schamen. Schamen voor God. Je gaat schrikken, schrikken van jezelf. Je krijgt een walging van jezelf, wat ben ik voor een mens. Je voelt pijn, pijn dat je God dít aandoet. Dat je GóD dit aandoet. Zonde is geen kleinigheid, zonde is geen pech hebben of misstapje, zonde is geen ding waar excuus voor is. Zonde is ondankbaarheid. Wie de HEERE kent voelt pijn, schaamte, schrik en walging.

Daarom is de evolutietheorie ook zo funest. Behalve alle Bijbelse bezwaren zie je het ook aan de gevolgen. Als alles niet goed geschapen is, maar toch al dood en verderf in zich had, als de mens toch al aap-achtige trekken in zich had geeerfd. Als de schepping niet meer goed was in het begin, als de mens niet goed was in het begin, wie de goede God en de goede schepping inwisselt voor evolutie, die holt de zonde uit. Die knipt de kern van de zonde weg. Dan wordt zonde een gebrek, een even niet goed opletten, een jezelf even laten gaan.

Zonde is ondankbaarheid. Dat gaat zelfs nog verder als je de HEERE kennen mag. Dan is God zo goed geweest dat Hij je Zijn Zoon gaf, Zijn Geest, het geloof, het kindschap, allemaal om je gelukkig te maken. En nog zondigen! Ondankbaar. Tegen zoveel hogere goedheid nog. Je pijn wordt alleen maar meer, je smart, je schaamte. En je verwondering: HEERE, dat U het met zo'n mens uithoudt. Dat U zo'n mens niet wegstuurt. Die omringd met zoveel goedheid toch ondankbaar is en blijft.

Wat een verschil met die éne Mens: God, Die mens werd: Jezus Christus. God liet Hem alles ontbreken. Heel de schepping keerde zich tegen Hem. De zon trok zijn schijnsel in, de kleren werden Hem van het lijf gerukt, Hij hongerde en dorstte. God onttrok Zich aan Hem. Geen feestzaal maar een kerker, geen bereide maaltijd maar martelwerktuigen

naar lichaam en ziel, geen goedheid van God, maar toorn en vloek. En Hij bleef gehoorzaam. Hij diende Zijn God tot het einde toe. Hij wel: als Enige. Om zondaren Zijn beeld gelijkvormig te maken. Om zondaren die ene trek te geven: verlangen om God te dienen. Om naar Hem te luisteren, om Hem te eren. Om er te zijn, te leven, talenten, gaven en genade te gebruiken om Hem te eren. Dé wezenstrek van leven met de HEERE is en blijft: wat wilt Gij dat ik doen zal! Verlangen deze goede God te dienen, te eren. Dat ik naar mijn scheppingsdoel zal mogen leven. Je gaat Zijn wetten spellen, Zijn wil liefkrijgen, Zijn eer bedoelen.

2 God schiep de engelen

Dan geeft artikel 12 aparte aandacht aan de schepping van de engelen. Dat is opmerkelijk en heel verstandig Bijbels. Want je ziet de eeuwen door afwisselend twee ontsporingen. Aan de één kant in sommige tijden en kringen verwaarlozen van de engelen. Geen aandacht aan besteden. Bijbelse gegevens onderbelichten en laten liggen. Dat kan en mag nooit de bedoeling zijn.

Aan de andere kant tijden en kringen waarin overdrijving is van aandacht voor engelen. Men denkt engelen te zien, mee te maken, te ontmoeten, verlangt daar in elk geval naar: engelenverschijningen zijn het toppunt. Dat is ook onBijbels. De meeste gelovigen hebben nooit engelen gezien en zijn zalig geworden en al zou je een engel zien dan kun je nog verloren gaan, zoals Bileam.

Maar wat zegt de Bijbel er dan over? Wanneer geven we engelen hun Bijbelse plaats? Engelen zijn geesten Hebreë 1:14. Dat betekent ze hebben geen lichaam, geen gestalte. Alleen als zijn namens God iemand een boodschap moeten brengen dan geeft God hen tijdelijk een gedaante. Vaak met vleugels, zes zelfs soms, om hun snelle gehoorzaamheid aan te geven en uit te beelden. Psalm 103:20,21. Engelen zijn geschapen, Colossenzen 1:16, ze waren er dus niet altijd, we weten niet wanneer zij geschapen zijn. Wel voor de schepping van hemel en aarde Job 38:7, want toen juichten ze al. Er zijn miljoenen maal miljoenen: de legerscharen, de heerscharen, in één keer allemaal tegelijk geschapen, er wordt er nooit één bijgeschapen of geboren, er wordt er nooit één weggehaald of dat hij sterft. Marcus 12:15. Zij zijn Gods leger. Leger van de hoogste Koning. Ze fungeren als Gods ogen en handen. Dat is natuurlijk niet omdat God dat nodig heeft, alsof Hij het Zelf anders niet of minder goed zou kunnen. Nee, maar om Zichzelf door hen te laten eren.

Nu zijn er een aantal van deze engelen in opstand gekomen. Die hebben hun beginsel niet bewaard, zijn niet staande gebleven. (II Petrus 2:4 en Judas :6) Hun aanvoerder was de duivel. Dat heeft in de hemel

plaatsgevonden, in elk geval voor de zondeval op aarde van de mens. Engelen die in opstand kwamen, ondankbaar waren. En nu een punt van te duizelen: voor gevallen engelen is er geen verlossing. Nooit. Voor gevallen heeft God Zijn Zoon niet gezonden. Is geen Zaligmaker. Gevallen engelen zijn uit de hemel geworpen in de hel, en mogen er nu af en toe nog uit om op aarde rond te zwerven, maar weten allemaal dat zij er eens eeuwig in terug moeten en blijven moeten. Voor gevallen engelen is geen Evangelie van zaligheid meer. Voor gevallen mensen wel. Waarom? Ik weet het niet! Het had net zo goed andersom kunnen zijn denk ik. Wel voor gevallen engelen en niet voor gevallen mensen. Wat een genade voor ons mensen. Wat een genade voor ons mensen dat er kerkdiensten zijn, Evangelie is, een Zaligmaker is. Wat vreselijk als je als mens dat Evangelie, de Zaligmaker, versmaadt, veracht...

De engelen die door Gods genade staande zijn gebleven zijn er ook om het vertrouwen van Zijn gelovigen te dienen, om het zwakke vertrouwen van Zijn kinderen te hulp te komen en op te wekken. Zodat wij meer zouden vertrouwen dat de HEERE alles ziet en alles kan.

Wij kunnen ons dat soms niet voorstellen dat God alles ziet over heel de wereld. Maar om het ons wat makkelijker te maken: er zijn miljoenen maal miljoenen engelen die alles voor God in de gaten houden. Over heel de wereld en vooral en ook: in de erediensten, I Corinthe 11:10. Er zijn hier ongetwijfeld engelen in de kerk, die zien hoe je gekleed gaat, of de vrouwen een hoofdbedekking hebben, hoe je erbij zit, hoe je houding is, of je meezingt en meebidt, hoe je met snoep en snoeppapier omgaat en die dat doorgeven aan God. Geloof nu toch dat God alles weet en ziet. Geloof het nu maar en leef als in Zijn tegenwoordigheid.

En dat God alles kan. Want Hij heeft legermachten tot Zijn beschikking miljoenen maal miljoenen. En die zet Hij voornamelijk in, om Zijn uitverkorenen te dienen. Naar Hebreeen 1:14 die tot dienst uitgezonden worden om dergenen wil die de zaligheid beerven zullen. Om Zijn gelovigen veilig door deze wereld te loodsen. Als het moet kan Hij alle engelen inzetten om één van Zijn kinderen in nood bij te staan en te omringen. Mattheus 18:10. Geloof het nu maar dat de HEERE dat kan.

Dat is wel nodig ook. Want de gevallen engelen zijn naar al hun vermogen als moordenaars loerende op de kerk en iedere gelovige afzonderlijk om alles te verderven door hun bedriegerijen. De duivel en zijn engelen willen in blinde woede maar één ding: mensen daar krijgen waar zij ook zijn. Hun enige vreugde is om anderen in hun hellesmart te laten delen. Dat kunnen zij doen door als een briesende leeuw te keer te gaan: vervolging, om daardoor te proberen dat gelovigen hun geloof zullen afzweren en kwijtraken, en daardoor Gods Naam onteren. En zij kunnen het doen door als een engel des lichts te zijn: dwaling en

bedriegerijen. Door van te voren te zeggen: zonde is zo erg niet, dat valt wel mee, God is toch barmhartig. Door achteraf te zeggen: het is veel te erg, dit kan nooit meer, God is toch rechtvaardig. Door de zaligheid op te bergen achter allerlei hordes van voorwaarden en stadia waar je aan moet voldoen, of door de zaligheid zo uit te hollen dat er geen berouw en bekering nodig is. Om te misleiden en te verderven. Loerend op de ongelovigen om hen gevangen te houden. Loerend op de kerk in zijn geheel, met name op ambtsdragers, en op alle gelovigen om hen af te laten vallen van het geloof. Je zou het kunnen vergelijken met sluipschutters. Als we straks uit de kerk naar huis gaan en achter elk huis kan een sluipschutter schuilgaan om je te doden. Wat zou je voorzichtig zijn en opletten! Je hebt je leven verspeeld eer je erg in hebt.

En geestelijk is het zo: overal kan zo'n sluipschutter zitten. Je hebt je ziel verspeeld eer je erg in hebt. Waakt! Bidt! Maar ja, één keer nie opgelet kan fataal zijn. Wie kan altijd waken altijd doorzien, altijd staande blijven? Maar de HEERE heeft miljoenen maal miljoenen engelen tot Zijn beschikking. Om uit te zenden ten dienste van hen die de zaligheid beerven. Hij bewaart tegen vijands macht en vrees'lijk woeden. Dat doet Hij door Zijn Geest in ons en door Zijn engelen rondom ons. Zou Hij dat dan niet kunnen? Zou je daar niet op mogen vertrouwen dat zo'n groot leger je kan beschermen tegen de vijand? Om ons vertrouwen op te wekken. Om ons te hulp te komen in ons vertrouwen? Dat Hij machtig is te bewaren. Je het geloof te laten behouden tot het einde toe.

Dat doet Hij niet doordat Hij Zijn engelen alle vervolging en verzoeking laat tegenhouden. Nee, maar dat doet Hij doordat Hij het zo laat matigen dat je niet verzocht boven hetgeen je vermoogt. Dat de duivelen niet zoveel macht krijgen en niet op die momenten macht krijgen dat je eronder bezwijken zou en zo afvallen. Vertrouw maar dat Hij dat kan, miljoenen maal miljoenen engelen staan Hem ten dienste. Zijn leger

Dat doet Hij ook doordat Hij je heeft bewaard in het leven door Zijn engelen toen je nog niet geloofde, nog onbekeerd was. Als je daar eens over nadenkt: als je was gestorven voor je bekering in de jaren dat je Hem nog niet kende. En hoe dicht ben je toen niet bij de dood geweest soms? Het scheelde een haar. Hoe makkelijk had er toen niet iets kunnen gebeuren waardoor je verongelukt zou zijn? Wat zou de duivel dat gewild hebben: je laten sterven voor je bekering: dan zou je voor hem zijn, eeuwig verloren. Maar God heeft door Zijn engelen gezorgd dat je toen niet gestorven bent. Zijn engelen hebben je leven toen zo omringd, dat je niet sterven mocht en kon voor je bekering.

Uitgezonden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beerven.

Al voor je bekering, na je bekering je hele geloofsleven lang en door, en na je sterven: Lucas 16:22 en de bedelaar stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Engelen komen zijn ziel halen en terwijl de duivelen woedend toekijken dragen zij hem de hemel in. Engelen, om God te eren en tot dienst van hen die de zaligheid beerven zullen.

Zo zullen engelen die niet gevallen zijn en mensen die gevallen waren en gered samen God eeuwig loven. En wie zal Hem het mooiste en meeste loven? Engelen? Nee, mensen, zij weten van verlossing, zij zijn verwonderd over Gods welbehagen en verlossing. Daar hebben engelen geen weet van. Zij kunnen er over zingen, maar niet uit zingen. Mensen zullen God nog hoger eren dan engelen. Waartoe zij ook geschapen zijn.

Zult u het straks doen? Zul jij erbij zijn? Dan wordt het hier je verlangen. Dan is het hier de lust van je leven geworden. Vaak gedempt, doorkruist, bevekt, maar toch... Om God te dienen.

Amen