

Nahum 1:7

“De HEERE is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid, en Hij kent hen die op Hem betrouwen”

1 de HEERE verschrikt 2 de HEERE vertroost 3 de HEERE verdeelt

Gemeente,

Stuur eens iemand een kaart. Een kaart met een Bijbeltekst daarop. Dat gebeurt gelukkig veel onder ons. En wie zelf wel eens kaarten kreeg, bij ziekte, of na overlijden, die weet hoeveel steun dat geven kan. Zeker als zo'n Bijbeltekst met zorg is uitgezocht. Laat ook de jongere generatie dat maar blijven doen. Ook als je 25 bent is het heel goed om zo met mensen mee te leven.

Als je dan zo'n kaart met een tekst uitzoekt kun je wat kaarten door je vingers laten gaan, deze, of deze, of die tekst. Misschien kwam u ton ook wel eens deze tekst tegen van vanmorgen. De HEERE is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid en Hij kent hen die op Hem betrouwen. Misschien is dat de enige keer dat u Nahum tegenkwam. Wat je dan meestal niet doet denk ik is kijken in welk verband zo'n tekst staat. Dat is wat veel werk dan. Als u dat weleens gedaan hebt dan zou je kunnen denken. Nou, dat is nogal wat. Dat liegt er niet om. Rondom deze mooie tekst hoorden we woorden als: God is een Wreker, en zeer grimmig. Hij scheldt en Hij verdroogt. Ja, een Wreker Zijn gramschap, Zijn toorn, Zijn grimmigheid.

Dan valt deze tekst temeer op. In een donker, kaal landschap is dit 1 bergtop die er hoog bovenuit steekt. Opvallend.

Ja, het is een enorme tegenstelling. God is goed. En: God is een Wreker. Hoe zit dat?

1 de HEERE verschrikt

Nou, stel je een man voor die zo lief is, zo'n lieve man. Als ze zijn auto bekrassen dan glimlacht hij vriendelijk en zwaait. Als ze zijn vrouw beroven dan lacht hij vriendelijk en knikt minzaam. Als ze de fiets van één van zijn kinderen stelen, dan kijkt hij toe en glimlacht vriendelijk. Als ze zijn kind vastpakken waar hij bijstaat en meesleuren in een auto dan glimlacht hij en kijkt vriendelijk naar iedereen.

Zou jij willen dat zo'n man je vader zou zijn? Zou je zo'n man als vader willen? Nee, denk ik niet, een vader die alles goedvindt en alles laat gebeuren zou je niet willen hebben. Nou, dan heb ik goed nieuws voor je: God is zo niet. God de Vader is Vader, maar niet zo. Als God ziet dat iets wat van Hem is wordt aangetast, wordt aangegrepen, wordt

vertrapt, dan treedt Hij wel op. Dan toorn Hij, en dan is Hij ijverig. Dat heeft: wreken. Dat wordt bedoeld met: God is een Wreker.

Kijk, bij ons is dat heel gevaarlijk. Als wij kwaad worden omdat onze spullen worden aangetast of onze man of vrouw wordt mishandeld, dan is dat heel gauw zonder controle. We praten of we handelen woedend en woest en verliezen redelijkheid en billijkheid uit het oog. En wij vergeten dat God overheden heeft gegeven om recht te doen, en dat wij niet eigen rechter mogen zijn.

Maar God zegt: Mij komt de wraak toe. En God doet dat rechtvaardig en billijk. Zuiver volgens het recht. Als iemand aan iets van God komt dan krijgt hij met Gods toorn te maken die wraak doet. En God mag dat ook doen als Hij Zelf wordt aangetast, Zijn Naam, Zijn eer. Wij moeten daar maar heel voorzichtig mee zijn. Als ze aan mij en mijn naam komen moet ik maar eerst bedenken dat ik alles gekregen heb en ook geen eer verdien. Maar God is God. Hij verdient eer. Hij is de Schepper van alles. Wie aan Hem komt, Die krijgt met Hem te maken. Zijn toorn, Zijn wraak. God vergeldt de zonde. Dat is Zijn wezen. Zo is goed.

Gemeente, wij moeten dus nooit denken: och, God ziet het wel door de vingers. God laat Zijn inzettingen, Zijn geboden, Zijn Naam, Zijn eer wel vertrappen en aantasten en zal wil niks laten merken. Zo is God niet. Zonde, welke zonde ook, zonde is het vertrappen en aantasten van Gods eer, Gods Naam, Zijn inzettingen, Zijn geboden. En dat zal God wreken. Absoluut. En als God Zich wreekt, berg je dan maar. God, de Majesteit. God, Die alles ter beschikking staat. God, Die heilig is. Zijn toorn wordt vergeleken met een wervelwind, een orkaan. Een aardbeving. Een vuur en een blikseminslag. Wie is daartegen bestand?

God zal de zonde vergelden en wreken. Ergens hoor ik de catechismus zeggen (zondag 4) : God zal de zonde, begaan tegen Zijn hoogste Majesteit ook met de hoogste, dat is de eeuwige straf, aan lichaam en ziel straffen. God zal de zonde wreken, wat Hem aangedaan is niet over zijn kant laten gaan. Je zou toch met onverzoende schuld Hem tegemoet gaan. Wie je ook bent: met onverzoende zonden voor God verschijnen dat is onbeschrijflijk erg. Ben jij op weg naar God met onverzoende schuld? Bent u op weg naar het gericht met onvergeven zonde? Dat is zo vreselijk..... zo verschrikkelijk.

Toch zie ik iemand gaan. Naar het gericht. De plaats van Gods bliksem, aardbeving, orkaan en vuur. Je zou hem tegen willen houden. Net als Petrus, die zei: dat zal U geenszins geschieden. Maar de Heere Jezus gaat verder. Al kruipt Hij over de grond in Gethsemane. Bloed zwetend en beangst en ten dode toe bedroefd. Maar Hij gaat verder:

richting de plaats van Gods toorn en wraak. Golgotha. Het wonderlijke is: God heeft hem Zelf, als Zijn Zoon gevraagd en gezonden om dat te doen. Hij straft liever Zijn Zoon dan zondaren. En Hij heeft gezegd: Vader, Ik zal komen en naar Golgotha toegaan. En Hij draagt Gods toorn. Hij vangt die wraak op. Hij stelt Zich daar op: Vader toorn maar. Hier en nu. En de Vader doet het, daar en dan. Golgotha. Daar is het gebeurd. Daar gebeurt het nooit meer. Daar komt dat vuur nooit meer, daar komt Zijn toorn, Zijn wraak nooit meer. Hij heeft een ontkoming bereid.

God moet, God zal uw zonden straffen. Of aan Zijn Zoon, of aan u. Maar straffen moet en wil Hij ze. Laat het Mij aan Mijn Zoon zegt Hij. Ook vanmorgen. Laat het Mij aan Mijn Zoon doen. Ik vraag u: hebt u zonden? Geloof toch dat u ze niet kunt dragen! Ik zeg u: dat gaat u niet redden. Geef ze Mij mee voor Mijn Zoon. Er is ontkoming! In de liefde van Christus. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven.

Maar wie dat op zijn beloop laat. Wie daar noodzaak en nut niet van inziet..... Die moet eeuwig dragen wat niet te dragen is. Want onze God is een verterend vuur.

2 de HEERE vertroost

Inderdaad: wat een tegenstelling. Gods toorn, grimmigheid en wraak over wie zijn zonden niet meegeeft. Over wie Zijn vijand is en blijft. En dan die bergtop die erbovenuit steekt. God is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. Maar dan zien we dat dat niet alleen een tegenstelling is, maar ook een versterking. Een vertroosting. Nahum betekent ook: troost, trooster. Want dat God zo opkomt voor Zijn eer dat betekent dat Zijn volk zo veilig is en beschermd. Want wee degene die dus Zijn volk aantast en aanvalt. Dat duldt Hij niet. Hij zal ijverig zijn om Zijn volk te beschermen. Als deze God je Vader is, hoef je niet bang te zijn dat iemand je wat aan kan doen, dat iemand je weg kan slepen. Want Hij wreekt het, als iemand komt aan iets wat van Hem is. Zijn Naam, Zijn eer, Zijn geboden en: Zijn volk. Wie aan Zijn volk komt, komt aan Hem.

Dat is de troost die Nahum brengt en brengen moet van de HEERE. We zijn dan 70 jaar verder als vorige week. Sinds Micha (725 voor Christus) zijn dus zo'n 70 jaar verstreken, wij zijn rond 660 voor Christus. In die 70 jaar is Assyrie gegroeid tot het grote wereldrijk. In 722 nam Assyrie Israel in, het tien stammenrijk. En in 701 voor Christus ten tijde van Hizkia, valt het ook Juda en Jeruzalem aan. Maar op het gebed van Hizkia die de brieven uitspreidt voor het Aangezicht van de HEERE, blijft Jeruzalem gespaard. Maar al gauw daarna trekt Assyrie naar

Egypte toe. De andere wereldmacht. Maar in 663 voor Christus vindt de slag bij No (Nahum 3:8-9) plaats. En Assyrie verslaat Egypte en is nu de enige wereldmacht. Koning Assurbanipal is wel de Hitler van die dagen genoemd. En dan dreigt Assyrie ook Juda weer onder de voet te lopen. En daar is nu Manasse koning in zijn goddeloze jaren. Nu is er geen koning die bidt voor het volk. Het ziet er voor Juda donkerder uit dan ooit. Assyrie bedreigt Juda en Juda is geen partij voor Assyrie.

Dan roept God Nahum. De Trooster. De last van Ninevé moet hij gaan verkondigen. Nineve, de hoofdstad van Assyrie, zal verwoest worden. Let er even op. 100 jaar geleden vond er in Ninevé een massale bekering plaats, nadat Jona daar gepreekt heeft. Maar 100 jaar later is daar weinig meer van terug te vinden. Een stad van goddeloosheid, van verzet tegen Gods volk in Juda. Maar Nahum mag verkondigen: Ninevé zal vallen. God zal het vergelden. God laat het niet op zijn beloop. Hij ziet het en Hij zal optreden. IJverig voor Zijn eer en voor Zijn volk. Ninevé zal vallen en Juda zal verlost worden.

God is goed. Hij bewaakt en beschermt Zijn volk. Hij waakt over de Zijnen. Hij heeft hen gekocht met het bloed van Zijn Zoon. Als je een armband krijgt voor uw verjaardag, die uw kind met zijn laatste spaarcenten heeft gekocht, dan bent u daar zuinig op, dan laat u die niet slingeren. En wat je zo duur koopt, dat laat je niet afhandig maken of beschadigen. God heeft Zijn volk gekregen, Zijn Zoon heeft het gekocht met Zijn laatste druppel bloed. Daar is Hij zuinig op, Dat laat Hij Zich niet afnemen. Wee degenen die daaraan komt. Die komt aan Hemzelf. God is goed.

Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. Daar staat hetzelfde woord als we eerder in Joel 3 tegenkwamen. Hoog Vertrek, kasteel.

Wie in Duitsland op vakantie is die ziet er allicht wel enkele staan. Kastelen. Schlossen. Schloss Waldeck bv en vele andere. En misschien hebt u, heb je er ook wel eens een bezocht. Zo'n kasteel is altijd hoog gelegen. Op een rotspunt, boven de omgeving uit. Je hebt er een enorm uitzicht op de omgeving. Je kunt er ook niet zomaar komen. Zeker vroeger niet, toen de autoweg er nog niet lag, en je klimmend door de bossen en over de rotswanden ernaar toe moest. Aan zo'n letterlijk kasteel doet het woord sterkte denken. Want zo'n kasteel was natuurlijk gebouwd voor de veiligheid. Als er een vijandelijk volk, leger kwam, dan verschool de bevolking, of de familie, zich in het kasteel. Dan hadden ze uitzicht van ver, de vijand over de rotswand was een enorme schietschijf, en tussen de dikke muren was en veilig. Zo'n slot diende dus ten tijde van gevaar, diende als toevlucht en gaf veiligheid. De vijand kon wel eens wat tegen de muur aanschieten. Toentertijd met

katapulten, later met granaten, dan dreunde de rots, de kasteel schudde, maar je was er veilig. Ze konden je er niet uithalen.

Dat speelt mee, dat hoor je erin als hier staat: maar de HEERE zal de Sterkte zijn. Het kasteel, waar je veilig bent. En de muren zijn Zijn ijver, wraak, toorn tegen Zijn vijanden. Daar komt niemand doorheen. In de dag der benauwdheid. Als Assyrie oprukt en onder koning Manasse de goddeloosheid verschrikkelijk is. Als de duivel oprukt. En je je klein voelt. Machteloos. Als de tijd verschrikkelijk is en je je alleen voelt. Benauwdheid. Aanvallen van de duivel. Aanvechting. Bedreiging. Dingen die beangstigen. Dreigingen die je niet overzien kunt. En je voelt je alleen staan. In een tijd van zoveel verzoeken. Waarin zoveel mensen om je heen je mee willen trekken en je bent te zwak.

Vrees niet. Wees gerust. Wees stil. God is tot Kasteel in de dag der benauwdheid. Hij houdt met Zijn toorn, wraak en grimmigheid de vijand weg. Hij strijdt. Hij laat niet toe dat je weggesleurd wordt.

Dat geldt met name de dag der benauwdheid. De tijd dat alle benauwdheid zich samenbalt. Zoals het uur van de operatie, van het sterven. De dag van de uitslag, van de begrafenis van ene geliefde. De tijd van depressiviteit en angst. Vrees niet. Hij is ter Sterkte in de dag der benauwdheid.

Hij kent je. Kennen. Dat is echt het woord wat in de Bijbel bij een vader hoort. Zoals een vader, moeder zijn of haar kind kent, zo kent God Zijn volk. Psalm 103: Hij weet wat van Zijn maaxsel zij te wachten. Hij weet wat je nodig hebt eer je Hem bidt. Hij zal Zijn kinderen goede gaven geven. Precies op tijd, precies wat je nodig hebt. Zo ontfermt Hij Zich.

Vrees niet. Wees stil en wees gerust. God kent je. Hij weet wat je aankunt en wat niet. Wat je nodig hebt en wanneer. Hij zorgt dat je thuiskomt. Hij zorgt dat niemand je uit Zijn hand kan rukken. Hij zorgt dat je eeuwig thuis zult komen. Dat het Kasteel de bruiloftsmaal wordt. Waar God eeuwig Zijn vaderlijke zal tonen en waar de Heere Jezus je Bruidegom is voor eeuwig. Waar de Heilige Geest eeuwig zal vervullen.

Bent u in benauwdheid? De dag der benauwdheid? Hoe kom ik erdoor? Hoe blijf ik overeind? Hoe blijf ik staande? U krijgt een kaart van Nahum: de HEERE is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid.

Hier de benauwdheid, daar de heerlijkheid. Hier de dagen, daar de eeuwigheid. Hier de dagen der benauwdheid, daar het leven der heerlijkheid.

Vrees niet! Wees stil en gerust. God is goed. Vrees niet. Zou ik met zo 'n God vrezen? Mogen vrezen, moeten vrezen? Dat zou eigenlijk

een belediging voor Hem zijn. Een miskening van Zijn macht, Zijn trouw, Zijn zorg. Dat is nergens voor nodig.

3 de HEERE verdeelt

Nahum, de Trooster, die de last van Nineve verkondigt. En de troost van Juda. Nee. Nee, dat staat er niet. Waarom niet? Omdat Nahum een ware profeet is. En die spreken nooit in het algemeen. God is een sterkte en Hij kent hen die van Juda zijn. Nee, zo algemeen spreken ware profeten niet.

De ware prediking is nooit: God kent en bewaart allen die gedoopt zijn. Allen die belijdenis hebben gedaan. Allen die in de kerk zijn. Allen die ten avondmaal gaan. Dat is geen ware prediking. Dat is algemeen en daarom misleidend. Wees daar vuurbang voor. Voor een prediking die die indruk wekt en die dat gevoel geeft. De HEERE verdeelt Zijn Gemeente in tweeën.

Ware profeten richten hun boodschap niet tot een zichtbare categorie, maar tot het innerlijk. Deed Jezus dat ook niet in de zaligsprekingen? Zalig zijn de armen van geest, zij die treuren. Dat ziet op het innerlijk. En Jezus noemt geen groep die algemeen te omschrijven is aan de buitenkant. Zo, in die trant doet Nahum het ook: God kent hen die op Hem betrouwen. En dat hoeft niet allen te gelden die van Juda zijn. En ook niet allen te gelden die van hervormd Waarder zijn. Alleen ze die op Hem betrouwen.

Dat woord voor betrouwen dat is letterlijk: zich verbergen, verstoppert. Ja, dat kun je doen voor een spelletje. Je verstopt je op een moeilijk plekje. Je hoopt dat ze je niet vinden kunnen. Leuk spelletje. Maar hier is het geen spelletje. Hier is het je verbergen om te schuilen. Te schuilen voor het gevaar. Hier is het ernst. Denk aan een vogeltje. Dat ineens een grote kraai aan ziet komen. En dat vogeltje vliegt en vliegt en schiet een rotsspleet in. Verbergt zich. Zodat de kraai er niet bij kan komen. Nou is het wel zo, hoe groter die vogel wordt, hoe minder snel hij dat zal doen. Alleen bij hele grote andere vogels, arenden, maar voor een kraai of merel is het niet bang meer.

Verbergen. Als er gevaar is. Gevaar van de last van het leven. Van je schuld die op je rust. Van zonden en verzoeken die op je afkomen. Maar daar is de HEERE, de Rots. De Vader, Die alle kwaad weert of ten beste keert. De Zoon Die wast in Zijn bloed van alle zonden. De Heilige Geest Die vernieuwt en krachten geeft. Verberg je in Hem. Vlucht tot Hem, in Hem. HEERE, help mij, red mij. Ik ben in gevaar, ik kan het zelf niet. En dan is het precies andersom: hoe groter je wordt, hoe vaker je je verbergt. Eerst verborg je je alleen in de HEERE bij grote lasten, grote

zonden, enorme verzoeken. Van kleine beproevingen, kleine zonden en klein verzoeken dacht je: och dat red ik wel, dat speel ik wel klaar. Maar dat werd steeds anders. En ook voor kleine beproevingen, kleine zonden, kleine verzoeken zoek ik de HEERE, want ik ben zo zwak. Ieder uur ieder ogenblik ben ik in gevaar. Elke morgen vlucht ik in Hem. Ik kan het geen dag missen.

Degenen die op Hem vertrouwen. Ben jij er zo één? Bent u er zo één? Het gevaar is te groot om het niet te doen. Ik ben te zwak om het niet te doen. De HEERE is te goed om het niet te doen. Bent u, jij er zo één? Zo verdeelt de HEERE in twee groepen: één aan Zijn rechter- en één aan Zijn linkerhand.

Dan geldt die troost u en jou. De HEERE is ter Sterkte. De HEERE kent je. Dan geldt die troost u, jou.

Al is dat nog een heel ding. Ik bedoel dit. Juda wordt bedreigd door Assyrie en dat leger komt dichterbij, wat merk je er dan van? De HEERE is tot sterkte en kent je? In Noord Korea worden christen vervolgd, in een werkkamp gezet, jarenlang tot ze van uitputting doodhongerden. Wat merk je er dan van? De HEERE is tot sterkte en Hij kent je? En ja, ook al woon je niet toen in Juda of nu in Noord Korea, kun je het niet hebben dat je denkt: wat merk ik ervan? Dat de HEERE tot Sterkte is? Dat Hij mij kent? Weet wat ik nodig heb? Het wordt me juist allemaal teveel. Ik merk er zo weinig van. Het lijkt wel dat er steeds meer op me valt.

Dat is de beproeving. Je denkt: het lijkt niet waar. Je denkt: ben ik kan wel iemand die erbij hoort? Heb ik me niet vergist? Dat is beproeving! Vlucht tot Hem. Je kunt dat zelf niet oplossen en niet aan. Vlucht, verberg je in de HEERE. Juist dan, blijf niet buiten Hem twijfelen, piekeren, maar verberg je in Hem. Hij kent degenen die op Hem betrouwen. Betrouwen tegen alles in, vertrouwen al lijkt het niets te helpen. Al kan het ook op andere manier blijken. Dat Hij in lijden en pijn juist zo spreekt tot je hart. Juist innerlijk zo nabij is. Maar ook dat is niet altijd zo merkbaar. Dan wordt betrouwen wachten, verwachten. Blijven verwachten totdat Hij het laat merken.

Zo preekt Nahum twee duidelijke lijnen. God is een Wreker tegen Zijn vijanden. Al lijkt Nineve nog zo sterk. Op het toppunt van zijn macht. Nahum profeteert zijn ondergang. Nineve zal vallen. Babel zal vallen. Openbaringen 19. De grote stad. Wie niet op God vertrouwt, die valt, met Babel. Zeg de goddeloze dat hem kwalijk zal gaan. Bij deze. Maar het is om je te doen verbergen.

Zeg de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan. Bij deze. Opdat er in de HEERE wordt geroemd en gezongen. Al lijkt het niet zo, of niet

altijd zo. Zijn hulp zal blijken. Wie Hem verwachten zullen niet beschaamd worden.

De catechismus zegt dan: Wat troost u de wederkomst? Dat Dezelfde Die Zich om mijnentwil in het gericht van God heeft gesteld zal wederkomen. Hij zal al Zijn en mijn vijanden in de eeuwig verdoemenis werpen. Hij zal mij met alle uitverkorenen tot Zich nemen in de eeuwige heerlijkheid. De HEERE is goed.

Amen