

## Lucas 21:28 en 36

**“Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Waakt dan te aller tijd, biddende dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen en te staan voor de Zoon des mensen.”**

1 weenen 2 waken

Gemeente,

Wat zal 2016 brengen? Allemaal zijn we wel op één of andere manier met die vraag bezig. Hoe zal het gaan op school, thuis, met je opleiding, met uw gezondheid, met werk, met gezin? Jongeren hebben vaak iets van uitzien in zich: ging de tijd maar wat vlugger, was het maar zover: nieuwe klas op school, zomervakantie, afronding studie, werk, geboorte van een kindje, trouwdag. Ouderen zijn vaak wat bezorgder: zal het wel goed gaan met onze gezondheid, onze kinderen, ons bedrijf. Zo is dat aan het begin van ieder jaar geweest.

Maar meer dan andere jaren kan en zal daar de vraag doorheen spelen: hoe gaat het met het wereldgebeuren? Welke ontwikkelingen zullen zich voordoen? Dat kan ook ons leven bepalen. Want ons leven is geen eiland in de Nederlandse samenleving, en Nederland is geen eiland in de wereld. Zal de samenleving te maken krijgen met gevolgen van de oorlogsvoering tegen IS? Met terroristische aanslagen? Met de stroom van vluchtelingen? Het was nu nog op betrekkelijke afstand en het is weer wat geluwd, Parijs, Brussel, maar blijft dat zo?

Natuurlijk, politici doen hun best geruststellende woorden te spreken. Angst en paniek moet voorkomen worden. Koning Willem Alexander gebruikt er de woorden van de engel tot de herders voor: Vreest niet. Regeringsleiders komen bij elkaar en voelen de roeping om de problemen te bestrijden. Terecht. Maar geldt eigenlijk niet van de vluchtelingenstroom wat ook geldt van het klimaat en de honger in de wereld: we weten er geen raad mee? Het gaat elk menselijk kunnen te boven.

1 weenen

Nu is het altijd goed en nodig om wereld gebeurtenissen te plaatsen in het Bijbels kader. Het grote Bijbels kader van de wereldgeschiedenis. Die getekend is door de feiten van schepping en zondeval aan het begin. Daarna door de geboorte, het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Daarna, en zijn wij in Lucas 21, door de verwoesting van Jeruzalem in 70 na

Christus als Gods wraak over de stad die Zijn Zoon verwierp, vs 22. En dan de periode van de laatste dagen. Waarvan wij lang niet alles kunnen duiden. Wat zijn de tekenen in de zon, de maan en de sterren? Vs 25. Dan de benauwdheid der volken met twijfelmoedigheid. Want de zee maakt groot geluid. De zee is vaak de volkerenwereld. De oorlogen, de aanslagen, het terrorisme. Dan moeten we ook denken aan Lucas 21:5-13 en Openbaringen. Er zullen verleidingen zijn: valse profetien, valse Christussen. Die wonderteken doen en zich uitgeven voor Christus. Natuurrampen: aardbevingen, ziekten, als ebola, stijging van de zeespiegel, klimaatveranderingen. Oorlogen, in onze tijd maar al te zichtbaar in terrorisme. En: vervolgingen van de christenen.

Daardoorheen ook andere tekenen, met name twee: de verbreiding van het Evangelie onder alle volken en de herleving tot bekering van Israel. Dat lijkt tegenstrijdig met elkaar, maar het kan toch wel samengaan. Juist in gebieden van vervolging groeit de kerk soms het sterkst ondergronds. Misschien wordt heel de wereld wel één groot Noord Korea. Waarin beide tendenzen plaatsvinden: uitbreiding van het Evangelie, ook onder Israel én tegelijk: natuurrampen, oorlogsdreiging, verzoeking en vervolging. Eén groot Noord Korea.

En zo, en nu komt het eigenlijke, zal het op weg gaan naar de wederkomst. De wederkomst die ineens zal aanbreken. De dag dat Jezus al Zijn vijanden verslaat en uitschakelt en straft én dat Hij Zijn Kerk verheerlijkt en een nieuwe hemel en nieuwe aarde geeft. Maar dat komt zo onverwachts. Vlak daarvoor is juist nog voor het oog de duivel oppermachtig en zal het hart der mensen bezwijken van angst. Zal de vraag zijn: waar is God? Waarom doet God er niets aan? Is dat nou een God van liefde? Waarom grijpt Hij niet in? En dan zál Hij ingrijpen. De Bijbel zegt alleen: al deze dingen moeten geschieden eer de grote dag komt.

Je zou het kunnen vergelijken, net als de Bijbel, met weenen. De erge pijnen die een vrouw doormaakt op weg naar de geboorte. Sinds Genesis 3 is en kan dat niet anders. Maar als nu de weenen beginnen dan hoop je, als vrouw, als man die erbij staat, .... dat het zo snel mogelijk ophoudt? Nee, want dan komt het kind niet. Als de tijd daar is, dan hoop je dat het doorzet, erger wordt en erger want dan kan en zal het kind komen.

Kijk, dat is Bijbels licht: de natuurrampen, de oorlogen, het terrorisme, de vervolgingen, het zijn de weenen. Daar moet het doorheen wil de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ahw geboren worden. Dan hoop je ergens dat ze zo snel mogelijk

erger worden, doorzetten, hun top bereiken zodat de dag van Jezus komst zal aanbreken. En de verlossing aanbreekt. De verlossing van de schepping van alle lijden. De verlossing van de Kerk uit alle strijd en verdrukking. De verlossing van de wereld van alle goddeloosheid.

Maar vlak daarvoor zullen de weenen op z'n ergst zijn. Zo erg dat vele mensen en volken hun ogen rondschietsen overal naartoe in angst en paniek. Anderen de ogen neerslaan in verdriet en moedeloosheid en vertwijfeling. Anderen de ogen dichtdoen alsof er niks aan de hand is en zeggen: het leven moet gevierd blijven worden, het feest van het leven mag niet staken. Maar jij, en Jezus spreekt tot de gelovigen, dat begrijpen we, degenen die Zijn eigendom zijn, spreekt Hij ook tot u, tot jou, tot mij? Ziet omhoog en heft uw hoofden op. Want Hij komt! Zoals wanneer je bezoek verwacht en je hoort een auto in het grint of voetstappen op het pad. Je kijkt op en je hoofd gaat omhoog. Zo: als je de voetstappen hoort in het grint: natuurrampen, oorlogen, terrorisme, vervolging, heft uw ogen en hoofden op. Jezus komt, uw verlossing is nabij. De dag waarvan geldt: De schepping wordt verlost, de Kerk wordt verlost. Een nieuwe hemel en nieuwe aarde: nieuw Jeruzalem, vernieuw paradijs. God alles en in allen. Geen zonde, ziekte, rouw, dood en gekrijt meer. De aarde vol van de kennis des HEEREN. De zaligen vol van God en vreugde en heiligheid. Dat geeft kracht en moed om te volharden.

Sla je ogen niet neer, kijk niet angstig rond, sluit je ogen niet, maar heft ze op. Zoals de schepping zucht in barensnood: wanneer komt die dag? Zoals de Geest zucht naar die dag: wanneer komt die dag? En laat de gelovigen ook zuchten naar die dag: wanneer komt die dag? Die heerlijke, glorierijke dag, die dag mijner verlossing? Van mijn verlossing door Hem, Die mij heeft gekocht op Golgotha met Zijn bloed, Die mij levend maakt door Zijn Geest en tot Zich trok in geloof, Die mij bewaarde als Zijn eigendom door Zijn gebed.

Hoe eerder de weenen doorzetten, hoe eerder het zover zal zijn. Hoe eerder alles aan rampen, oorlogen, vervolgingen, een toppunt bereikt, hoe sneller die dag zal aanbreken. Verwacht en verlang naar die dag. De tekenen wijzen erop: Hij komt. Verwacht en verlang.

Ja, dat geldt de gelovigen. Dat begrijpen we nu zeker wel. Alleen de gelovigen. Want de ongelovigen, de onbekeerden, die hun ogen neerslaan, of angstig rondkijken, of dichtdoen, hun geldt: Gods gericht komt. God zal wegvagen al Zijn vijanden. Wegstormen in Zijn gericht. Niemand zal dan meer vragen: waar

is God? Waarom doet God niks? Ineens komt Zijn gericht. Eeuwig en onherroepelijk. De onbekeerden geldt: ontwaakt! Bekeert u! Het is een illusie om te denken dat God het wel op z'n beloop laat. Het is maar schijn dat het toch niet uitmaakt. Bekeert u! Hij komt. Ja, als het om sterven gaat, denk je nogal makkelijk: och, de kans dat je jong sterft is toch ook weer niet zo groot, dus al die drukte zal heus wel meevallen voorlopig. Dwaas, maar zo kun je denken. Maar Jezus wederkomst houdt geen rekening met leeftijd en gaat dwars door alle leeftijden heen. En kan ineens voor iedereen de dag doen aanbreken. Bekeer je.

Want dat bloed, en de Geest en de macht van Jezus zijn nog beschikbaar. Waarmee Hij verzoent, bekeert en bewaart. Nog zijn zij beschikbaar. Hier en nu waar het Woord bediend wordt.

## 2 waken

Maar: gaat dat nou vanzelf? Dat de gelovigen hun ogen opheffen en hun hoofden optillen en met verwachting en verlangen Jezus tegemoet zien? Gaat dat vanzelf elke dag? Geef het antwoord maar: nee. Dat verwachtend uitzien naar de verlossing van de schepping, en van de kerk, dat is er niet vanzelf. Dat is geen licht dat je aanknipt en dan brandt het wel zolang je het niet uitzet. Nee, dat is een vuur in een houtkachel, dat uitdooft als er geen hout bijgelegd wordt.

Daarom eindigt de Heere Jezus dit gedeelte met die oproep: Waakt te aller tijd. Waakt. Dat is dus de oproep voor 2016. Waken. Te aller tijd. We voelen we aan dat dat woord uit de oorlogstijden komt. Waken. In vroeger tijd bij een munitiedepot of bij een legerkamp. Er worden één of meer wachtposten uitgezet. Die moeten twee dingen doen: ze moeten natuurlijk vreselijk goed opletten of er niemand nadert. Of er geen vijandelijke troepen naderen, of een vijandelijke verspieder, verkenners. Alles wat beweegt is verdacht en moet gezien en gerapporteerd worden. En: de wachtpost moet altijd alert zijn op signalen van de eigen legerleiding. Die kan hem informatie doorgeven, tegenwoordig met een appje, vroeger natuurlijk met andere middelen. Waarschuwingen, plannen om verder te trekken. Daar moet de wachtpost altijd aandacht voor hebben. En een ontzettende wezenlijke eigenschap van wachthouden is: je moet het ononderbroken doen, te aller tijd. Als je een wacht hebt van 6 uur dan kun je niet zeggen: ik heb toch 5 uur en 50 minuten goed gewaakt, goed opgelet, maar de laatste 10 minuten viel ik in slaap, och, daar kun je toch niet moeilijk over doen. Nee, natuurlijk wel. Waken moet altijd gebeuren. Net die ene minuut die je niet oplet, dat ene signaal

dat je gemist hebt, kan fataal zijn en de overrompeling betekenen. Dat begrijp je wel hé?

Waakt dan te aller tijd. Waakt in 2016. Wat zie je, wat merk je aan tekenen dat de dag de verlossing nabij is? Dat Jezus nader komt? Wat hoor ik aan voetstappen in het grint? Zijn ze er? De weenen? Beginnen ze al, gaan ze voort, verheven ze? Waakt, let op: zijn er oorlogen en geruchten van oorlogen? Zijn er terroristische aanslagen? Zijn er volken die tegen elkaar opstaan met vluchtelingenstromen tot gevolg? Natuurrampen en dreigingen daarvan? Houd het in de gaten, wees er alert op!

Maar ook: zijn er vervolgingen? Neemt de vervolging toe wereldwijd? En in welke mate? Dat vorige kon je nog voor het merendeel in het algemene nieuws horen, hiervoor moet je al echt christelijke nieuws volgen. Het RD lezen, iets van Open Doors, Friedensstimme of SDOK volgen. Houd het in de gaten, wees er alert op!

En ook: zijn er verzoeken? Doen zich dwalingen voor? Dat mensen zich uitgeven voor Jezus, de Christus, maar het niet zijn? Dwalingen die mensen mee willen slepen: hier moet je zijn, hier is Jezus, hier werkt Hij, bij ons moet je zijn. Ook daarvoor moet je kerkelijk nieuws volgen en bijhouden om dit in beeld te krijgen, want de seculiere pers schrijft er niet over. Houd het in de gaten, wees er alert op!

En ook: hoe gaat het met Israël? Vooral geestelijk gezien? Hoe gaat het met de Messiasbelijdende Joden? Groeit hun aantal? Zijn er al ontwikkelingen? Al voetstappen in het grint? Daarvoor moet je ook wel meer horen dan het gewone radionieuws. Stichtingen volgen die contacten onderhouden met deze Joden die in Jezus geloven. Houd het in de gaten, wees er alert op. Bid erom.

En ook: hoe gaat het met het bereiken van alle volken met het Evangelie? Met zendingswerk, ook via internet, en Bijbelvertaalwerk? Vordert dat, neemt het toe? Daarvoor moet je wel kerkelijke bladen lezen, want in de seculiere pers lees je hier echt niks over. Bijv Wycliffe vertaalwerk, GZB, Bonisa enz. Houd het in de gaten, wees er alert op, bid erom.

Waakt te aller tijd. Altijd. Onafgebroken. Elke dag, elke week van 2016. Anders gaan je ogen angstig ronddwalen, of dicht.

En waken had ook die andere kant hoorden we: alert zijn op signalen van het thuisfront, van de eigen leiding. Die geeft informatie door. Waken in 2016: wees waakzaam op informatie

van het Thuisfront. Vanuit de hemel. Van God. Geef acht op de Bijbel. Wat geeft de HEERE door? Opvangen wat de HEERE uitzendt. Stille tijd houden om te horen wat God de HEERE spreekt. Welke aanwijzingen Hij geeft. Ook met het oog de laatste dagen. Vang alle vermaningen op en alle waarschuwingen, alle bemoedigingen en vertroosting, alle oproepen en alle aansporingen. Geef acht op wat de HEERE spreekt. Dat is nog meer dan even een stukje Bijbel lezen. Want je kunt lezen zonder iets op te vangen. Dat is echt stille tijd houden. Bidden om geopende oren en harten, aandachtig lezen, bidden om te overdenken en het vrucht te laten dragen. Echt opvangen wat de HEERE uitzendt.

Waakt te aller tijd, Altijd, Onafgebroken. Elke dag, elke week van 2016. Anders gaan je ogen angstig rondwalen of ze vallen dicht.

Want als we dat nalaten, als we het waken verslappen. Het acht geven op wat er gebeurt, op die voetstappen in het grint, het acht geven op de stem van de HEERE Zelf verslapt, dan vallen we in slaap. Wie niet waakt valt in slaap. Vers 34 noemt waardoor dat komt. Als je niet waakt, dan wordt je hart bezwaard met brasserijen (feesten), dronkenschap en zorgvuldigheden des levens. Als je niet waakt dan ga je het leven vieren. Het moet toch een feest zijn. Het leven moet leuk zijn, moet genoten kunnen worden. En van daaruit kies je en maak je je keuzes en leef je. En dronkenschap. Dat geldt letterlijk dronkenschap, maar alles waardoor je in een roes komt waardoor de dingen niet helder meer ziet en onderscheidt. De roes van je werk, je werk, van je sport, je sport, van je hobby, je hobby, van je vrienden, je vrienden, van popmuziek, popmuziek. Dat geldt de zorgvuldigheden van het leven: dat zijn alle zorgen. Alle zorgen voor gewone dingen als je je hart gaan bezetten, als ze je bezig blijven houden, als je ze niet los kunt laten, niet weg kunt geven aan God, maar er zelf mee blijft piekeren.

Wat een verzoeking in 2016: het leven moet een feest zijn en blijven, de roes van dit of van dat, de bezorgdheid die je niet kwijtraakt. En je valt geestelijk in slaap. Je waakt niet meer. Je let niet meer op de voetstappen in het grint, je vangt niet meer op wat God de HEERE spreekt. Je valt in slaap. En de dag der verlossing.....je ziet hem niet meer, je verwacht hem niet meer, laat staan dan je er naar verlangen zou.

Elke preek is een wekker! Een wekker om ons te doen ontwaken.

Het kan zomaar zijn op nieuwjaarsdag 2016 dat de HEERE ons wakker roept! Vandaag al op de voetstappen gelet? Al Gods signalen opgevangen? Al gedacht aan de wederkomst? Nee? Ontwaak! Slaap niet langer. Ontwaak gij die slaapt en staat op uit de doden! En zo houdt Christus Zijn Kerk levend. Steeds weer roept Hij wakker. Waakt en verwacht! En je leert wel bidden: Heere, blijf me wakker roepen, want ik val zo vaak en snel in slaap. Heere, roep me weer wakker. Wat een wonder dat U het steeds weer doet, dat U nooit zegt: nou, je slaapt maar, je bekijkt het maar, nou laat Ik je..... Heere, wat een wonder dat U steeds weer blijft wakker roepen.

Of: voor het eerst. Wat een wonder: nog roept Hij. Ontwaak! Uit je roes, uit je feest, uit je zorgvuldigheden. Ontwaak! Ik kom, de dag de verlossing en der wraak komt. Ontwaak!

Biddende dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen die geschieden zullen. Dat betekent niet: dat ik deze dingen mag ontvluchten en ze niet mee hoeft te maken. Want ze zullen komen en geschieden over de wereld. Maar dat ik erdoorheen mag komen. Dat ik gelovig uit al deze dingen, al deze weenen komen mag. Dat ik niet erin blijf door in verzoeking af te vallen, door in vervolging U te verloochenen, door in angst en paniek u los te laten. Biddende dat gij moogt waardig geacht worden. Je kunt ook lezen: in staat zult zijn, bekrachtigd zult worden om uit alle dingen die komen zullen: terreuraanslagen, vervolging, verzoeking, dat ik er gelovig uit mag komen. Dat het geloof niet bezwijken zal.

Is dat ons eerste gebed voor 2016? Ik weet niet wat u voor uzelf hebt gebeden gisteravond op de drempel van 2016. Wat je voor jezelf gevraagd hebt: Heere, geef dat ik in 2016..... Was het dit? Dat ik aan het eind van 2016 nog geloven mag? Dat U mij in het geloof bewaart! Als het van mezelf afhangt is één verzoeking, één vervolging, één aanslag genoeg om me te laten afvallen. Ik houd mijn geloof niet vast en niet vol, echt niet, maar Heere: laat mij blijven geloven. Dit jaar, deze week, deze dag. Is dat je gebed voor 2016? Ik zou het dat maar overnemen en ter harte nemen.

En dat gij moogt waardig geacht worden te staan voor de Zoon des mensen. Want velen zullen worden weggevaagd. Weggestormd van voor Hem weg. Alle onboetvaardigen, ongelovigen, onbekeerden zullen niet kunnen staan voor Hem. Niet kunnen bestaan. Eeuwig omkomen. En ik, en ik? Dat ik waardig geacht mag worden. Dus niet: dat ik waardig ben. Want dat ben ik niet en nooit. Maar geacht wordt. Gerekend wordt.

Bekleed met Christus werk en kleeid. Bedekt met Zijn genoegdoening en gehoorzaamheid. Waardig geacht. In Hem, Jezus Christus. En voor Hem staan. Dat betekent ook: hem dienen, dag en nacht in Zijn tempel. Hem dienen als de engelen zo gewillig en volmaakt. Daar te mogen staan. Voor Hem. Door Hem. Tot Hem.

Wat zal 2016 brengen? Ouderen en jongeren hebben hun eigen gedachten. Wat zal 2016 brengen. In elk geval elke dag een dag dichterbij de verlossing. Bij de volkomen verlossing van Gods schepping en Christus Kerk. Waakt dan!

Amen