

Lucas 1:32b-33

“...en God de Heere zal Hem de troon van Zijn vader David geven. En Hij zal over het huis van Jakob koning zijn in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde zijn.”

1 de belofte van de koning 2 de beschrijving van Zijn rijk

Gemeente,

Dat zegt de engel Gabriël niet zomaar tegen Maria. Dat haar Kind de opvolger van David zal zijn, de tweede Salomo. Dat gaat heel ver terug in het Oude Testament.

De HEERE heeft Abraham verkoren. Met hem en zijn nageslacht Zijn verbond opgericht. Maar dat is wat geweest. Ten tijde van Mozes: altijd weer tegenstand en murmuring. In de tijd van Jozua was het beter, maar zodra zijn herinnering weg was, ging het elke keer weer van de HEERE af. De richtertijd. Nee, Mozes en richters kregen het volk niet in het Goddelijk gareel. Een koning dan? Daarbij moeten we bedenken dat een koning toen wat anders was dan nu. De koning was legeraanvoerder. De koning was wetgever. De koning deelde de buit uit van de oorlog en zag toe op de naleving van Gods wetten. David. Dat lijkt goed te gaan, maar och, hij zondigt zelf vreselijk. Salomo dan. Ja, die overtreft David. Salomo is wijs, als geen ander. Het volk krijgt het Spreukenboek, en Prediker en Hooglied. Salomo is rijk, rijk als geen ander, de koningin van Scheba is ademloos als ze alles ziet en hoort. Maar och, Salomo zondigt met vreemde vrouwen en vreemde goden en daarom wordt het koninkrijk in tweeen gescheurd. Tien stammen en twee stammen. De tien stammen wordt verstrooid vanwege hun afgodendienst, en de twee stammen komen in ballingschap. Het heeft allemaal niet geholpen. Een profeet als Mozes, de richters als Gideon, de koningen als David en Salomo niet.

1 de belofte van de Koning

Maar....er lag nog wel wat. God had beloofd dat er een andere zoon van David komen zou. I Samuel 7, Psalm 89, Psalm 132. Een Davidszoon, een tweede Salomo Die het volk wél aan de HEERE zou verbinden. Op Hem is het wachten.

Maar de Zoon van God heeft gezegd: Ja Vader, Ik wil dat zijn. Ik wil komen om de ware Zoon van David te zijn, de meerdere Salomo. Al moet Ik daarvoor Mijn bloed gaan geven. Al moet Ik daarvoor de Heilige Geest gaan verwerven aan het kruis. Ik wil dat zijn, Ik wil daarvoor komen. Ik laat Mij zenden.

Daarom kan de engel Gabriël dat zeggen: Maria, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en God zal Hem de troon van Zijn vader David geven. Omdat Gods Zoon zo bewogen is met het volk. Omdat

Gods Zoon Zijn bloed wil gaan storten. Omdat de Vader Zijn Kind daarvoor wil geven. Daarom zal Maria's Kind Koning zijn op Davids troon. Kerst is het feest van verwondering. Verwondering over de zending en de komst van Gods Zoon. Verwondering die steeds weer dichtslibt. Net als de sloten die dichtslibben met modder. Verwondering slibt dicht door gewoonte, vanzelfsprekendheid. Totdat de Geest met het Woord het uitbagert en de verwondering verdiept.

Over verwondering gesproken, dat geldt niet minder omdat de engel dat zegt tegen Maria. Maria jouw kind zal Koning op Davids troon zijn. Wij horen dat zonder blikken en blozen aan, maar dat was wat. Dat lijkt erop als ik op bezoek zou gaan bij het laatste of voorlaatste kindje dat in onze gemeente geboren is. En ik feliciteer de ouders en wens hen Gods zegen toe bij de opvoeding en dan zeg ik: ja, dit meisje, dit jongetje zal de president van Amerika worden. Nou, dat geloof je niet. Zo klonk dat in Maria's oren: zij verloofde van een timmerman, Israel, onder Romeinse onderdrukking van de keizer: jouw kind zal Koning van Israel zijn. Dat kan niet!

Maar God belooft het! En God belooft altijd wat onmogelijk is. God belooft nooit dingen die er wel een beetje in zitten. Die je wel min of meer voorspellen kan. Ga heel de Bijbel maar na. Wat God belooft is onmogelijk als je het menselijk beziet. Daarom belooft God het juist. Omdat je het anders nooit zou zien zitten en nooit zou verwachten. Dat geldt hier ten aanzien van Christus. Maar dat geldt ook tav allen die van Christus zijn in het verbond. God belooft in versegelt in de doop: Ik zal je erfgenaam maken van het eeuwige leven, Ik zal je Mij doen dienen met heel je hart, Ik zal je rechtvaardig voor Mij stellen. God belooft wat onmogelijk is. Hoe kan dat nou, iemand die de verdoemenis onderworpen is, iemand die een vijandig hart heeft, iemand die enkel schuld heeft die zal erfgenaam van het eeuwige leven zijn en van harte God dienen. Onmogelijk, dat verwacht en geloof je niet menselijk gezien.

En er komt een tijd dat je dat echt zo beleeft. Hoe kan ik ooit recht op de hemel hebben? Hoe kan ik ooit graag bidden en de zonde haten? Hoe kan ik ooit vlekkeloos voor God zijn? Onmogelijk! Ik ben het niet en het lukt me niet. Maar God heeft nog nooit dingen beloofd die wij zagen zitten. God belooft het onmogelijke. Daarom mag je het verwachten, voor jezelf, voor je nageslacht. Het is God Eigen om het onmogelijke te beloven. Daarom is er verwachting! Daarom mag je Hem aanroepen en aangrijpen.

Wat zouden we arm zijn, nameloos arm en uitzichtloos als we een God hadden bij Wie mogelijk is wat je zelf nog wel ziet zitten en kunt voorspellen. Zo'n kleine God. En wat houd je jezelf in donker als je je zo'n God voorstelt. Die niet kan beloven wat onmogelijk is in mensenoog.

God belooft het onmogelijke. Verwacht dat dan! Geloof dat dan!

Wat houdt het eigenlijk in? God de HEERE zal Hem de troon van Zijn vader David geven. Ja, dat Hij zijn zal als Salomo. En van Salomo zijn ons vooral twee dingen bekend. Zijn wijsheid en Zijn rijkdom. Salomo was wijs in de dingen van God. Zijn wijsheid was onovertroffen. Wijsheid om recht te spreken, zoals toen die twee vrouwen met één dood en één levend kind bij hem kwamen. Wijsheid in het leven met de HEERE. Lees het Spreukenboek maar. Lees Prediker maar, lees Hooglied maar. Spreuken: Vol van wijsheid om met de HEERE te leven. De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid. Prediker: Vol van zicht op het werk van de HEERE. Hij zal eens rechtspreken en alle dingen op orde brengen. Hooglied: vol van liefde voor zijn bruid om haar telkens weer tot zich te trekken en op te zoeken en zich te laten vinden. Wel: meer dan Salomo is Jezus. Hij leert de HEERE vrezen. Hij leert ons onze eigengerechtigheid af. Hij leert ons onze ongerechtigheid te haten. Hij leert dat God eens rechtspreken zal en dat wie in Hem is zal leven, eeuwig leven. Dat wie uit Hem leeft niet hoeft te vrezen. Hij leert dat Hij zondaren liefheeft en zoekt. Dat Hij het verloren zoekt. Dat Hij Zijn bruid liefheeft met een eeuwige liefde. De wijsheid van Hem, Die op de troon van David zit.

En behalve wijs was Salomo rijk. Schatrijk. Wat er aan goud en marmer was, was niet te tellen. Zilver was net zoveel waard als glas, want dat was zo gewoon. Zijn paleis. De inrichting ervan. Onvoorstelbaar mooi en glanzend. En al zijn dienaren en heel zijn hofhouding. De koningin van Scheba zei toen ze het allemaal zag: de helft is mij niet aangezegd. Wel: meer dan Salomo is Jezus. Hij is rijk, meer dan Salomo. Rijk aan hemelse schatten en gaven. Rijk aan vrede in God en vreugde in God. Rijk aan vergeving en de hemelse schatten. Rijk aan bescherming en bewaring door de hofhouding van Zijn engelen. Rijk aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, rijk aan onvergankelijke schatten, waarvan Hij hier en nu al geeft.

Deze Jezus, Die meer is dan Salomo zal Koning zijn. Koning. Hij zal het uitdelen. Hij heeft de rijkdom verworven door Zijn strijd tegen de duivel en nu deelt Hij de buit uit. En deze Jezus, Hij leert door Zijn Heilige Geest. Hij wint harten in en maakt hen tot echte onderdanen. Deze Jezus wordt ons verkondigd! Deze Jezus rijker dan Salomo, wijzer dan Salomo, Die Zijn rijkdom uitdeelt en Zijn wijsheid leert. Deze Koning wil u, wil jou tot onderdaan hebben en maken. Met Zijn rijkdom wil Hij armen rijk maken. Wie is arm? Wie schuld heeft, wie erfgenaam is van de eeuwige dood. U dus, jij. Hier is uw Koning, Die u rijk maakt. Met Zijn wijsheid leert Hij dwazen wijsheid. Wie is dwaas? Wie niet weet hoe ellendig hij is, wie dat niet ziet en voelt, wie niet weet hoe hij tot vrede moet komen, wie niet weet hoe hij zich moet laten vinden, en laten trekken. U dus, jij. Hier is uw Koning, Die u wijs maakt.

Hebt u, jij zich aan Hem onderworpen? Aan Hem overgegeven: maak mij wijs, maak mij rijk. Dat is geloof! En één ding weet ik, wie dat doet, die zal zeggen met de koningin van Scheba: de helft is mij niet aangezegd. Hij is nog veel groter in rijkdom, in wijsheid, in liefde, dan dat ik had gedacht en van anderen had gehoord. Ja, dan ken je Hem en ben je van Hem.

2 de beschrijving van Zijn rijk

Zo is Hij gekomen. En dan lezen we twee dingen nog nadrukkelijk erbij in vers 33. Het eerste is dat Hij ver het huis van Jakob Koning zijn zal. Het tweede dat Hij dat zijn zal tot in eeuwigheid, dat Zijn rijk geen einde hebben zal.

Maar het eerste is: Hij zal Koning zijn over het huis van Jakob. Over Israel dus. Temidden van dat volk heeft Hij gewandeld, Zijn wonderen gedaan. Maar: het merendeel van het volk Israel heeft Hem verworpen. En juist de leidlieden van Israel hebben Hem laten gevangen nemen en kruisigen. Zij verzetten zich tegen Zijn wijsheid. Tegen Zijn wijsheid die hun leven ondeugdelijk verklaarde, hun eigengerechtigheid ontmaskerde. Verzet tegen Zijn wijsheid. En zij verachtten Zijn rijkdom. Zijn rijkdom van vergeving uit genade, van erfgenaam van de Vader door genade, die verachtten zij. Andere rijkdom had nog genoeg en was nog genoeg. En het huis van Jakob heeft zijn Zaligmaker verworpen. Maar God heeft Hem opgewekt. Toen bleek: Hij is Koning.

Dat leert ons ten eerste: wat een verwondering. Dat Hij toch wilde komen. Want Hij wist dit tevoren. Dat Hij zo ontvangen zou worden, niet ontvangen. Verworpen. Als je dat nou weet.....dat als je je laat uitzenden naar een land in Azie, zeg Irak of Iran, en je weet als ik daar aankom dan neemt IS mij gevangen en vermoordt me. Wat denkt u dan? Ze bekijken het maar, ik blijf hier. Jezus wist dit van tevoren en....Hij kwam toch. Wat moet je dan een liefde hebben, een vurige, eenzijdige, liefde. Daarmee baggert de Heilige Geest de sloot van de verwondering uit. Dat de gewoonte en de vanzelfsprekendheid wegvalt en er pure verwondering overblijft. Die morgen weer dichtslibt en weer uitgebaggerd moet worden. Waardoor je morgen weer Bijbellezen nodig hebt en meditatie over advent en kerst.

Dat leert ons ten tweede: daardoor is de bedding, de stroom van het Evangelie en van Jezus' Koningschap voor het merendeel verlegt naar de heidenvolkeren. Niet dat Israel door God is afgeschreven, ook daar sijpelt het Evangelie door, maar de grote stroom stuwt de heidenwereld in. Al de volkeren der aarde. Tot en met het Nederlandse volk toe. Maar dan wel met de spiegel van Israel erbij. Dit doet een mens met Koning Jezus. Verzetten tegen Zijn wijsheid en verachten van Zijn rijkdom. Of je zou moeten denken dat je beter bent dan Israel. Je

zou moeten denken dat je van een andere lap gescheurd bent. Maar dat is juist het beste bewijs dat je je verzet tegen de wijsheid van Jezus. Het leeft in ons en blijkt ook: wij verzetten ons tegen de wijsheid van Jezus. Dat onze gerechtigheid voor God vuilnis is, dat Hij ons vervloekt om onze overtredingen, dat onze zonden er allemaal uit moeten: verzet is ons antwoorde. En wij verachten Zijn rijkdom. Want we hebben al zoveel. We proberen zelf geestelijk rijk te worden, wat te sparen met onze vroomheden. Of we hebben zoveel aan aardse rijkdom. We voelen ons gelukkig genoeg. We zien genoeg kansen in het leven om gelukkig te zijn. We verachten de rijkdom van Jezus.

Verzetters en verachters. Dat zijn we. Daar kom je wel achter. Dat brengt Jezus je wel achter. Dat ben ik en die neiging blijf ik houden tot mijn laatste snik. Heel mij geloofsleven door. Daarom kreeg Mozes het volk ook niet mee, en Jozua ook niet echt, David ook niet en Salomo ook niet, maar daarvoor is nu Gods Zoon gekomen. Hij is het Die door Zijn Geest verzetters inwint en verachters trekt. Hij is het Die verzetters, die niets voelen van zonden en genade en gehoorzaamheid, inwint. Die verachters, die niets voelen voor eeuwig heil en vrede met God, begerig maakt. Er is hoop voor je! En wat een wonder als je gewaarwordt: ik belijdt mijn zonden, ik vlucht tot vergeving, ik verlang de HEERE te dienen en verlang naar hemelse rijkdom. Dat is werk van deze Koning! Dat is werk van Zijn Geest. Naar Gods welbehagen.

Maar, en dat is het derde: het blijft staan: Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn. Zijn belofte blijft belofte. God zal er velen uit Zijn volk Israel brengen tot de Koning, Die meer is dan Salomo. Hij zal Zijn belofte vervullen. In en aan Israel. Jakobs huis. En wie leeft bij het Woord, en wie leeft bij Gods beloften, hoe onmogelijk ook in ons oog, die zal bidden, die zal gebed hebben voor deze zaak: HEERE, maak Uw belofte waar, dat Uw Zoon Koning zal zijn over Jakobs huis. Advent wil deze verwachting oproepen en levend houden en versterken. En tot de verootmoediging brengen: HEERE, wat is dat vaak ver uit beeld bij mij, wat leeft dat vaak weinig, wat is dat weinig vurig vaak.

Het tweede wat erbij stond is: Hij zal Koning zijn in eeuwigheid en Zijn rijk zal geen einde hebben. Ja, dat kon van David en Salomo niet gezegd worden. Want David is gestorven en Salomo is gestorven: hun koninkrijk kende een einde, was niet voor altijd. Dat is iet unieks van Koning Jezus en Zijn rijk: dat zal eeuwig zijn omdat de Koning eeuwig leeft! Als Koning leeft Hij eeuwig. Om Zijn Kerk op aarde te zegenen, rijkdom uit te delen. Altijd maar weer, heel de dag door, heel het leven door. Hij deelt voortdurende uit: geloof, hoop en liefde, kracht en sterkte, geduld en verdraagzaamheid, gerichtheid op God, verlangen naar Zijn eer en geboden. Altijd door laat Hij die schatten neerstromen in Zijn Kerk. Als ik mijn mond maar begerig open zou houden, dan zou ik

wel rijk leven, als ik maar elke dag smekend mijn hart zou opheffen, dan zou het wel rijk vervuld worden.

En Hij beschermt Zijn Kerk altijd door. Zijn hemelse hofhouding van engelen staat gereed en wordt door Hem geregeerd om Zijn Kerk te beschermen. Te beschermen tegen verzoeking en verdrukking die te zwaar zou zijn, die het geloof zou laten ophouden. Al kan het er wel eens op lijken, maar gebeuren zal dat nooit, want Koning Jezus beschermt en regeert door Zijn engelen alles wat er gebeurt.

En zo komt het dat de onderdanen van Koning Jezus, dat Zijn volk, Hem altijd blijft dienen. Overal doorheen komt. Want Hij is Koning in eeuwigheid en Zijn rijk heeft geen einde. Mijn leven lang niet. Wat mag dan uitzicht hebben, wat mag ik dan vastheid hebben dat ik al blijven geloven tot het einde toe. Wat mag ik dan onbevreesd zijn onder deze Koning, zag ik meer op Hem ik zou altijd goede moed hebben, nooit vertwijfelen, want Hij zegent en beschermt tot de dood en door de dood heen. Door de dood heen beschermt en zegent Hij. Ook de dood kan niet scheiden van Zijn liefde en macht.

En eens zal dat blijken. Eens komt er een dag dat Jezus als Koning zichtbaar terugkomt op de wolken. Hij zal Zijn volk zegenen en rijk maken. Rijk maken in God, rijk maken in vreugde, zaligheid en heiligheid, rijk maken voor eeuwig.

En op diezelfde dag zal Hij al Zijn vijanden, verzetters en verachters die dat gebleven zijn, verwerpen in de buitenste duisternis. O, als je verzet niet is ingewonnen omdat je vijand wilde blijven, als je verachting niet is omgeslagen in verlangen omdat je verachter wilde blijven, dan vind de Koning je en stelt je tot voetbank onder Zijn voeten, eeuwig knarsetandend van zelfverwijt. Jezus zal al Zijn vijanden wegwerpen zodat zij het niet meer verstoren kunnen, het feest op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Zult u erbij zijn, zul je erbij zijn? Het eeuwig bruiloftsfeest van deze Koning? Hier ingewonnen en overwonnen. En dan zullen we ons eeuwig verwonderen: wat hebt U ons een Koning gegeven. Deze Koning, zo vol liefde, wijsheid en macht. Wat hebt U ons liefgehad, liefgehad met eeuwig, verkiezende, wonderbaarlijke liefde dat U zulk een Koning ons gaf, dat U Jezus ons gaf. Lof zij U in eeuwigheid.

Amen