

## Jozua 9:14b/15a

### **1 verzoeking voor Jozua 2 verlossing door Christus 2 verschil tussen Jozua en Christus.**

Gemeente,

Soms kom je er jaren later achter. Dit had ik niet moeten doen. Deze verhuizing naar Limburg. Want nu zijn al mijn kinderen onkerkelijk geworden. Deze vrije tijdsinvulling, want nu is geen tijd meer voor God en Zijn dienst. Dit werk, want ik heb 7 dagen in de week geen tijd meer voor God en de kerk. Die verkering, dit huwelijk, maar nu zit ik met de gevolgen dat mijn man of vrouw nergens aan doet. Soms kom je er jaren later achter. Jozua kwam er eerder achter, maar toen was het ook al wel gebeurd. Daar kunnen wij van leren. Achteraf en vooraf.

God had het beloofd. Ik heb u heel dit land gegeven. En in de weg van het geloof heeft Israel al overwinningen behaald. De Jordaan is overgestoken, Jericho is ingenomen, en na een eerste nederlaag tegen Ai, is de stad daarna toch wel ingenomen. En door het geloof zal Israel heel Kanaan beerven.

Tegelijk voltrekt God hiermee ook het oordeel over de Kanaanieten. Na ruim 4 eeuwen goddeloosheid is de maat vol, de tijd rijp voor het oordeel. Daarom mag Israel niets en niemand in leven laten. Allen moeten gedood worden. Daar zat nog een rede achter: als er Kanaanieten zouden blijven leven zouden ze een verzoeking vormen voor Israel. Hun afgodendienst en hun afgodsfeesten zouden Israel mee kunnen trekken, vooral als er Israelitische jongens met Kanaanitische meisjes zouden trouwen.

Maar voor volken die buiten Kanaan woonden lag het anders. Deuteronomium 20 zegt dat zulke volken eerst vrede moet worden aangeboden. En als zij daarop ingaan moeten de mensen in leven blijven en slaven worden van Israel.

#### 1 verzoeking voor Jozua

En dat is wat er aan de hand lijkt te zijn. De Gibeonieten zijn ook Kanaanieten, ze wonen middenin Kanaan, vlakbij Ai, maar ze doen alsof ze van enorm ver komen. Ze hebben ze thuis al aangetrokken: oude kleren en oude schoenen. Ze hebben ze thuis al meegenomen: oude gescheurde leren zakken voor de wijn. Ze hebben het thuis al meegenomen, hard brood waar de schimmel in zit. Dus zie je wel, dat we van ver komen. We zijn wel weken onderweg geweest. Want we hebben gehoord van jullie God: wat Hij in Egypte gedaan heeft, en wat

Hij gedaan heeft aan Sihon en Og, de koningen van de Amorieten, we zijn diep onder de indruk van jullie God. Daarom willen we graag vrede sluiten en een verbond maken met jullie.

En Jozua en Israel trappen erin. Ze sluiten vrede, bevestigen dat besluit met een eed. En alle jaren en eeuwen door blijven de Gibeonieten wonen in Kanaan. Aan de dood ontkomen en altijd een blijvende verzoeking voor Israel. Omdat Israel hen niet veroordeeld heeft.

Hoe komt het dat Jozua deze verkeerde beslissing genomen heeft, deze verkeerde keuze? Want zij vroegen het de mond des HEEREN niet. De mond des HEEREN, die sprak door de hogepriester als die op één of andere manier Gods oordeel, goed of niet goed, te weten zou kunnen komen.

Waarom gebeurt dat juist nu? Nou, om te beginnen heeft het ze wel gestreeld. Dat mensen van zo ver expres naar je toekomen. En je ergens voor vragen. Wat in je zien. En dat nogal vleidend onder woorden brengen, nogal de loftrompet steken. Ze zien wat in je als persoon. Ze willen je er graag bij hebben. In de vriendengroep, of als verkering, want je bent zus en zo knap en mooi. En ze hebben er heel wat voor over om je te vragen. Dat doet je goed. Of om je talenten en capaciteiten. Op sportgebied, op muzikaal gebied, of wat je werk betreft. We willen jou, u er graag bij hebben als werknemer of als compagnon. Want je hebt al zulke geweldige, mooie dingen laten zien in het verleden, daar zien ze wel wat in. En natuurlijk, ook voor Israel, een beetje hulp, een bondgenoot is wel welkom. Ze staan als enig volk tegen al die andere volken, en ja, de HEERE helpt hen wel, maar toch: een beetje praktische bijstand zou niet verkeerd zijn en goed uitkomen. Kun je goed gebruiken. En: wat ook mee kan spelen: de laatste tijd gaat het prima. De Jordaan, Jericho, Ai, allemaal ingenomen, beetje in een overwinningsoes. En dat voelt goed, dat maakt wat lichtvoetig en makkelijk, overmoedig.

En zo komt die vraag, die mogelijkheid naar je toe: meegaan met een vriendengroep, verkering, nieuwe baan, uitbreidingsmogelijkheden, mooie stap in je carrière, nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Ze vragen je. En je kunt het best goed gebruiken. En als je dan de mond des HEEREN niet vraagt.....Als je afgaat op je verstand, op je gevoel, op inkomen en fijn, dan kies je verkeerd. Met alle gevolgen van dien.

Weet je wie er zo altijd op de stoep staat? De zonde. Eerzucht, hebzucht, erotiek, drift, gemakzucht, gulzigheid. Als een bedelaar vraagt de zonde je: toe laat me er even in. Laten we vrienden zijn, al is het maar voor 1 keer. Want de zonde moet uitgeroeid worden. Absoluut en totaal. Maar de zonde wil blijven leven. En bedelt daarom om een beetje aandacht en gunst van je. Kom, ik wil je even helpen. Dat voelt goed en geeft je wat plezier. Vaak met een andere jas aan: eerzucht doet zich

voor als: je moet je best doen. Hebzucht doet zich voor als: je mag jezelf wel wat gunnen. Erotiek doet zich voor als: je houdt toch van elkaar. Drift doet zich voor als: niet over je laten lopen. Gemakzucht voor zich voor als: je hoeft het jezelf niet moeilijker te maken dan het is. En gulzigheid doet zich voor als: je mag toch best wat gebruiken en genieten.

En als je afgaat op je gevoel en je eerste indruk en wat je fijn vindt, dan geef je toe, dan laat je de bedelaar binnen, die dan ineens als een baas de lakens uit gaat delen en je meesleurt.

Jozua trapte erin en doorzag het niet. Jozua, de man Gods. Jozua die net toch flink gewaarschuwd was bij Ai, dat overmoed verkeerd afloopt. Maar zelfs Jozua valt in zonde.

## 2 verlossing door Christus

We moeten daarom het hebben van de meerdere Jozua. Van de Heere Jezus. Ziet u hoe Hij verzocht is geweest? Dat U van deze stenen brood maakt? Wat zit daar nou voor kwaad in? U hoeft Uzelf toch geen honger te laten lijden? Dat ziet er goed en onschuldig uit. Spring van de rand van de tempel af. U bent toch Gods Zoon? En er staat toch in de Bijbel dat de engelen U op de handen zullen dragen? Dat klinkt mooi. En kijk eens: al de koninkrijken: kniel een keer voor mij en ze zijn van U. Dat is nog eens wat makkelijker dan lijden en sterven aan een kruis, één keer knielen, dat klinkt sympathiek. Tot aan het kruis toe: indien Gij Gods Zoon zijt kom af van het kruis en wij zullen in U geloven. Klinkt toch mooi? Laat zien dat U Gods Zoon bent, en wij zullen in U geloven. Nou daar ging het toch om, dat mensen tot geloof zouden komen? Wat is er dan op tegen?

Maar Jezus, de meerdere Jozua nam nooit de verkeerde beslissing. Bleef altijd staande. Ten koste van lijden en sterven, kruisdood en nederdaling ter hel. Jezus is de Overwinnaar. Dat betekent allereerst: als je verkeerd gekozen hebt, is er een weg terug. En verkeerd gekozen hebben we: in het paradijs. Het leek ook zo aantrekkelijk: wat geeft nou één vrucht van een boom die zo begeerlijk eruit ziet. Dan zul je je vast beter voelen en als God zijn. En de val sloeg dicht. Satan heeft de mensheid vast. Om mee te sleuren naar de eeuwige afgrond. De eeuwige pijn, de eeuwige wroeging. Dat is satans doel. En hij heeft de mensheid vast. Maar Jezus rukt los. Jezus trekt de klauwen van de satan open, de val los, en haalt er zondaren uit. Eéns en telkens weer opnieuw.

Als je dat ziet, dan ga je roepen. Heere Jezus, verlos mij. Heere Jezus, ontzet mij. Als je ziet dat je je door de duivel hebt laten vastgrijpen die je meesleurt naar de hel, als je ziet dat Jezus verlost en redt, dan roep je. Zo word je verlost, of je bent nog onverlost.

Dat betekent dat er een weg terug is als je verkeerde gekozen hebt, toegegeven hebt. Een weg terug. Van schuldbelijdenis. Ook vanmorgen. Schuldbelijdenis van die keuzes die je hele leven op een spoor hebben gebracht. Maar ook van al die keren dat je verkeerd koos en weer en weer en weer. Steeds maar één keertje. Kent u die weg van wederkeer? Wederkeer tot Christus. Te danken aan Zijn bloed en dood. En dan geeft Hij ook kracht om verder te gaan. Om hetzij te breken met de zondigen gewoonte, hetzij de gevolgen ervan te dragen.

En je leert hoe langer hoe meer: Vraag de mond des HEEREN! Ja, maar hoe doe je dat vandaag de dag? Je kunt niet naar een hogepriester toegaan en die doet iets en je krijgt een briefje: "goed of niet goed". Nee, maar je kunt toch wel de mond des HEEREN vragen. Allereerst in gebed. Gebed in de zin van overgave. HEERE, wat U laat merken is goed. Geen gebed waarin ik mijn voorkeur erdoor wil hebben, maar waarin ik belijdt, Heere, ik zou zo graag die baan, die jongen, dat meisje, dat huis willen, maar als u wil anders is, is het einde oefening. Uw wil geschiede. Hoe meer je op Jezus ziet hoe minder moeilijk dat gebed is.

Daarna, natuurlijk: de Bijbel. Wat tegen de Bijbel ingaat kan nooit Gods wil zijn. Misschien zie ik het nut er niet van in, dat kan, geen geslachtsgemeenschap voor het huwelijk, die hoed in de kerkdienst, dat vasten op Zijn tijd, maar dat geeft de doorslag niet. De Bijbel is de beslissende norm en soms, vaak zie je dat nut later ook nog wel.

Maar de Bijbel geeft niet overal antwoord op. Denk dan eens; wat is het nut voor Gods Koninkrijk? Wat heeft het meeste nut voor Gods Koninkrijk? Ja, geld verdienen, ja, wat ik leuk vind, maar: wat heeft het meeste nut voor Gods Koninkrijk? Dan maar een baan met wat minder inkomen, dan in mijn vrije tijd maar een weduwe bezoeken, met een collectebus langs de deur gaan ipv weer een avond hobbyen.

Denk daarbij wel om je gaven en mogelijkheden, en om je gebreken en onmogelijkheden. Doe niet meer dan je lichamelijk en psychisch aankunt, benut je sterke kanten.

En wat is de invloed op het geestelijke leven van mezelf en mijn gezin? Wat doet het met mijn stille tijd, gebedsleven, aandacht voor de preek, verlangen naar de eeuwigheid als ik uitga, als ik meedoe, als ik meer ga werken, als ik groter en duurder wil? En op de aandacht die ik voor mijn huwelijk en gezin kan hebben en voor de zielen van mijn man vrouw of kinderen?

En tenslotte: weer bidden. HEERE. ik denk nu dat dit uw wil en weg is. Maar....ik kan me vergissen. Ik leg het biddend voor u neer en wilt U het laten merken? Wilt u donkerheid en onrust geven als het niet uw wil is? Wilt u vrede en licht geen als het inderdaad Uw wil is? En de HEERE spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft. En Jezus geeft kracht om Gods weg te gaan. Hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest

doch zonder zonde, waardoor Hij onze medelijdende Hogepriester kan zijn. Laten we dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade om barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Jezus geeft kracht om de weg van de Vader te gaan.

Vraagt de mond des HEEREN! Wees waakzaam, ga niet af op eerste indruk, op je verstand alleen, op je gevoel alleen. Vraag de mond des HEEREN. En Hij geeft antwoord. En als het Zijn wil is, wil dat niet zeggen dat het dus lukt, en goedgaat, zodat je nooit kunt zeggen: het gaat goed dus het was Gods gunst. Het kan prima gaan, terwijl je ziel verkommert en de Geest Zich terugtrekt. Nee, dan kan het ook juist beproefd worden. Moeilijk gaan en tegenzitten, maar: de HEERE is met je. Zijn licht en gunst is in je hart. Zo sterk dat je dan zegt: beter met God alleen, dan zonder Hem samen, beter met God in een bijrol, dan zonder God in een hoofdrol, beter met God in een gevangenis, dan zonder God in een paleis.

3 het verschil tussen Jozua en Jezus.

Eén verschil zagen we al: Jozua viel voor de verzoeking, Jezus niet. Maar er is nog een verschil.

De Gibeonieten. Waarom deden ze het nu eigenlijk? Je zou kunnen denken: ja, hadden ze een andere keus? Israel moest toch Gods oordeel voltrekken dus als ze niks gedaan hadden, dan waren ze omgekomen onder Gods oordeel, dus ja wat moesten en konden ze anders?

Nou, denk dan eens terug aan Jericho. Dat hadden ze in Gibeon ongetwijfeld ook gehoord. Jericho was ook verwoest, inwoners gedood, maar in Jericho was één huis blijven staan. Het huis van Rachab de hoer. Zij was door het geloof in leven gebleven en het oordeel ontkomen. Door dat geloof had ze de verspieders verborgen. Door dat geloof had ze redding gezocht achter het scharlaken koord. Zich overgegeven aan de God van Israel met heel haar leven.

Maar dat hebben ze in Gibeon niet gedaan. Dus blijkbaar kun je verschillende dingen doen als je hoort van Gods oordeel dat komt. En dat horen we. In de Bijbel, in de prediking, in de tekenen der tijden: Gods oordeel komt. Ja, door genade Jezus te voet vallen. Erkennen dat je schuldig bent. Een Kanaaniet die het oordeel tegemoet gaat. En Jezus te voet vallen om in Hem gered te worden. Dan zul je Hem ook leren dienen.

Maar als je dat niet doet dan kun je verschillende dingen doen: ongeïnteresseerd zijn. Hoe is het mogelijk! Maar dat kan. Och, oordeel en gericht, niet over denken, loopt wel los, en ik leef nu en wil nu ervan genieten. Duidelijk herkenbaar: ongelovigen. Wie doet dat?

Of: net als de andere steden in Jozua 9:1 en 2. Vechten. Tegen God en Zijn volk. Proberen wetten in te voeren die Gods inzettingen verachten en vervangen. Of zelfs: de christenen vervolgen. Duidelijk herkenbaar: ongelovigen zijn.

Maar wat ook kan: doen alsof. De Bijbel noemt dan vaak het woord: geveinsd. Dat betekent: doen alsof, voor de schijn. Het oordeel willen ontlopen. Maar niet door te erkennen een Kanaaniet te zijn. Niet met overgave aan de Heere Jezus in oprechtheid.

En zo komen die Kanaanieten: als ze maar mogen blijven leven. Zo komen: als ik maar niet verloren ga. Maar niet oprecht zeggen waar je vandaan komt, niet oprecht uitspreken dat je schuldig staat en onder het oordeel bent. Niet verlangend om de HEERE te kennen en lief te hebben, nee, als ik maar niet verloren ga. Doen alsof het je om God gaat en alsof je Hem wil dienen, maar het gaat alleen om zelfbehoud.

En Jozua die doorziet het niet. Jozua gelooft het en neemt het over. Maar de meerdere Jozua doorziet het wel. Als je komt tot Jezus, tot Hem, maar: alleen om lijfsbehoud. Mag je dan niet komen om van het oordeel verlost te worden? Jazeker, maar dan zul ten diepst verlangen naar God om met Hem in reine te komen over al je zonden die je belijdt. En je als je Jezus leert kennen dan ga je verlangen God te dienen, krijg je Hem lief.

Maar je kunt ook tot Jezus komen zonder dat je zonden wilt belijden. Je wilt niet naar de hel, maar naar de hemel, maar je zonden wil je niet erkennen, wil je vasthouden. En God dienen is niet je bedoeling. Je doet alsof. En dat blijkt ook: er komt geen leven van bekering uit voort. Je zoekt een Jezus Die je uit de hel houdt, maar Die verder niets met je doet.

Of ook letterlijk: je komt tot Jezus omdat je in leven wilt blijven. Door de operatie heen wilt komen, weer beter wilt worden. En dat vraag je aan Jezus: spaar me, spaar mijn leven, laat me verder mogen leven door de ziekte, operatie heen. Punt. Meer niet. Maar waarom wil je dat? Ook nog om God te kunnen dienen, om Hem te mogen kennen, of gaat het alleen om langer leven, los van God en Zijn dienst? Zonder erkenning dat je het leven niet verdiend hebt door je zonden.

Komen tot Jezus. Hoe kom ik tot Jezus? Oprecht: Heere, ik ben schuldig, ik kom uit Kanaan, ik verdien niet te leven. Laat mij verlost worden opdat ik U mag kennen. U mag dienen, U mag verheerlijken. Of doen alsof: als ik maar mag blijven leven en niet naar de hel hoef, en och: schulderkenning komt er niet en verder maar niet te moeilijk doen.

Jozua doorziet het niet, maar Jezus doorziet het wel. Hoe iemand tot Hem komt. En Hij doorziet het wel als dat alsof is. Als Hij op Zijn rechterstoel zit zal Hij oordelen en veroordelen allen die geveinsd,

onoprecht tot Hem kwamen: ga weg van Mij gij werkers der ongerechtigheid. Hij ontmaskert je.

Dat kan je aangrijpen: dus komen tot Jezus en komen tot Jezus is twee. Je kunt komen tot Jezus terwijl het toch niet goed is. Ja, dat kan. Dat moeten we eerlijk tegen elkaar zeggen. Weet je dan nooit waar je aan toe bent? En geldt die tekst dan niet: wie tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen? Jazeker, maar daar zit hem juist in: wie tot Mij komt. Mij, Jezus. En Wie is Hij? Degene Die schuld vergeeft en eeuwig leven schenkt, Die je je zonden laat zien, en Die je leert God te dienen en lief te hebben. De volkomen Zaligmaker. Dat is zo'n troost voor wie volkomen verloren is en zo'n Zaligmaker nodig heeft. Bent u dat? U wordt niet uitgeworpen echt niet. Wie Jezus nodig heeft zoals Hij is, helemaal.

Heb ik Jezus Zelf nodig met alles wat Hij heeft? Als Bruidegom, gewillig als Hij is om mij te zaligen. Dan opent zich mijn hart om Hem al mijn schuld te belijden.

Maar wie Jezus niet nodig heeft, maar eigenlijk alleen een stukje van Hem. Alleen dat leven, eeuwig leven. Maar die ontdekking aan mijn zonden, nee, die kennis van God en liefde tot Zijn wetten, nee. Wie iets van Jezus nodig heeft en de rest kan missen als kiespijn....bent u dat....ben jij dat.....? Die kan Jozua om de tuin leiden, die kan alle andere mensen en ambtsdragers om de tuin leiden, maar Jezus doorziet je.

Werpt hem uit in de buitenste duisternis, Ik ken u niet, gij werker der ongerechtigheid. En deze Jezus zegt nu nog: o kom, kom tot Mij, laat Mij helemaal uw, jouw Zaligmaker zijn. En Hij doorziet het ook als je hart schreeuwt naar Hem: Heere, Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik U liefheb.

Amen