

Jesaja 9:5

**Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven
en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam:
Wonderlijk, Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.**

Het Kind 1 geboren 2 genoemd 3 gegeven

Gemeente, doopouders,

Een kind is ons geboren. Zo hebben jullie met blijdschap dat kenbaar gemaakt. Met blijdschap en dankbaarheid aan God. Mooi en goed dat jullie dat ook op de geboortekaartjes hebben uitgesproken, beleden. En laat dat in de christelijke gemeente ook altijd maar zo blijven. Want kinderen zijn geen resultaat van onze planning. Al is bezinning voor Gods Aangezicht op verantwoorde gezinsvorming een Bijbelse zaak en roeping. Maar daarmee hebben wij het nog niet in de hand. Soms laat God dat ook merken. Dan wil je, verlang vurig naar de kinderzegen, maar er komt geen kind. God sluit toe. Echt: het blijft een geschenk van God, een kindje. Om met blijdschap, dankbaarheid te ontvangen.

Tegelijk moet die blijdschap geen onwerkelijke verwachting gaan geven. Alsof die blijdschap altijd blijven zal. Want dat blijft hij niet. Datzelfde kindje, dat je met blijdschap ontving, kan ook zorg en verdriet geven. Eerlijk is eerlijk. Zorg, omdat het aan allerhande ellendigheid onderworpen is. Ziekte. Pijn. Verdriet. Ja, soms maken ouders zelfs het overlijden van hun kind mee. Wordt blijdschap tot diepe droefheid. En behalve zorg ook verdriet. Want het is in zonden ontvangen en geboren. En geneigd God en Zijn dienst te verlaten. Ja, ouders kunnen zo in zorg komen als hun kind losweekt van Hem, wegen inslaat en kiest naar de wereld toe. Zo diep teleurgesteld. Overigens kunnen kinderen dat ook over hun ouders zijn. En doopouders, eerlijk is eerlijk, ook jullie kindje is daar niet te goed voor. Integendeel. Het kan en zal vanuit zichzelf God niet zoeken, maar verlaten. Blijdschap laten omslaan in diepe zorg.

Van uw kind moet u, kunt u geen verwachting hebben. Echt niet. En als u dat beseft zult u een biddende vader, moeder, opa, oma zijn. Biddend voor uw kindje, kleinkindje, achterkleinkindje. Biddend voor uzelf om wijsheid, kracht, genade. Elke dag dat u dat niet doet, nog niet deed, is er één teveel.

1 het Kind geboren

Onze tekst is ook een geboortekaartje. Hoewel de geboorte nog plaats moet vinden is de profeet zo zeker dat hij het omschrijft alsof het kind al geboren is. En het bijzondere van dit kind is dat het geen teleurstelling zal geven, dat het alle verwachting waar zal maken. Van dit kind mag er en kan er verwachting zijn. Dit kind, dat is allereerst het kind

Hizkia. Een wonder kind. Zijn vader Achaz is goddeloos. Zijn vader Achaz zoekt in 735 voor Christus steun bij Assyrie. Juda wordt bedreigd door Syrie en Israel. En dat is niet toevallig. Achaz heeft de dienst aan God verlaten, overal altaren voor afgoden weg laten zetten, het goud uit de tempel weggehaald en zelfs de tempel dichtgetimmerd. Geen offerdienst, geen kerkdienst meer mogelijk. Geen kansel meer, geen doopvont, geen avondmaalsstel. En nu hij aangevallen wordt zoekt hij het dus bij Assyrie. Maar dat zal zich tegen hem keren. Maar een kind is ons geboren. Ja, Hizkia. En deze Hizkia vreest de HEERE wel, hoe is het mogelijk zou je denken. Hij laat de afgodsaltaren opruimen, de tempel weer openen en de offerdienst plaatsvinden en het Pascha vieren. En zo zal de HEERE Zich weer ontfermen over het volk van Juda en het volk zegenen en verlossen. Hizkia is het volk tot zegen.

En zo is Hizkia afspiegeling van dat Kind dat geboren zal worden. Jezus. In tijden van Godsverlating in Israel. Verstening bij Farizeeen, vrijzinnigheid bij Sadduceeen. En daarom is er overheersing door de Romeinen. Maar het geschiedde in de dagen van keizer Augustus dat er een Kind geboren werd. Jezus. Een Kind dat de HEERE vreest. Volmaakter dan Hizkia. Volkomen tot de dood aan het kruis toe. En dit Kind zal tot zegen zijn. De heerschappij is op Zijn schouder. Hij is niet onderworpen, niet aan de zonde, na Pasen ook niet meer aan verdriet en dood en sterven. Dit Kind Jezus, Zaligmaker, heeft alle macht in hemel en op aarde en maakt alle verwachting waar en stelt nooit teleur. Hij beschaamt nooit, nooit wordt je in en door Hem teleurgesteld. Hij heerst, Hij verlost.

En daarom is er verwachting voor je kindje van Hem. Wie verwachting van zijn kind heeft zal niet bidden. Wie niet bidt voor zijn kind heeft blijkbaar verwachting van zijn kind of kleinkind. Wie verwachting voor zijn kind heeft van Jezus, zal bidden. Geen verwachting van je kind, maar wel voor je kind van Hem. Het gebed voor je kind mag een gebed zijn tot dit Kind. En het gebed voor jezelf mag een gebed zijn tot dit Kind. En dit Kind vervult alle verwachting van Hem. En wie dat ervaren heeft, zou die niet dankbaar zijn? Dankbaar voor dit Kind dat is geboren. Wie het mocht ervaren: dit Kind heeft ons kind bij de Heere en Zijn dienst gebracht en bewaard. Ons kind kent en dienst de HEERE. En dit Kind heeft ons als ouders wijsheid gegeven en kracht. Moed en volharding om niet te bezwijken. O wat een wonder en een vreugde; dat dit Kind geboren is: de Heere Jezus. Want alle zegen in ons nageslacht, alle wijsheid en kracht voor ons is uit Hem!

Toch kan het zijn dat iemand zegt: ik heb tot dit Kind gebeden iets gevraagd, maar heb het niet gekregen, het is niet gebeurd. Ons kind werd toch ziek, ons kind kwam toch in een depressie, ons kind kwam zelfs te overlijden. Blijkbaar is het heel belangrijk: wat wat mogen we dan van dit

Kind verwachten? Wat is het wat dit Kind in Zijn heerschappij wil en zal geven? Nou, dat is ons duidelijk gemaakt in de Namen van dit Kind.

2 het Kind genoemd

De naam van je kind, daar denk je natuurlijk goed en grondig over na. Je noemt je kind niet zomaar Hadassah, Rosa of Simon. Je hebt niet blindelings een briefje getrokken uit een pot met alle mogelijke namen en toen gezegd: nou, dan wordt deze het. Nee, je hebt heel bewust gekozen. Een naam waarin iets doorklinkt van je voorgeslacht, van oma of opa. En daarin mag ook stukje verlangen spreken: dat dit kind ook de God van opa en oma mag leren kennen, de godsvrucht van opa of oma zal ontvangen. Of een Bijbelse naam. Waarin je verlangen uitspreekt dat je kindje zal lijken op degenen in de Bijbel die zo heet. Mooi om dat ook later uit te leggen aan je kind. Vraag het maar eens aan je vader je moeder: waarom heet ik zo? Mijn doopnaam, mijn roepnaam. Daarom is het zo jammer, zo'n gemiste kans als je je kind een naam geeft waar niets van dit alles in doorklinkt. O, we vonden het gewoon mooi. Of nog erger: ja zo heette die voetballer, die schaatser die we zo goed vonden. Arm voorbeeld.

De name van dit Kind Jezus zijn zeker met zorg uitgekozen. Want men noemt Zijn Naam. Dat is allereerst God. God heeft dit Kind namen gegeven. Laten we eens zien.

Raad of Raadsman. Elke koning had en heeft nog wel, adviseurs. Die hem advies geven voor zijn optreden, zijn toespraken, zijn beslissingen. Maar dit Kind dat Koning is, is ook Raadsman. Weet precies hoe het moet. En dat er Wonderlijk voor staat betekent dat Hij altijd raad weet. Boven alle menselijke gedachten uit. Het betekent dat er altijd uitkomst is. Toen Israel in Egypte was, was er uitkomst: de uittocht. Toen het voor de Rode Zee stond was er uitkomst: de doortocht. Toen het voor Jericho stond was er uitkomst: de intocht. Dit Kind weet uitkomst, altijd. Als je als mens het niet ziet en niks bedenken kunt. Hoe moet het? Hoe moet ik zalig worden, hoe kan ik God leren kennen. Hoe moeten wij ons kind opvoeden, hoe kunnen we volharden? Uitkomst voor radelozen.

Dan: sterke God. Hij weet het niet alleen, Hij kan en doet het ook. Hij handelt en doet het. Door Zijn Geest is Hij zo sterk dat Hij harten inwint en verandert. Hij geeft een nieuw hart, Hij bewerkt bekering. Zo goddelijk sterk is Hij. Geen verzet kan tegen Hem op, geen hardheid kan Hem weerstaan. Geen zondelust kan hem de baas. Hij geeft afkeer van de zonde en liefde tot God en Zijn dienst. En Hij geeft en bewerkt kracht om kruis te dragen. Als je kind ziek is of depressief, als je kind overlijdt. Hij geeft kracht om te dragen en te volharden, om te blijven uitzien en hopen op God en de eeuwige heerlijkheid.

Vader der eeuwigheid. Hij beschermt en zorgt zoals een vader dat doet. Een vader wil zijn kind opvoeden en beschermen. Hij is Vader van eeuwigheid. Dat ziet op het duurzame. Eeuwig. Als vader moet je een keer je kind loslaten. Als vader overlijdt. Als je niet meer kunt opvoeden en beschermen. Maar dit Kind is eeuwig Vader, altijd met je en hoeft je nooit los te laten. Zelfs niet door de dood. En als vader voed je je kind op maar niet altijd zuiver. Je bent we eens te streng, te slap, te overbezorgd, of je hebt geen tijd. Je bent niet open genoeg, niet geduldig genoeg, noem maar op. Maar dit Kind is eeuwig Vader. Volmaakt zuiver en liefdevol. Volmaakt in geduld en in kastijding. Om op te voeden tot hemelse heerlijkheid.

Vredevorst. Vorst die vrede geeft. Vrede dat is uiteindelijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar alles vrede en volmaaktheid is: heel de schepping, heel de aarde, heel de mens, heel de houding tot God: alles vrede. En dat schenkt Hij hier en nu al in beginsel: vrede met God, vreugde in God, heiligheid van God, liefde tot God. Dat geeft Hij: vrede. Iets van de hemel in mijn hart en leven.

Zo noemt God dit Kind. Wonderlijk van Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Hij weet, Hij kan, Hij zal, Hij mag zalig maken. Hij weet het voor radelozen, Hij kan het voor hulpelozen, Hij zal het voor reddelozen, Hij mag het voor hopelozen. Roep Hem aan! Is er iemand radeloos? Ik weet het niet, maar er moet iets gebeuren: roep Hem aan: Wonderlijk van Raad. Is er iemand hulpeloos: ik kan het niet, mezelf bekeren, mijn kind bekeren, het zelf volhouden, roep Hem aan: sterke God. Is er iemand die reddeloos is. Ik red het niet, ik kom niet in de hemel, ik laat me door de duivel inpalmen, ik blijf zo zondig, zo dwaas: roep Hem aan: de Vader der eeuwigheid. Is er iemand hopeloos? Geen vrede, geen rust, onrust, angst. Roep Hem aan: Vredevorst. Al bent u het allemaal: radeloos, hulpeloos, reddeloos, hopeloos: dit Kind voorziet in alles. En weet u voor uw kind kleinkind geen raad? En voor uw kind geen hulp? En voor uw kleinkind geen redding? En voor uw kind geen hoop meer? Roep Hem aan, breng uw kind, kleinkind bij dit Kind. En wie Hem verwacht zal niet beschaamd worden. Wie dit van Hem verwacht zal niet beschaamd worden. Die kan wel erge dingen meemaken, die kan zijn kind erge dingen mee zien maken. Als een zee. Maar daarin zal Hij Wonderlijk zijn van Raad, Sterk als God, eeuwig als Vader, Vorst van vrede. Door de zee heen maakt Hij het waar.

3 het Kind gegeven

Nu staat er nog iets moois bij. Dit Kind is geboren en is gegeven aan ons. Ja, dat is zo, een kindje wordt geboren en gegeven aan ons. Aan jullie als ouders en in bepaalde zin ook aan grootouders en overgrootouders. En in zekere zin ook aan ons als gemeente. Maar dit Kind Jezus is

gegeven aan....ons allen. Aan ons als gemeente, aan ieder die dit hoort. Het Kind is ons gegeven in het Evangelie. In de prediking wordt dit Kind ons geschonken. En in de Heilige doop, de kinderdoop word verzegeld dat dit Kind aan ons gegeven is. Gegeven is. In de schoot gelegd. U mag het hebben!

Dus het eerste wat de heilige Doop ons verzegeld is, is dat God ons Zijn Zoon geeft. Gewillig is om ons zalig te maken. Want Hij geeft Hem ons. Biedt Hem ons aan. Dwars tegen alles in. Tegen al onze schuld in die ons rechteloos maakt. Tegen ons verzet in dat vijandig is en er niet op zit te wachten. Tegen onze zondigheid in die God krenkt en onteert. Tegen onze verdienste in dat wij kinderen des toorns zijn en aan de verdoemenis zelf onderworpen. Maar God.....maar God schenkt ons, geeft ons Zijn Zoon, dit Kind. Hier hebt u Hem, u mag gebruik van Hem maken. God is gewillig.

U hoeft God dus niet gewillig te maken. Met wat dan ook. Met ijver, met zoeken, met jezelf verbeteren. U mag dus niet denken: ik zou wel welkom zijn bij God als..... U mag dus niet denken: ik moet toch eerst....en dan durf ik tot Jezus gaan. Nee, welkom bij Jezus bent u al. Al zou het pas na jaren zijn. dat je na jaren tot het inzicht komt: ik heb Hem nodig. Maar je voelt: ik heb zo lang gezondigd, ik en zo geneigd tot kwaad, ik ben zo onverbeterlijk, dan zegt de Doop nog steeds: u bent welkom bij Jezus. Dat was u al vanaf uw geboorte, en u bent het nog. Al hebt er jaren overheen laten gaan, Gods gewilligheid blijft van kracht.

Roep Hem aan! Of is dat niet nodig? Ja, je weet nog goed raad. O ja, het zit wel goed, of het komt wel goed, later ga ik er echt wat aan doen en dat komt wel goed. Geen radeloosheid of benauwdheid, maar alles gerust. Geen Raad, uitkomst nodig. Je hebt kracht genoeg. Als ik wil dan bekeer me wel. Als ik het tijd vind, dan maak ik er wel werk van. Geen hulpeloosheid, maar gevoel van eigen kracht. Geen sterke God nodig. Je hebt houvast genoeg. Ik weet wel hoever ik gaan kan, ik ga heus niet de duivel achterna lopen. Geen Eeuwige Vader nodig. Je voelt je gelukkig genoeg. Je hebt plezier genoeg en rust van binnen. Geen Vredevorst nodig.

En wat doet u daar nou mee? Doorleven, of afwachten? Of: is dat uw nood: Heere ik mag komen, maar ik wil niet komen. Ik mag U aanroepen, maar ik wil het niet en doe het niet. O Heere Jezus help me! Dat is geloof. Dat is komen tot Hem, Die raad weet, uitkomst heeft. En ooit in je leven, kwam het hier voor het eerst toe. Zalig wie in deze knel kwam. Wie zich hier niet langer onderuit kon houden. En na die eerste keer volgden er nog zoveel, dagelijks weer als het goed is.

Of: hebt u zich steeds hier nog aan onttrokken? Hier nog steeds voor op de vlucht. Hier nog steeds vreemd aan? Het gegeven Kind weigeren, van je schoot werpen. Het Evangelie-aanbod verachten. Verwerpen. Dat is je eeuwige dood. Dat is jezelf in verlorenheid en verdoemenis laten blijven. Vandaag mag je er nog last van krijgen. Mee tot Hem vluchten. Hem aanroepen.

En wie Hem aanroept wordt niet beschaamd. Nooit beschaamd. Voor alle duidelijkheid: wel beproefd. Wel dat het lijkt dat het niet helpt. Wel dat het duurt voordat je het merkt. Dat wel. Bij je kind, voor jezelf. Maar juist dan is de doop het getuigenis: de Heere zal het doen. Toch, ook al lijkt het nog verder de verkeerde kant op te gaan. Zie je je kind nog verder afdwalen, voel je je kracht nog meer verzwakken, zie je nog meer zonden in je en merk je je vijandschap nog sterker. Houd het maar op die 3 b's die die vrouw in de kantlijn zette: beloofd, beproefd, bewezen. God belooft, God beproeft en God bewijst Zijn waarachtigheid.

In dit Kind, Jezus. Wonderlijk, dat een Kind heil brengt. Dat deed Hizkia. Want Hizkia vreesde de Heere. en toen Assyrie kwam en Jeruzalem belegerde, spreidde hij de brieven uit voor de HEERE. En toen greep God in. In één nacht sloeg Hij 185.000 Assyriërs en de vijand moest vluchten en Jeruzalem werd verlost. In dit Kind greep God in. Om de vijand te verslaan en Zijn volk te bevrijden en verlossing te geven.

Dat zal in dit Kind, Jezus, niet anders zijn. In dit Kind zal God ingrijpen. Omwille van dit Kind zal God al Zijn vijanden verslaan en voor eeuwig doen neerstorten. En als u dit Kind veracht noemt God u: vijand. Bent u vijand. En zult u neerstorten voor eeuwig. En in dit Kind zal Hij al de Zijnen verlossen. Voor eeuwig verlossen. Van alle strijd en lijden. Van alle angst en pijn. Zal Hij Zijn volk eeuwig tot Zich nemen in heerlijkheid. Wie Hem kent, mag het zeker weten. Hij heeft het Zelf beloofd. Hij heeft het Zelf beproefd en Hij zal het Zelf bewijzen.

En nu bid ik, voor mij en onze kinderen. Tot dit Kind. Geen verwachting van ons kind, maar verwachting voor ons kind van Hem.

Amen