

## Heid Cat zondag 19 / 52

**Vraag 52 “Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden?”**

**Antwoord 52 “Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgericht hoofd even (precies) Denzelfde, Die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een Rechter uit den hemel verwacht , Die al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij met alle uitverkorenen tot Zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal.”**

**1 de verheerlijking van Jezus**

**2 de verlossing van Zijn volk**

Gemeente,

We zijn in het gedeelte van de Catechismus over de Heere Jezus. De Catechismus heeft het gehad over Jezus in Zijn vernedering. En nu gaat het over Jezus in Zijn verhoging. Vanavond het laatste onderdeel daarvan, het hoogtepunt. Zijn wederkomst. En we zagen dat in alle elementen van de verhoging van de Heere Jezus Zijn macht blijkt. En dat in alle elementen rijkdommen liggen voor allen die geloven.

Dus in de wederkomst van de Heere Jezus blijkt Zijn macht. Want dan komt Hij als Rechter. Als Rechter Die het oordeel velst en Die door Zijn engelen dat oordeel ook laat uitvoeren.

Dat is nu nog niet zo. De situatie nu kun je vergelijken met de tijd dat een verdachte nog voortvluchtig is. Op vrije voeten. Hij wordt wel gevolgd, en in de gaten gehouden, maar loopt nog vrij rond. Kan zijn ding nog doen. Ook zijn misdadige dingen. Hij heeft een bepaalde bewegingsvrijheid en kan misdaden plegen. Dat kan een tijd zo blijven duren, totdat hij gearresteerd wordt, en wordt voorgeleid voor de rechter. Die komt tot de conclusie dat hij schuldig is en zet hem in de gevangenis. Dan heeft hij geen vrijheid meer om misdaden te plegen, dan zit hij opgesloten en kan het niemand meer lastig maken.

Kijk, nu Jezus aan God rechterhand zit lopen alle mensenkinderen vrij rond. Jezus is nu de Regeerder. Ja, Jezus regeert wel als Degene Die alle macht heeft, maar mensen kunnen en hoop doen wat kwaad is. Hebben een vaak enorme speelruimte om goddeloosheid uit te halen. Gods wetten te overtreden, Jezus te verachten, Gods Kerk te vervolgen, elkaar te benadelen. Niet onbepakt, want Jezus bepaalt de grens. Maar als Jezus terugkomt, is dat

voorbij. Dan worden mensen gearresteerd en voor de rechterstoel gebracht. En wie dan onverzoend wordt geoordeeld, die wordt in de eeuwige gevangenis gedaan door de engelen en kan geen schade meer aanrichten op aarde.

Nu lopen alle mensen op aarde nog vrij rond, Met alle gevolgen van dien. Ook met dat gevolg dat er nog tijd is tot bekering. Dat het nog mogelijk is om niet te wachten tot je door de engelen wordt gearresteerd, maar dat je jezelf aangeeft en meldt. Dat je zelf je misdaden erkent en vergeving ontvangt.

### 1 de verheerlijking van Jezus

Maar die tijd houdt een keer op. Dan komt Jezus terug en dan zal Hij als Rechter optreden. Hij, Jezus. Dat is wel even de moeite waard om op te letten. Want ten diepste is natuurlijk God, de Vader de Rechter. Aan Hem als onze Schepper zijn we verantwoording schuldig. Maar God doet dat niet Zelf, Hij besteedt dat uit, Hij draagt dat over, dat oordeel. Stel je nou eens voor dat God het oordeel had overgegeven aan de duivel. Waar wij om gevraagd hebben in het paradijs. Dat satan zou heersen over ons. Stel je voor dat God de Vader dat zo had gelaten: "Nou goed dan", de duivel mag het oordeel uitvoeren. De duivel, de mensenmoordenaar van den beginne. De duivel, die leedvermaak heeft als je hel komt. Stel je voor: de duivel zou de rechter zijn.

Of stel je voor dat een mens die macht heeft rechter zou zijn. De mens die de sterkste is van de geschiedenis: Nero, Alexander de Grote, Stalin, Hitler, Poetin, Kim Young Un, Trump. Stel je voor de winnaar van de hen zou rechter zijn aan het eind.

God zij dank! God zij dank! God de Vader heeft het laatste oordeel overgedragen aan Jezus. Aan Zijn Zoon, Die gekomen is om zondaren te redden, Die Zijn leven gaf tot verzoening, Die alle gehoorzaamheid volbracht tot gerechtigheid, Die zondaren zo lief had dat Hij voor hen stierf. God heeft Hem het oordeel toevertrouwd en zal het Hem laten uitspreken en uitvoeren. Dat bepaalt hoe dat oordeel eraan toe zal gaan. Dat in dat oordeel het erom gaat wie Hij voor ons is.

Luister maar naar het eind van het antwoord. Hoe zal Jezus oordelen? Waar hangt het vanaf of je vrijgesproken wordt of schuldig wordt verklaard? Hij zal al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Wie wordt schuldig verklaard? Wie een vijand is van Hem, van Jezus Christus. De scheiding ligt dus niet in een soort puntensysteem: wie een bepaald aantal zonden heeft gedaan wordt nog wel vrijgesproken, maar wie daarboven zit die heeft het te bont gemaakt en wordt veroordeeld. De scheiding ligt ook

niet in een uiterlijk kenmerk: wie kerkmens is die heeft een streepje voor en wordt waarschijnlijk wel vrijgesproken, wie geen kerkmens is is daarom kansloos.

Nee, wie is Jezus voor je? En dan neemt de catechismus het spraakgebruik van Filippenzen 3 over: over vijanden van Christus, van het kruis van Christus. Waarom zou ik een vijand van Christus zijn? Omdat Zijn kruis mij uit handen slaat wat ik denk te hebben. Als ik mijn autosleutels in mijn handen heb en iemand komt op me af en grijpt mijn hand en ik merk dat hij die sleutels af wil pakken, dan knijp ik mijn handen dicht tot een vuist en ik wil mijn sleutels vasthouden. Ik wil ze niet af laten pakken. Kom nou, mijn auto en mijn sleutels heb ik daarvoor nodig, die laat ik me niet afnemen.

Als Jezus tot mij komt met Zijn offer, dan wil Hij mijn eigen gerechtigheid afnemen. Het goede dat ik denk te hebben en denk te doen en denk te moeten vasthouden. Mijn leven zoals ik dat heb en leid en wil, ik laat het me niet afnemen. Ik verzet me. Vijand van Christus, de Gekruisigde.

Weet je wat die man niet weet? Met zijn autosleutels? Dat zijn auto uitgebrand op straat staat en dat die man de sleutels van een nieuwe auto voor hem heeft.

Mijn leven zoals ik dat leid en mijn gerechtigheid helpt me niet verder. Daarmee kom ik nergens. Christus wil mij Zijn gerechtigheid geven waarmee ik in de hemel kom en vrede met God krijg. Hij wil ruilen. Geef mij je leven en je gerechtigheid en Ik geef je vrede en eeuwig leven.

Wie dat afwijst, wie zijn leven vast wil houden en zijn gerechtigheid niet wil loslaten die is vijand van Christus. Vijand van het kruis van Christus. En wie dat is...wie dat is die zal Christus werpen in de eeuwige verdoemenis. Vreselijk woord. De verdoemenis. De eeuwige verdoemenis. Letterlijk: het mega vonnis. Waarbij elke zonde apart wordt genomen en elke zonde apart wordt afgerekend en gestraft. Zo Gij in het recht zult treden en gadeslaan al, al onze ongerechtigheden....en ze één voor één vergeldt. Eén zonde is Gods toorn waard. Eeuwig. Twee zonden, drie zonden, 10 zonden, 1000 zonden, miljoen zonden. Eeuwig straf lijden, ver, ver oneindig ver weg van het Aangezicht des HEEREN. Onder Zijn toorn, de vonken van Zijn verontwaardiging. Voor eeuwig. Openbaringen 20:15 geworpen in de poel die brandt van vuur en sulfer.

Als je een vijand van Christus bent. Vasthoudt wat je denkt te hebben voor mooi leven en mooie gerechtigheid. De prediking moet haarzuiver zijn en goudeerlijk. Dat u dat weet. Als de prediking u laat zien dat u buiten Christus bent, dan is dit uw einde: eeuwige verdoemenis.

Jezus zegt: och dat u toch bekennen zou wat tot uw vrede dient.

Tegenover die vijanden staan de vrienden van de Heere Jezus. Dat is de tegenstelling : vijand – vriend. Nee, toch niet. De catechismus benoemt het anders. Hij zal mij met alle uitverkorenen. Allen die zijn uitverkoren door God. Vijand zijn van Jezus is iets wat ik doe, uitverkiezen is iets wat God heeft gedaan. Want van nature is ieder mens een vijand van Christus. En wil en zal dat blijven ook als het van mij afhangt. Als dat anders is geworden is dat te danken aan God. Als dat anders is geworden, is dat anders geworden? Mijn handen gingen open en ik liet me alles afnemen. Het was schade en drek. En ik liet mij Christus' gerechtigheid geven. Is dat anders geworden? Die vijandschap is niet weg, maar is overwonnen.

Dat is te danken aan God, Die heeft uitverkoren. Openbaringen 20 heeft het over het Boek des levens van het Lam. Voor God is de volgorde: Boek, Hij heeft opgeschreven, ingeschreven wie Hij zal zalig maken. En hen heeft Hij het leven verordineerd. En voor hen gaf Hij Zoon als het Lam. Het Lam in hun plaats. Uitverkoren! Voor mij is de orde precies andersom: ik kreeg hart voor het Lam. Ik vluchtte tot het Lam. En in dat Lam vond ik het leven, leven ipv dood, zegen ipv vervloeking, gunst ipv toorn. En toen zag ik: ik sta al van eeuwigheid in dat Boek. Voor God is het: boek-leven-Lam. Voor mij is het: Lam -leven – boek. Is het dat voor u?

Die zal Hij tot Zich nemen in de eeuwige hemelse blijdschap en heerlijkheid. Hemelse blijdschap. Lees Openbaringen 21. Blijdschap en heerlijkheid in God. In de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Bronnen van vreugde die in mij vloeien voor eeuwig en mij laten overstromen van vreugde in Hem. En geen rouw, geen moeite, geen verdriet, geen ziekte meer. Geen smet op die vreugde. Geen zonde meer, geen bitterheid door die vreugde heen.

En dan: tot Zich. Jezus Zelf is het middelpunt. De Bruidegom. En Hij neemt de bruid tot Zich. Eeuwig met Hem zijn. Die eeuwig voluit laat merken: Ik voor u. Ik heb Mijzelf voor u gegeven.

De wederkomst is het toppunt voor Jezus. Dan is Zijn macht ten top. Zijn vijanden kunnen niets meer doen wat Hem schaadt. Gods uitverkorenen ontvangen van Hem het volle deel en de volmaakte heerlijkheid en geven Hem al de eer. En satan is totaal uitgeschakeld en kan niets schadelijks meer doen. Alle knie buigt zich voor Jezus, hetzij gewillig hetzij gedwongen. Jezus' glorie is volmaakt!

Zijn vijanden zijn in de eeuwige verdoemenis, Gods uitverkorenen zijn in eeuwige vreugde. Welke van de twee geldt u, jou, mij. Als Jezus tijdens

deze kerkdienst terugkomt, wat dan? Vindt Hij u als vijand of als een ingewonnen vijand? U begrijpt dat is belangrijker dan de vraag of ik deze zomer op vakantie kan of niet. Of dan de vraag of ik een Peugeot of BMW zal nemen als nieuwe auto. Of dan de vraag of ik populair blijf onder mijn klasgenoten of niet. Of dan de vraag of ... noem maar op. Als ik eerst maar weet of ik een vijand ben of een ingewonnen vijand voor Christus.

En dan komen die andere vragen soms ook in een heel andere licht te staan.

## 2 de verlossing van Zijn volk

De vraag van antwoord 52 luidt als volgt: wat troost u de wederkomst van Jezus om te oordelen de levenden en de doden? Wat troost u? Meestal vroeg de catechismus naar het nut van de heilsfeiten. Wat nut u de heilige ontvangenis en geboorte? Wat nuttigheid is er nog meer in het lijden en sterven van Jezus? Wat nut ons de opstanding? Wat nut ons de hemelvaart? Maar hier: wat troost u? Dat komen we ook tegen in zondag 22 over de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. En natuurlijk zondag 1: wat is uw enige troost.

Troost geeft aan: het staat ergens tegenover. Tegenover verdriet. En in dit verband en dat van zondag 22 staat dat in het kader dat er nu, in dit leven, verdriet is, maar bij de wederkomst, na dit leven wordt vergoed, is dat anders. Er staat iets, geweldig veel tegenover als het verdriet dat er nu is.

Zo benoemt antwoord 52 het ook: dat ik in alle droefenis en vervolging. Dat is er nu. In het leven van een ingewonnen vijand van Christus is droefenis, verdriet. Allereerst al omdat alle mensen dat hebben. Alle mensen maken sinds Genesis 3 ziekte mee, moeite, gekrijt, rouw, verdriet, pijn. God maakt daarin geen uitzondering voor Zijn kinderen. Eerder nog het tegendeel. God kastijdt Zijn gelovigen in dit leven. God heeft vaak als gedragslijn wat in I Petrus 4 staat: met de goddelozen en Zijn vijanden rekent Hij na dit leven af, Die laat Hij soms hier hun gang gaan. Maar het oordeel begint bij het huis Gods. Bij Zijn gelovigen vindt de tuchtiging nu plaats. Dus leed en verdriet zijn er eerder meer dan minder als je gelooft.

Dan is de droefenis over zonden. Zonden om je heen en zonden in je. Wat je aan zonden ziet, dingen die God onteren om je heen. In de samenleving, in de maatschappij. Dat doet pijn, geeft verdriet. Weer sport en zoveel meer op zondag, weer aantasting van de schepping, weer en zoveel aantasting van het leven, het huwelijk. Gepromoot in reclames, in de media, in overheidsbeleid. Weer aantasting van de gelijkwaardigheid van alle mensen

ongeacht huidskleur, weer aantasting van de barmhartigheid uit economische overwegingen. Droefenis.

En dan over de zonden in mijn eigen leven. Die God zo onteren en krenken. En dat blijft maar. En komt steeds weer in me op. En dat gaat ook niet helemaal weg als ik toeneem in het geloven, mijn zondigheid blijft en ik krijg er steeds meer verdriet van.

En dan de vervolging. Dat komt er ook nog bij. Soms meer, soms minder. Het kruisdragen omwille van het belijden van Christus. In de tijd van de Reformatie tot op de brandstapels. In Noord Korea nu tot in de strafkampen. Ik lijd mee met hen en ik krijg zelf ook wel eens een schrammetje, een krasje.

En in dat alles is er die droefheid dat Jezus niet altijd zo dichtbij is als ik zou wensen en verlangen. Hij verbergt Zich wel eens. Ik kan Zijn liefde niet ten volle bevatten en opvangen.

Hier weet een christen van! Wel verzoend, maar niet verlost. Nog zoveel dat droefenis geeft. Daar weet een christen van! Een ingewonnen vijand, een uitverkorene. Droefenis en vervolging. Er is iets wat je blijdschap in de Heere drukt, of doorkruist of zich ermee vermengt.

En daarom brengt de wederkomst van de Heere Jezus de verlossing. Lucas 21. Als deze dingen beginnen te geschieden, heft uw hoofden op want uw verlossing is nabij, uw verlossing komt! Dan ben je hiervan in een keer volkomen verlost. Dan is dat allemaal weg. Geen moeite, pijn en rouw of ziekte meer. Geen ontering van God meer in hemel of op aarde, nergens. Geen zonden meer in mijn eigen hart en leven. Geen kruis meer of vervolging. En: geen verberging van Jezus meer, geen verlating door Hem meer, geen tempering, geen doorkruising ervan meer. Maar ten volle Zijn liefde en Zijn heil. de wederkomst betekent de macht van Jezus ten top. En ook: de rijkdom voor allen die van Hem zijn ten volle en voor eeuwig geopenbaard en genoten.

Zo leer ik hoe groot de verlossing is. Zo groot. Zo volkomen, niet te zeggen. Zo grote troost tegenover alles wat het op aarde kosten kan. Maar het is het meer dan waard. In vergelijking met die heil, deze verlossing valt het lijden in dit leven in het niet. Zo grote verlossing.

Dat verdiept mijn zondekennis. Dat ik dit leven zo zwaar laat wegen en de dingen van dit leven, dat ik zo moeilijk wat opgeef en mezelf verloochen, dat ik er zo'n belang aan hecht of ik het hier wel goed heb. Wat een zondige houding van mij.

En het verrijkt mijn dankbaarheid. U alleen, U loven wij. Die mij verlost van het grootste kwaad en brengt in het hoogste goed. U zij al de eer.

En daarom staat er ook, antwoord 52 en in Lucas 21: heft uw hoofden opwaarts, met opgericht hoofd. Als je aan het wachten bent op trein of bus waar je vriend of vriendin in zit en het duurt voor je gevoel nogal lang. Maar dan hoor je wat. Geluid van trein of bus. Je gaat staan, richt je hoofd op, je rekt je uit om te zien of het echt zo is. Eindelijk. Daar is hij.

Ja, het is wachten. Totdat Jezus wederkomt. En als je dan dingen ziet gebeuren die Lucas 21 noemt als tekenen van de tijd, ziekten, pandemieën, oorlogen, hongersnoden, vervolgingen, heft dan uw hoofden op. De wolken komen waar Hij op zal staan als Rechter van levenden en doden en Bruidegom van Zijn bruidskerk. Hij komt.

Is dat niet griezelig? Is dat niet onbekend allemaal en onzeker? Is dat niet angstaanjagend, het oordeel? Maakt dat niet bang: al die rampen die nog komen zullen? Nee, niet voor iedereen. Want:

Hij die komt is even Dezelfde, precies Dezelfde, als Hij Die Zich tevoren voor mij onder Gods gericht heeft gesteld en de vloek van mij heeft weggenomen. Toen was Hij Lam, Priester, Offer aan het kruis. Dan is Hij Rechter op de wolken. Maar het is Dezelfde. Het is de Bruidegom van Zijn Kerk. Toen om Zijn Kerk te verzoenen, dan om Zijn Kerk te verlossen. Precies Dezelfde. Alleen anders gekleed, anders omringd. Als de broer van dat meisje van 4 die thuis was. In zijn gewone kleren. Haar grote broer, die haar hielp, die haar op kon tillen, die haar beschermde. Toen ging die broer weg, hij zat in het leger, had een hoge rang. En een tijdje later kwam hij weer terug. Maar in vol ornaat, zijn uniform met alle versierselen en zelfs wapens. Het meisje deed open en schrok even, even maar van die kleren. En toen zag ze: o, het is mijn broer. En ze viel hem om zijn hals. Het was precies dezelfde die was weggegaan.

Precies Dezelfde. Maar dan omringd door wolken en engelenmachten. Maar Hij is het. Ik herken Hem en zal hem herkennen aan de wonden in Zijn handen en voeten. Daarom: verwacht Hem. Hef uw hoofden op en verwacht Hem. Ja, maar Hij komt al zolang niet, Hij blijft al zolang weg.

Of kunnen we het beter omdraaien en luisteren als Jezus zegt: waarom verwacht Mijn bruid Mij niet? Als heel Mijn bruid Mij zou verwachten dan zou Mijn Vader zeggen: ga Mijn Zoon. Hij wacht tot heel Zijn bruid Hem verwacht.

De Zoon des mensen als Hij komt, zal Hij dan het, dát, geloof op aarde vinden?  
Amen

