

Heid Cat z 19 vr/antw 50 en 51

Vraag 50: Waarom wordt daarbij gezet: Zittende ter rechterhand Gods? Omdat Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat Hij Zichzelf daar bewijze als het Hoofd van Zijn Christelijke Kerk, door Wie de Vader alle ding regeert.

Vraag 51: Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus?

Ten eerste, dat Hij door Zijn Heiligen Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet.

Daarna, dat Hij ons met Zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart.

Jezus het Hoofd van Zijn Kerk

1 Hij vertegenwoordigt

2 Hij zegent

3 Hij beschermt

4 de man is Zijn beeld

Gemeente,

We hebben in Jezus lijden gezien Zijn liefde. En de schatten die daaruit voortvloeien. In Jezus' verhoging zien wij Zijn macht en de rijkdommen die dat geeft.

Vanavond gaat het over dat deel van de verhoging van Jezus dat heet: zittende ter rechterhand van God. Dat heeft betrekking op nu. Want Jezus is daar sinds hemelvaart en blijft daar tot de wederkomst. Dus dit geldt van Jezus nu. Dat Hij zit aan Gods rechterhand.

Die uitdrukking betekent de ereplaats. Wij zouden zeggen: daar zit de vice voorzitter. De voorzitter kan de leiding aan hem overdragen als hij dat wil. Nu, zo heeft God de leiding, het bestuur van alle dingen overgedragen aan Zijn Zoon. Hij heeft gekregen alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft de bevoegdheid om alles uit te delen wat Hij maar wil en Hij heeft de macht om alle vijanden tegen te houden.

En deze Jezus, Die alle macht heeft, is het Hoofd van Zijn Kerk. Daar gaat het in zondag 19, daar gaat het vanavond over. Colossenzen 1:18 zegt dat ook duidelijk en letterlijk zo. We hebben het daar al even over gehad in zondag 18. Jezus het Hoofd van Zijn Kerk. Dat dat betekent dat Jezus en Zijn Kerk niet van elkaar los te maken zijn. Als je vader zegt: kom maar binnen,

tenminste je hoofd, de rest moet je buiten laten blijven. Ja dat kan niet. Waar het Hoofd is, is of komt het lichaam ook.

1 Hij vertegenwoordigt

Dat kun je noemen: het hoofd vertegenwoordigt het lichaam. Vroeger had je het hoofd van de school. Tegenwoordig is dat de directeur. Vandaag de dag heb je het hoofd van een afdeling. Als verschillende scholen vergaderen met elkaar, dan betekent dat niet dat alle kinderen, alle ouders, alle leerkrachten van alle scholen bij elkaar zijn. Nee, de directeuren, de hoofden van de scholen vergaderen en dat geldt dan voor heel die scholen. Wat het hoofd geldt, geldt het hele lichaam. Dat geeft de Bijbel aan als die zegt tegen de slang de duivel: Ik zal vijandschap zeten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad en dit zal u de kop, het hoofd vermorzelen. Dat wil zeggen de duivel zelf en al zijn onderdanen.

Zo heeft Jezus met de duivel gestreden. Als Hoofd van Zijn Kerk. Hij heeft de duivel weerstaan. De duivel verzocht maar Hij heeft nooit aan hem toegegeven. De duivel klaagde aan, maar Hij heeft de schuld gedragen en de gehoorzaamheid volbracht. De duivel houdt geen aanklacht over. En zo is Hij hem tegemoet gegaan in de dood. Als Overwinnaar. En zo is Jezus door de dood heen het leven ingegaan. Ten hemel opgenomen. Zo heeft Jezus vrede met God verkregen en het eeuwige leven. Als Hoofd van Zijn Kerk. Zo Hoofd zo lichaam.

Als Borg geldt: Jezus wel en wij niet en nooit. Als Hoofd geldt de gelovigen: Jezus wel en wij ook. Wij ook overwinnaar van de duivel. Wij ook eens in de hemel. Wij ook eens heersen over alles. Wij ook eens toegang tot alle schatten in de hemel. Wij ook eens de satan onder onze voeten. Wat van Jezus geldt, geldt ook van ons. Want Jezus vertegenwoordigt ons.

Als je toch op jezelf staat. Als je je niet laat vertegenwoordigen door Jezus. Dan moet je dus zelf tegen de satan strijden. Al zijn verzoeken weerstaan. Al Zijn aanklachten weerleggen of voldoen. Als je op jezelf staat dan kun je niet tegen de duivel op. Dan blijf je in zijn macht en greep. Dan blijven alle aanklachten overeind staan. Dan kun je de dood niet aan en doorkomen, dan blijf je er eeuwig in. Laat je toch vertegenwoordigen door Jezus. Laat Jezus toch je belangen behartigen. Laat Hem je toch vertegenwoordigen. Dan geldt: wat Jezus geldt, geldt ook mij. Hij is mijn Hoofd.

2 Hij zegent

In Efeze 4:15 vinden wij een volgende aspect van het Hoofd zijn van de Heere Jezus. Daar het gaat over het groeien in Hem die het Hoofd is.

Dat zit zo: Het hoofd voedt het lichaam ook en stuurt het lichaam aan. Het eten komt via ons hoofd ons lichaam binnen en vanuit ons hoofd worden de voedingsstoffen heel het lichaam door gegeven. En het hoofd bestuurt het lichaam. Onze hersenen willen iets en die geven signalen prikkels door naar ons handen en die doen wat onze hersenen, ons hoofd, wil.

In de Bijbel vindt je dat bij richters en koningen. Jefta en David worden hoofd genoemd. En als hoofd deelden ze de buit uit van een gevecht na een overwinning. En als hoofd regeerden ze Israel ook.

Zo is Jezus het Hoofd van Zijn Kerk. Antw 51 zegt: hij giet de hemelse gaven in ons uit door Zijn Geest. De gaven van geloof, hoop en liefde. Dus van vertrouwen ook in moeilijke omstandigheden. Als alles onmogelijk lijkt. Maar Job bleef geloven. De gave van de hoop, de verwachting van de volle heerlijkheid, van de eeuwige erfenis, als verlangen en verwachting. Kom Heere Jezus, kom. De liefde tot God, ook na zoveel zonden als Petrus had gedaan. De liefde tot vijanden zoals Stefanus die had: vergeef eht hun, zij weten niet wat zij doen. Hemelse gaven.

Gaven van de vrucht van Zijn Geest. Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Waardoor je kracht krijgt. Kracht om standvastig te blijven, kracht om het kruis te dragen, kracht om vol te houden, kracht om te verdragen wat anderen je aandoen. Hemelse gaven.

En allermeeest is de hemelse gave de gave van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan God. Dat je groeit in gehoorzaamheid. Aan Gods wetten en Gods geboden. En zo steeds meer Christus gelijkvormig wordt.

Zoals iemand die uit narcose komt van alles wil met zijn hoofd. Maar zijn lichaam wil niet, is te zwak, te slap geworden. Het hoofd wil wel, maar het lichaam doet het niet. Maar van lieverlee krijgt het lichaam krachten en kan het lichaam de prikkels van het hoofd beantwoorden. Dat is groeien in gehoorzaamheid. Kracht ontvangen om de wil van het Hoofd Jezus te doen, meer en meer.

Daar zorgt het Hoofd voor. Efeze 4:15 zegt: opgroeien in Hem. In Hem. Dan moet je altijd maar aan de Wijn stok en de ranken denken. De rank in de wijnstok. De Wijnstok geeft, stuwt en de rank zuigt op, vraagt en neemt in zich op. Groeien in Hem Die het Hoofd is. Dat gaat altijd in de gemeenschap met Hem. De gemeenschap van het gebed. De gemeenschap met Christus dat ik mijn zwakte toon, smekend om kracht, mij leegheid, smekend om volheid, mijn moedeloosheid, smekend om moed, mijn ongeloof, smekend om geloof, mijn verbittering, smekend om liefde. Zo doet het Hoofd het lichaam groeien.

Zo groeit het lichaam vanuit het Hoofd. Omdat het Hoofd de liefde, de krachten, de hoop, het geloof instuwt in het lichaam.

Kent u die gemeenschap met Christus? Zo voedt en zegent Hij Zijn leden, Zijn gelovigen. Opdat gelovigen gezegend en gevoed worden tot groei in en vanuit Hem. Zijn beeld gelijkvormig worden.

J.C. Ryle zegt ervan: als ik spreek over groei in de genade dan bedoel ik een toename van de mate, grootte, sterkte en kracht van de zegeningen die de Heilige Geest in het hart van de gelovige geeft. Dan bedoel ik dat zijn besef van zonde dieper wordt, zijn geloof sterker, zijn hoop groter, zijn liefde uitgebreider, zijn geestelijke gezindheid duidelijker. Want in al deze dingen kan groei zijn, maar ook achteruitgang.

Als ons dat aanspreekt: groeien in Christus, gezegend worden vanuit Hem als ons Hoofd, laten we dan niet vergeten wat John Newton daarover schrijft. In J.I Packer "Jagen naar heiliging", prachtig boek! Hij haalt Newton aan, die zegt: ik bad om groei, groei in geloof en genade. En wat deed God? Hij liet me het verborgen kwaad van mijn hart voelen, hij liet de krachten van de hel mij aanvallen, met Zijn hand verergerde Hij mijn leed en smart, doorkruiste al mijn plannen. Ik riep HEERE, waarom? En toen zei Hij: zo verhoor Ik gebeden om genade en geloof. Deze innerlijke beproevingen zullen u van trots en eigen ik bevrijden en uw plannen voor wereldse vreugde breken opdat u in alles Mij zult gaan zoeken. Groei in en vanuit Hem die het Hoofd is.

3 Hij beschermt

De catechismus vervolgt ermee dat Jezus het Hoofd ons bescherm en beschut tegen alle vijanden. Door Zijn grote macht waar Efeze 1:22 van spreekt. En die macht gebruikt Hij als het Hoofd om Zijn lichaam te beschermen.

Dat is ook zo: als je hoofd ziet dat een wesp naar je hand wil komen, dan geeft je hoofd signalen zodat je andere hand die wesp weg zal jagen. Of als je hoofd merk, ziet, hoort, dat er een auto aankomt, dan geeft je hoofd signalen af zodat je benen zorgen dat je aan de kant gaat. Het hoofd beschermt.

Daarom vroegen de Israëlieten in Richteren 11 aan Jeftha om hun hoofd te worden. aanvoerder van hun leger om te beschermen tegen de vijandige volkeren. Daarom hadden ze Jeftha nodig om hun hoofd te zijn. Om hen te beschermen.

Zo geldt van Jezus als het Hoofd dat Hij Zijn Kerk beschermt tegen alle vijanden. Nu is dat er eigenlijk maar één: de duivel. Maar die heeft zoveel mede engelen, geesten die hem assisteren. En die heeft zoveel manieren om aan te vallen. Zoals er zoveel manieren zijn om een schip met goudschatten niet aan te laten komen. Je kunt het overvallen en leegroven. Je kunt het laten zinken. Je kunt hopen op een enorme storm en hoge golven. Je kunt het beschieten. Als het maar niet aankomt met het goud.

Zo heeft de duivel wat middelen en methodes om het schip van het geloof niet aan te laten komen. Hij ziet die schepen wel. Hij kan ze laten zinken door moedeloosheid. Hij kan ze leegroven door je te laten zondigen. Hij kan storm oplaten steken van vervolging en verdrukking. Hij kan je beschieten met aanvechtingen die je wanhopig maken.

Hij heeft alle macht als Hoofd. Hij ziet alle gevaren komen. En Hij weegt altijd af: hoe sterk laat Ik de verzoeking worden en hoeveel kracht geef Ik Mijn gelovigen. Zodat nooit de verzoeking zo sterk wordt dat hij tot afval leidt. Ja, het kan wel tot verval leiden, tot zonde, tot afdwalen, tot verloochenen, maar niet tot zinken, niet tot ondergaan. Het schip kan water maken, uit koers raken, stil komen te liggen, maar niet zinken.

En dat doet Jezus op zo'n manier dat Hij je dít leert: dat kun je als gelovige niet zelf. Dat leer je wel. Dat ik van mezelf zo zwak ben dat ik geen ogenblik staande kan blijven. Zo wil Gij ons toch staande houden door Uw kracht. Dat het gebed steeds belangrijker wordt in je leven. Want als ik één keer niet bid 's morgens, kan er zomaar gebeure wat David gebeurde toen hij op het dank wandelde. Je leert dat je steeds korter zonder Jezus' bewaring kunt. Je groeit in afhankelijkheid.

Als de verzoeken niet tegengehouden zouden worden, als mij de krachten niet gegeven zouden worden, als de satan vrij spel zou hebben, en ik aan mezelf zou worden overgelaten, dan was ik morgen gezonken, leeggeroofd en alles kwijt. Maar mijn Hoofd, Jezus Christus, bewaart mij. Hij zorgt dat ik niet zal verzocht worden boven hetgeen ik vermag. Zo bewaart Hij mij in het geloof. Door alle stormen heen. Van verzoeking, vervolging, beproeving en wat dan ook. Hij bewaart en beschermt. Het schip zal niet ongehavend aankomen, niet zonder breuken en barsten en averij, maar het komt aan en het goud van het geloof zit er nog in.

En als ik de haven binnenloop, dan zie ik iets bijzonders. Tenminste Stefanus zag het en ik mag het geloven. Stefanus zag, toen hij op het punt stond om te sterven de hemelen geopend en zei toen: ik zie Jezus staande ter rechterhand Gods. Toen was Jezus gaan staan en boog Zich als het ware voorover. Als iemand die aan de kant zit en een zwemmer komt eraan. Dat

gaat die man staan en buigt zich voorover om die zwemmer vast te grijpen en op de kant te trekken. Zo gaat Jezus staan als één van de Zijn leden de kant bereikt. Om mij binnen te halen, welkom te heten. En ahw de hemel in te trekken. Het Hoofd verlangt naar het lichaam, de Bruidegom naar de bruid. Als het nou andersom ook maar zo is.....

En wat een verschrikkelijke desillusie als ik bij de kant kom en Jezus staat daar niet om mij binnen te halen. Ik kom de kant nooit op, die is te steil. Mijn handen tasten en grijpen, maar glijden weg. En met schuld en vloek beladen zink ik weg in de eeuwige golven van Zijn toorn.

Nu komt Hij nog langs. Als Borg. Hij nam de vloek, de schuld op zich. Ruil met Mij. Dan krijg jij de zegen, het leven en de heerlijkheid.

O mijn Hoofd, mijn Bruidegom. Alles aan Hem te danken. Hij is mijn Heil en mijn Rots! Wat leer ik dat mijn verlossing vast is. Dat de verlossing in Jezus als het Hoofd als een paal boven water staat. Heel mijn leven door ben ik gezegende en beschermd. Ben ik vertegenwoordigd in de hemel en zal ik worden thuisgehaald in de hemel.

En de zonde- en ellendekennis wordt verdiept. Dat ik van mijzelf zo zwak ben, zo hulpeloos. En da tik dat zo vaak niet wezen wil. Dat ik me van nature niet zo voel en het zelf denk te kunnen. Dat is ook zonde.

En de dankbaarheid wordt verrijkt. Voor zo'n Verlosser, Die als Hoofd er voor mij is. En dankbaar verlang ik toe te nemen in kennis, in geloof, in hoop, in liefde. Dankbaar zou ik willen dat er volmaakt in was, da tik me helemaal liet regeren door het Hoofd.

4 de man als beeld van Christus

In Efeze 5 lezen we nog een keer over Jezus als het Hoofd. En dan geeft de Schrift aan dat daar nog een lijn in ligt. Dat die verhouding van Jezus als Hoofd met Zijn Kerk als lichaam een afspiegeling heeft. Dat dat heel concreet zichtbaar wil worden. Ook voor kinderen. Juist voor kinderen. Als een kid vraagt: papa, mama hoe zit dat nou met Jezus en de mensen die in Hem geloven? Hoe moet ik me dat voorstellen?

Dan zegt Efeze 5 tegen die kinderen: als je nou een vader en moeder mag hebben, kijk dan eens naar hen. Want zoals Jezus het Hoofd van Zijn Kerk is, zo is de man het hoofd van de vrouw. En dat krijgt in het huwelijk zijn meest toegespitste gestalte. Zoals Jezus Zijn Kerk vertegenwoordigt in de hemel, zegent en regeert, beschermt en bewaart, zo is het de man die zijn vrouw zal vertegenwoordigen, zegenen en regeren, beschermen en bewaren.

Zo is het de man, die als ambtsdrager de gemeente vertegenwoordigt bij God. En de gemeente zegent en regeert, beschermt en bewaart.

Maar zo is het de man in het huwelijk die zijn vrouw en gezin mag vertegenwoordigen door in het tafelgebed hardop voor te gaan. Die zijn vrouw mag voeden en regeren door haar welzijn te zoeken in alle opzichten. Haar te geven wat ze nodig heeft, waardoor zijn vrouw kan opbloeien in lichamelijk, psychisch en geestelijk welzijn. Als man je vrouw te kennen. Als man weet je wel hoe je vrouw lichamelijk eruit ziet, maar ook te weten hoe ze mentaal en geestelijk is. Zodat je haar voedsel kunt geven en wel kunt doen. Je ziet je vrouw zo graag mentaal gezond en geestelijk op bloeiend. Daar mag je zorg voor dragen.

En zo is het de man die zijn vrouw beschermt. Zoals Jezus Zijn Kerk beschermt. Daar had Hij Zijn leven voor over. En altijd door waakt Hij over Zijn Kerk. Altijd en ten koste van alles waak je over het welzijn van je vrouw.

Laat een man toch nooit er zich vanaf maken, van dat voorgaan in gebed. Laat een man toch nooit alleen oog hebben voor het lichaam van zijn vrouw en haar geest en ziel maar wat verwaarlozen en nooit aandacht voor hebben. Laat een man toch niet zijn vrouw aan haar lot overlaten vanwege zijn werk of zijn vrienden, in plaats van haar te beschermen.

Als je man bent, als gemeentelid, als ambtsdrager, als getrouwde man, heb je een hoge roeping! Christus gelijk te zijn. Wat zien uw kinderen daarvan? Zien zij Christus in en door u heen? Dat u zo goed bent voor uw vrouw als Christus dat is voor Zijn Kerk. In verzorging en bescherming geven. Als je deze of volgende week getrouwde man hoopt te worden, Dan krijg je even een taak. Een positie.

Alleen in genade en door genade kun je die taak enigszins vervullen. Alleen als je zelf iets van Jezus kent zodat je weet wat het is hoe Hij Hoofd is, dan kun je enigszins Zijn beeld als hoofd gaan vertonen.

En als vrouw? Wat heerlijk als je zo'n man mag hebben. Maar je man is nooit als Jezus, volmaakt en altijd onberispelijk. Als vrouw mag je je man helpen om zijn roeping te blijven zien en hem daaraan herinneren en hem daarop aanspreken. Je eerste taak als vrouw is je man helpen om man naar Christus' beeld te zijn.

En dat heeft een man ook nodig: een vrouw die hem helpt. Want de man is hulpbehoevend. Als de man dat ook maar weten wil! Dat hij de hulp van zijn vrouw nodig heeft.

En I Corinthe 11 zegt: zo is de man het hoofd van de vrouw. En dat betekent dat de vrouw daar het symbool van draagt in de hoofdbedekking. Als de erediensten weer gehouden kunnen worden. Om er als man en vrouw steeds aan herinnerd te worden: de man is het hoofd, die toont zijn hoofd. De vrouw bedekt haar hoofd, zij is het hoofd niet, dat is de man. En beiden, man en vrouw hebben Jezus als het Hoofd. Die hen, gelovige man, gelovige vrouw, beiden vertegenwoordigt bij God, en zegent en voedt, en beschermt en bewaart. En thuishaalt.

Amen