

Heid Cat zondag 49

1 Waarom bidden we dit? 2 Wat bidden we dan? 3 Hoe bidden we dit?

Gemeente,

Als de Heere Jezus ons leert bidden, dan zegt Hij: als je echt bidt, dan bid je als kind. Als kind dat verlangt dat de Naam van Vader wordt geheiligd. Dat vind je het belangrijkste En je bidt als soldaat, als soldaat, strijder dat Gods Koninkrijk zal komen op aarde. Daar heb je je leven voor over. En je bidt ook als slaaf. Als slaaf die vraagt: leer mij Uw wil te doen. Daar ben ik slaaf voor, daar bent U mijn Heere voor, opdat ik Uw wil zal doen.

Als we dat even direct op ons laten inwerken, zet dat de zaak wel helemaal op zijn kop. Want wij hebben als wij gaan bidden vaak het gevoel: nou kan ik vragen of God zal doen wat ik wil. Ik wil zo graag dat Hij...en vul dan maar in. Dat ik beter word, meer kracht en moed krijg, verkering krijg, werk krijg, het hoofd boven water kan houden, slagen mag enz enz. En nou is het niet zo dat helemaal geen plaats mag hebben in ons gebed, maar Jezus leert ons wel dat het in eerste instantie precies andersom bedoeld is. Niet: HEERE, gaat U toch doen wat ik wil. Maar: laat mij toch doen wat U wilt! Uw wil geschiede.

Dat is echt wel bekering. Dat keert heel mijn leven om. Het gaat niet om mijn wil, maar om Zijn wil. En opnieuw beginnen we met te vragen, ook vanavond: Heere Jezus, leer ons bidden. En opnieuw beseffen we: hoe kan ik dit bidden als ik onbekeerd ben? Hoe kan ik dit ooit uit mijn hart krijgen als ik God, Jezus niet ken? Je kunt je ook afvragen: waarom zou ik dit bidden?

1 Waarom?

Om te beginnen moeten we zeggen: omdat het zo hoort. Zo hoort het ook: dat mensen doen wat God wil. Wat in het antwoord staat: geef dat wij en alle mensen. Want ja, van alle mensen is God de Schepper. God gaf het leven. God geeft de ademhaling, de hartslag, alle vermogens om te denken en te doen. Daar is eigenlijk geen vergelijking voor te maken. Want wij mensen kunnen niets scheppen en het leven geven. Maar als zwakke afspiegeling: als een kind van 4 in de klas komt, groep 0, en de juf zegt: nou gaan we spelen. Nee, zegt het, doe ik niet. Even later zegt de juf: nou gaan we op de stoelen zitten. Nee, zegt het. Ik ga staan. Dan zeg je: ja luister eens even: dat hoort toch zo dat jij gewoon doet wat de juf zegt. Daar is zij juf voor en ben jij leerling voor. Nou, veel en veel sterker geldt: God is er God voor en wij zijn er mens

voor om te doen wat onze Schepper wil. Dat hoort maar zo. Toch te gek voor woorden als een mens zou zeggen: nee, doe ik niet. Als een schepsel tegen zijn Schepper 'nee, zegt.

Wat verschrikkelijk dus is het dat wij van nature allemaal slaven van de duivel zijn. Doen wat hij wil. Willen ingaan op zijn voorstellen. Al zo oud als het paradijs is dat. En dat vanzelf en graag. Want dat gaat er wel in: lekker makkelijk de wil van de duivel sluit aan bij wat ik zelf heb aan begeerten en verlangens. De wil van de duivel wil het mij zo makkelijk mogelijk maken en mij zo min mogelijk narigheid en strijd geven. Ja, dat gaat er wel in. De duivel als heer, als eigenaar. En aan het eind van de tijd beloont hij onze dienst aan hem met de eeuwige pijn. Sleept hij ons mee naar de poel waar hij zelf eeuwig pij lijdt en ons graag ook in ziet en hoort kermen voor eeuwig. Over dwaas gesproken; luisteren naar zo'n heer, naar zo'n meester, naar de duivel.

Het is God, Die overzet. Het is God Die zondaren overzet uit de macht van de duivel in Zijn heerschappij. Hij wil slaven van de duivel hebben. Daarom koopt slaven op. Laat Hij Zijn Zoon de prijs betalen. De hoge prijs van de zondes Schuld. Van het voldoen aan het recht van de wet. Wat Hem kost Zijn leven, Zijn bloed, Zijn dood, Zijn nederdaling ter hel. Zo koopt Hij zondaren. Zet Hij over uit satans macht in Zijn macht. Wordt hun Eigenaar. Hij zorgt voor Zijn slaven. Hij verzorgt hen met het goede en weert al het kwade of keert het ten beste. Hij beveelt Zijn slaven. Om nu Zijn wil te doen. Zijn geboden. En Hij wekt in het hart van al Zijn gekochte slaven het verlangen om dat ook te willen. Om nu voor Hem te willen leven, Die ons heeft gekocht en overgezet en verlost. En Hij belooft na een leven in Zijn dienst de eeuwige heerlijkheid. De heerlijke erfenis. Om te mogen zijn waar Hij is en waar hij woont.

Als je daar niet van weet, is dat dan niet het eerste gebed om te bidden? HEERE, ik ben onverlost. Ik ben slaaf van de duivel. Ik ga naar mijn eeuwig loon toe van deze verderver. In plaats van klakkeloos het Onze Vader te bidden of niet te bidden, gaan schreeuwen naar God? Verlos mij. Ontzet mij.

Weet je van deze overzetting? Weten we van deze verlossing? Verlost van mijn dwaasheid. Van mijn blindelings horen naar de duivel. Van mijn onderworpenheid aan de mensenmoordenaar van den beginne? Weet u van deze verlossing? God kwam in Jezus en Hij zette mij over. Gaf mij geloof in Zijn prijs tot verlossing. Dan hebben we dubbele reden om de wil van deze God te doen. Ten eerste omdat hij onze Schepper is, het hoort maar zo dat wij Zijn wil doen. Ten tweede omdat Hij onze Verlosser is. Die ons kocht, Die onze Heere is geworden, Die ons eeuwig leven belooft. Wat is er gepaster dan om Zijn wil te doen? Wat is er meer gepast, meer gewenst, meer op zijn plaats dan om

Zijn wil te doen? Je krijgt er zo'n last van, je krijgt er zo'n verdriet van, zo'n hekel aan als je Zijn wil niet doet. Wat ongehoord: een schepsel dat nee zegt tegen zijn Schepper. Wat ongehoord: een gekochte slaaf die nee zegt tegen zijn Heere en Eigenaar. Hoe durf ik, hoe kan ik. Als er iets is wat me verdriet doet in mijn leven is het wel dit: dat ik Gods wil niet doe. Dat dat bestaan kan. Daar ben ik nou echt geschokt van bij tijden, echt dat ik mezelf onuitstaanbaar vind. Ik doe Gods wil niet. En de Kerk zovaak niet. En alle mensen zovaak niet.

O Vader, leer mij Uw wil doen. Uw wil geschiede. Zo bid je dat mee. Zo welt dat op uit het hart van een gekochte slaaf. Uw wil geschiede. Kent u dat? Herken je dat?

2 Wat?

Wat bidt je dan? Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en Uw wil die alleen goed is zonder enig tegenspreken gehoorzamen. Dit gebed bestaat eigenlijk uit twee fases. Allereerst om Gods wil te doen. Gods wil die alleen goed is. God, onze Schepper, God, Die onze Eigenaar is. God is goed, dan is alles wat Hij wil ook goed. Zoals die tot ons komt in de tien geboden. Dus je bidt om het gebod. Je maakt de geboden tot je gebeden. Dat is best een punt. Dat de wet inhoud van ons gebed is. Hoevaak is dat het geval? Nou, leert Jezus, elke keer als je bidt, want anders kun je het eigenlijk geen gebed noemen.

Dat houdt dan in dat we vragen: Heere, maak ons Uw wil bekend. Geef ons wijsheid. Want dat is niet altijd even helder. Als het gaat om je studiekeus, om het kiezen van vrienden, om het krijgen van verkering, om het ergens gaan wonen, om ergens aan mee te doen waar ze je op werk voor vragen, om gezinsvorming. HEERE, geef ons wijsheid, dat we weten wat Uw heilige, goede en volmaakte wil is voor mij, voor ons.

Dan houdt het in dat we bidden: HEERE, geef ons na die wijsheid ook verlangen om Uw wil te doen. Want ja, als Gods wil ons niet zo aanstaat, als we eigenlijk liever hadden gehad dat het wel zou mogen en zou kunnen. HEERE, geef ons verlangen, vurig verlangen om uw wil te doen. Want die is goed! Geef ons verlangen zodat we ok echt willen wat U wilt.

Dan houdt het ook in dat we bidden: HEERE, nu gaf U wijsheid, nu gaf U verlangen, geef ons dan ook kracht. De kracht om Uw wil te doen. Als het zo tegen mijn vlees en vlees en bloed ingaat: geef mij kracht. Kracht om 'nee' te zeggen, kracht om ergens iets van te zeggen, kracht om films met werken van het vlees niet meer te kijken, kracht om in mijn stille tijd mijn mobiel ver weg te leggen, Geef ons kracht.

Vanuit U o Heere Jezus, toen Uw Vader U vroeg: Mijn Zoon, ga naar de aarde, lijden, sterven, bloeden, helse angsten doorstaan. Toen zei: zie Ik kom o God, om Uw wil te doen. O Neem het uit Hem en geef het mij. Maak ons Zijn beeld gelijk. En Abraham gaat Izaak offeren, en Paulus gaat op zendingsreis, en Jozef zegt 'nee' tegen de vrouw van Potifar. Vraag het Mijn Vader, zegt Jezus, Hij geeft het je vanuit Mijn volheid.

Leer ons bidden. Voor elke beslissing, voor elke dag. Dan is er één ding gegarandeerd: strijd. Strijd met onszelf. Want voor Gods kinderen geldt: de wil is geheiligd, maar de neigingen zijn zondig. De Geest is gegeven, maar het vlees is gebleven. Het hart is vernieuwd, de natuur is nog oud. Dan is de keerzijde van dat gebed: leer ons onze eigen wil te verzaken. De wil van mijn zondige vlees, van mijn begeerten, van de werken van het vlees. Van de zonden van eigen eer, drift, erotiek, hebzucht, mateloosheid, gemakzucht. O Heere, geef dat wij die kruisigen. Uitroeien. Door die bij het kruis van Christus te brengen, door die geen voedsel te geven. Dat wij onze eigen wil verzaken, doden.

Wat denk je wat er gebeurt als wij dit niet bidden? Als wij dit vergeten? En zomaar iets doen wat ons goed lijkt. En zomaar aan een dag beginnen? Dan zou ik zomaar overspel kunnen doen als David, ik zomaar voor Sodom kunnen kiezen als Lot, ik zou zomaar dronken kunnen worden als Noach. Dat mijn vlees mij overvalt. Dat ik blind en zwak de verkeerde kant opga. Met alle gevolgen van dien. O HEERE, laat ons Uw wil doen. Zullen we het niet vergeten morgenochtend, en dinsdagochtend, en alle ochtenden?

Dan de tweede laag in dit gebed. Want als wij zo Gods wil mogen doen, dan kan dat wat kosten. Dan zal dat wat kosten. Dan kan het zijn dat God mij beproeft. Juist als wij Gods wil mogen doen, en je bent geneigd te denken, nou dat zal God wel fijn vinden, dan beproeft Hij vaak. Met weerstand, ziekte, tegenslag. En juist als je Gods wil doet dan kunnen mensen je wat aandoen. Je op allerlei manieren het leven zuur maken. In ons land kan dat variëren van buiten de groep vallen, uitgelachen worden, genegeerd worden, tot alleen staan. In andere landen van ontslag, uit huis zetting, gevangenschap, werkkamp tot de dood.

Dan krijgt dit gebed nog een andere laag: HEERE, leer mij Uw wil te doen, te blijven doen. Niet terug te gaan. Leer ons ons kruis op ons te nemen, zoals Jezus dat zei. Want kijk, met dat woord kruis bedoelt Jezus dat wat je overkomt omwille van Hem. Niet alle lijden, ziekte, maar die je omwille van Hem overkomt. Daarom staat er ook: die neme zijn kruis op. Want je kunt het ook laten liggen. Je kunt dan ook denken: laat

maar, dan zeg ik wel niks, dan laat maar niks merken, ik neem dat kruis niet.

En op zich is dat heel menselijk en ingeschapen. We mogen verlangen naar levensgeluk en voorspoed. We hoeven niet te verlangen naar pijn en narigheid. Maar: als Gods wil het vraagt, als het volgen van Jezus het met zich mee brengt, laat ons dan ons kruis op ons te nemen. Het voor lief te nemen, ervoor over te hebben. Mijn wil te verzaken, te verloochenen, niet de doorslag te laten geven, maar het kruis van verdrukking op ons te nemen. Dat niets mij van Uw navolging af kan brengen.

Vanuit U Heere Jezus, U bad in Getsemané toen het doen van de wil van de Vader U in lijden bracht, U zag dat het ging betekenen: neerdalen ter hel, God verlatenheid. U voelde wat dat met U zou doen, naar lichaam, geest en ziel. En U bad, indien het mogelijk is, maar: Uw wil geschiede. Toen bad U dat. Neem het uit Hem en geef het ons. En Daniels vrienden blijven staan met de vurige oven naast hen, en Daniel blijft bidden met de leeuwenkuil in het zicht, en Stefanus blijft getuigen met de stenen om zijn oren. Vraag het Mijn vader, zegt Jezus, Hij geeft het vanuit Mijn volheid.

Wat denk je wat er gebeurt als je dit niet bidt? Nou, dan verloochent Petrus drie keer voor één slavin, dan gaat Demas terug van de zendingsreis, dan draait Orpa om. O HEERE, laat ons Uw wil doen. Zul je het niet vergeten morgenochtend? En dinsdagochtend?

3 Hoe?

Gelijk in de hemel zo ook op de aarde. En dat legt de catechismus zo uit: opdat wij net zo getrouw ons ambt en beroep doen als de engelen in de hemel dat doen.

Als de engelen in de hemel. Die volvoeren Gods wil zo spontaan, zo direct. Echt voorbeelden. Engelen verschijnen ook wel in de Bijbel met 6 vleugels. Om aan te geven: zo wendbaar zijn ze. Ze kunnen direct van koers veranderen als God hen wenkt. Met twee vleugels moet je nog een soort bocht maken om een andere kant op te gaan, maar met 6 vleugels kun je direct en ander richting op. En in Ezechiel komen engelen voor in bepaalde gedaante, maar met ronde kogels in plaats van voeten. Om aan te geven zodra God ze aantikt, gaan ze een andere kant op. Als een kogel: die direct een andere kant opgaat als je ertegenaan stoot, bijna geen wrijvingscoëfficiënt heeft, direct van richting verandert. Om aan te geven: zo gehoorzaam zijn de engelen in de hemel.

En we kunnen ook denken aan de zaligen in de hemel. Hoe die doen Gods wil. Hem loven en verheerlijken. We weten niet precies wat de zaligen precies doen en op de nieuwe hemel en nieuwe aarde precies doen, maar alles wat zij doen zal puur zijn om God te loven en te verheerlijken. Vanzelf, spontaan, volmaakt, zuiver, puur, altijd.

Dan voelen we wel aan dat Jezus ons leert bidden om Gods wil zo veel mogelijk te doen. Om zoveel mogelijk vervuld en gevuld te worden met Gods wil. Niet zo min mogelijk. Zo min mogelijk van Uw wil, en zoveel mogelijk van het andere. Om die wil zo veel mogelijk op te rekken. Als elastiek te gebruiken, zoveel mogelijk oprekken. Vragen wat net nog kan. En of dat ook nog kan, voor één keer dan. Kun je dan bidden: Uw wil geschiede? Want dat is juist een gebed om Gods wil zo voluit mogelijk tot uiting te laten komen in ons leven. Niet elastiek, maar als een magneet, om je zo dicht mogelijk ernaartoe wil trekken. Hoe dit bidden? Met verlangen dus, verlangen naar volmaaktheid.

Hebt u ook zo nodig die voorbidding van de Heere Jezus? Heere Jezus neem mijn gebed in Uw voorbidding op. En verzoen, zuiver, heilig mijn gebed. Van al het onzuivere. En breng het dan en zo tot Uw Vader, Die U altijd hoort.

Dat ik mijn ambt en beroep ook zo mag en zal doen. Met ambt wordt bedoeld: mijn levenstaak en dat is om God te loven en te verheerlijken. In en met alles wat ik doen. Met beroep wordt bedoeld ook wel ons beroep: timmerman of leraar, veehouder of aannemer. Maar ook onze staat van leven. Getrouwd of niet getrouwd. Samen of weer alleen. Met een druk gezin of zonder kinderen. Ieder op zijn of haar plaats. Met je eigen gaven en talenten, met je eigen mogelijkheden en beperkingen. Als je je gezegend weet en als je je beproefd weet: net zo gewillig Gods wil doen als de engelen en de zaligen in de hemel dat doen.

Want och ja, ook als ik dat verlang, als dat de liefde van mijn hart heeft, dan doe ik het zovaak met tegenspreken. Ik probeer eronderuit te komen, ik doe het zuchtend en soms opstandig, ik doe het klagerig en ontevreden, ik spreek tegen, ik sribbel tegen, ik werk tegen. Zo vaak, dat houdt maar niet op en dat gaat maar niet over en dat blijft maar terugkomen.

En nu hoor je in dit gebed dat de Heere Jezus een verlangen daarin legt. Dat zou toch wat zijn. Als wij dat nu en hier ook al zo zouden kunnen doen. O wat zou dat mooi zijn. Dat zou mijn liefste wens zijn voor mezelf. Leeft dat bij ons, bij u, bij jou? Als verlangen? Als wens? Als vurige hoop?

Hebt u ook zo nodig die voorbedding van de Heere Jezus? Heere Jezus neem mijn gebed in Uw voorbedding op. En verzoen, zuiver, heilig mijn gebed. Van al het onzuivere. En breng het dan en zo tot Uw Vader, Die U altijd hoort.

Het kan wel meer worden, dat verlangen. Als we meer bedenken hoeveel de HEERE voor ons heeft overgehad. Hoe Hij ons gekocht heeft, waaruit, voor welke prijs, en tot welk een rijkdom. Als we meer zouden bedenken hoe het in de hemel is. Denk daar eens een tijdje aan. Aan die engelen. Aan de zaligen voor de troon. Als we meer zouden lezen over kinderen en knechten van God die in hun leven de Heere gediend hebben. En in plaats van iets lezen over een sportman of een autocoureur of iemand uit de Quote 500 lees je eens een levensbeschrijving van een zending, van een vervolgd christen. Om dat verlangen te voeden.

Zodat ik vurig bid: o HEERE, Uw wil geschiede, ook door ons, ook door mij. En dat verlangen krijgt zijn vervulling. Vast en zeker. Wie hier Gods wil gaat verlangen te doen, die zal eens volkomen Gods wil doen. Dit gebed wordt vervuld. Al zijn slaven zullen zijn waar Hij is. In de hemel. En daar is volkomen heerlijkheid, vreugde, liefde, blijdschap, ja, maar ook en vooral: volkomen heiligheid.

C.S. Lewis zegt: uiteindelijk zijn er maar twee soorten mensen. De ene soort die zijn eigen wil wilde doen. Nooit leerde bidden zoals Jezus dat leerde. De duivel willen dienen. Willen blijven dienen. Mensen tegen wie God eens zegt: Uw wil geschiede: je wilt de satan dienen? Uw wil geschiede, o mens.

En mensen die bekeerd zijn, die het hebben leren zeggen tegen God: Uw wil geschiede.

Amen