

Genesis 1:26a

“en God zeide:

**’Laat Ons mensen maken naar Ons beeld en naar Onze gelijkenis;
en dat zij heerschappij hebben.....”**

Wij zijn geschapen naar Gods beeld:

1 met gaven

2 met heerschappij

3 met heiligheid

Gemeente,

Het huis is voor hem gereedgemaakt. Licht. Het dak is omhooggetild. Een vloer van droog land gemaakt. Voedsel geplant klaargelegd. Zon, maan en sterren als versiering aangebracht. Dieren als onderdanen en schouwspel te voorschijn gebracht. Alles is klaar voor hem.

En dat hij een iemand bijzonder iemand is blijkt wel uit de bijzondere manier waarop zijn komst wordt aangekondigd. God zei:”Laat Ons mensen maken naar Ons beeld en naar Onze gelijkenis”. God spreekt als drie-enige God in en tot Zichzelf. In het woordje “Ons” zit als in een knop opgesloten wat later in de Bijbel als een bloem open bloeit. De drie-eenheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zij zeggen: Laat Ons mensen maken naar Ons beeld en naar Onze gelijkenis.

Dat is weer een aanwijzing dat het over een bijzonder iemand gaat. Want dit geldt niet voor de planten, niet voor de vogels, vissen en landdieren. Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dat geldt alleen: de mens. De mens is het sluitstuk en hoogtepunt van de schepping. Het gaat vanavond dus over ons. Wij, die mens zijn. Wat wil dat eigenlijk zeggen: ‘mens’ te zijn? We luisteren naar Genesis 1 vers 26. Het unieke van ‘mens-zijn’ is dat we zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Overeenkomstig het beeld van God. Bepaalde dingen hebben wij, hadden wij, met God gemeenschappelijk. Naar Zijn gelijkenis. Daarin lijken wij op God. Of leken wij op. Dat zullen we nog zien. Daarom werd vroeger vaak gezegd dat de mens het pronkstuk, pronkjuweel van de schepping was. In geen ander schepsel liet God zoveel van Zichzelf zien en blijken.

1 met gaven

Wat is dat dan? Naar Gods beeld en gelijkenis geschapen? Dat willen wij vanavond bezien met elkaar. En daarin zitten drie lagen, drie elementen. In de eerste plaats hebben wij bepaalde gaven en talenten waarin wij lijken op Gods beeld. Daarin stijgen wij boven de dieren uit. Wij kunnen met elkaar communiceren, praten. Woorden, gedachten en

gevoelens overbrengen op elkaar. Wij kunnen plannen maken, analyseren en conclusies trekken. Weloverwogen beslissingen nemen. Daarvoor hebben wij gaven en talenten gekregen om iets te bedenken, te ontwikkelen, te maken. Gaven van verstand of van handen. Denken en maken kunnen wij. Daarin zijn wij verschillend van de dieren die dat niet of niet in die mate kunnen. De mens heeft ongekeerde mogelijkheden. Tekenen, beeldhouwen, wetenschap, toepassing van ideeën, ontwikkeling in techniek enz. Naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Geschapen en begiftigd met gaven en mogelijkheden.

Dat is heel wat. Want je mag het geen van beiden vergeten. Je mag nooit vergeten dat je geschapen bent. Met al je mogelijkheden, gaven talenten, dingen waar je goed in bent. Geschapen. Dwz.: je hebt het niet jezelf gegeven. Zo ben je gemaakt door GóD. Vergeet dat nooit. Dat de ergste zonde daarom is als je er zelf om geeerd wil worden. Doet alsof je zelf lof en waardering verdiend. Daarom is het zo gruwelijk als in sport en muziekwereld mensen worden toegejuicht en bewonderd en zich dat laten welgefallen. Daarom is dat net zo gruwelijk als dat in de kerk gebeurt. Mensen geeerd worden en geeerd willen worden. Daarom is dat net zo gruwelijk als dat in het dagelijks leven gebeurt: je bewondert mensen om waar ze goed in zijn en eert hen. En je laat jezelf bewonderen om waar je goed in bent: in voetballen, volleyballen, tekenen, wiskunde, autorijden of wat dan ook. Of je verlangt ernaar om bewonderd te worden. Eer voor onszelf verlangen. Eerzucht. Dat kan zelfs op genadegaven slaan. Dat ik me wil laten opvallen en bewonderen om mijn geloofsvertrouwen, mijn gebedsgaven, mijn getuigenis geven, de zegen in mijn gezin. Ik geef Mijn eer aan geen ander zegt God. Toen Herodes het volk had toegesproken en de mensen juichten en zeiden: het lijkt wel de stem van een god, toen sloeg God hem met de dood, daarom, dat hij God de eer niet gaf. Geschapen naar Gods beeld geeft aan: niets is meer in strijd met mens zijn dan: eerzucht. Het geestelijk leven komt erachter dat dat de diepste vezel van het zondige bestaan. Achter een menselijk voorbeeldig leven. De laatste vezel die uitgeschroeid zal worden. Omdat er Eén was die zeggen kon: Vader Ik heb Uw Naam verheerlijkt op aarde. Niet Mijn, maar Uw Naam verheerlijkt. En de richting van het geestelijk leven is dat ik in beginsel God de eer wil geven.

Maar vergeet ook dat andere niet: geschapen en begiftigd met gaven en talenten en mogelijkheden. In dit opzicht blijft het gelden: We zijn naar Gods beeld geformeerd, nog steeds. Tot en met de meest gehandicapte mens toe. Iets van Gods beeld is in ieder mens aanwezig. Naar de mate en in de gaven die Hij wil. Daarom mag ik een gezond

gevoel van eigenwaarde hebben. Met de gaven die ik heb en die ik niet heb heeft mijn Schepper mij geformeerd. Zo wilde Hij mij hebben. Niemand hoeft zich, ja niemand mag zich minderwaardig achten of voelen. Niemand mag een andere minderwaardig achten. Naar Gods beeld geformeerd. Geroepen om daarmee om te gaan, daarmee bezig te zijn, daarin mijn best te doen. Daarom acht God doodslag en moord ook zo verschrikkelijk. Of dat het nu ongebooren leven, gehandicapt leven of welk menselijk leven ook betreft. Zijn beeld is erin. En wie daaraan komt, die stelt zich bloot aan Gods straf en wraak van de overheid.

2 met heerschappij

Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. De tweede trek ervan staat er direct achter. Dat zij heerschappij hebben..... En wordt genoemd de dierenwereld die God eerder op de 5^e en 6^e dag geschapen had. Vogel, vissen en dieren op het land. Geschapen naar zijn aard. God schiep categorieën van dieren. Binnen zo'n categorie is mutatie, ontwikkeling, aanpassing aan omstandigheden mogelijk, maar elke categorie is apart door God geschapen. Geschapen voor de mens om te genieten. Wat is er een variëteit in de dierenwereld. Kleurenpracht. Aanpassingen om te leven in bepaalde omstandigheden, snelheid, kracht, maar ook miniscuul klein en teer. Om te genieten van Gods wijsheid, kracht en maaksel. Daar zit meer in van God dan in een actiefilm. Maar de mens mag de dierenwereld ook verzorgen en gebruiken. Hij mag er heerschappij over hebben. Als Gods vertegenwoordiger op aarde. Daarin is hij naar Gods beeld en gelijkenis geschapen: hij mag heersen, regeren over de dierenwereld. Verzorgend, gebruikend. Die positie is gebleven ook na de zondeval: geroepen om over de dieren te heersen. Te verzorgen en te gebruiken. Een dier is geen mens, maar verdient wel zorg, verzorging. Dierenleed moet zoveel als mogelijk is vermeden worden. God vraagt voor Zijn rechterstoel ook: hoe ben je met Mijn schepping en schepselen omgegaan? Psalm 8 zingt er ook van: met eer en heerlijkheid gekroond, alles onder zijn voeten gesteld, onder zeggenschap van de mens gesteld.

En kijk dan eens om je heen in 2013. Wat is er van terechtgekomen? Dieren zijn een gevaar voor de mens. Plagen de mens en kunnen bedreiging zijn voor de mens. En voor elkaar. De voedselketen is een aaneenschakeling van dieren die elkaar opeten. En er is leed in de dierenwereld: dieren lijden en sterven. Romeinen 8. De schepping is onderworpen aan de dienstbaarheid de verderfenis. En wijzelf, de mens, wordt overheerst door machten. In plaats van heerser worden we overheerst. Natuurmachten zijn ons de baas, economische machten en ontwikkelingen groeien ons boven het hoofd. Ziektekiemen bedreigen ons

en hebben we niet in de hand. De zonde overheerst ons. Zonde is een heerser die ons overheerst en meezuigt. Ja, de mens doet zich graag voor alsof hij alles onder controle heeft, alsof hij zelf kiest en regeert tot en met zijn stervensuur toe. Maar in feite als je goed kijkt zie je dat de mens overheerst wordt door machten en krachten waar hij nauwelijks of helemaal geen invloed, laat staan heerschappij over heeft

Wat een contrast met het paradijs. Alsof je een avond moest oppassen op je kleine broertje in de mooie kamer. En aan het eind van de avond komen je vader en moeder terug en...je broertje ligt met een gapende hoofdwond bloedend op de vloer, alle boeken slingeren op de grond, meubilair is omgegooid, lampen kapot gevallen. En jij staat er middenin. En...je schaamt je.

Zo staan wij in de schepping de bloedt uit duizend wonden, dienstbaar aan de verderfenis is, en schamen wij ons ook? Geven wij anderen de schuld: ja, maar Adam.... , of ja maar ze..... Of buigen we ons hoofd voor God? Vol van schaamte. Wat hebben wij aangericht, binnengehaald in Uw mooie schepping. Wat een schuld. Wat een schaamte. Kijk je zo de wereld rond?

Psalm 8 geldt wel wat betreft de roeping voor ons. Maar qua uitwerking lijkt het nergens meer op. Hoe komt dat ooit weer goed? Hoe komt de schepping ooit weer op orde? De dierenwereld weer als in den beginnen en zonder lijden? Hebreeen 2 zegt, jubelt dan: maar wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Hij is mens geweest op aarde. Hij heeft alle verzoeking doorstaan. En dan zie je al iets terug van het paradijs: en Hij was bij de wilde gedierten. In vrede en harmonie. Daar licht weer iets op van het paradijs. En Hij is opgewekt uit de doden. Met eer en heerlijkheid gekroond met Pasen en Hemelvaart. Maar wij zien Jezus. Hem zullen eens alle dingen onderworpen worden. Tot en met de laatste vijand toe: de dood. Onder Zijn voeten. En dan komt er een nieuwe hemel en nieuwe aarde waarin de wolf zal verkeren met het lam, de luipaard bij de geitenbok, de leeuw stro zal eten als de os, de koe en berin zullen samen weiden, een zoogkind zal zich vermaken bij het hol van een adder. Daar heeft Christus alles onder Zijn heerschappij. Geen dood en bedreiging meer, geen moeite en rouw zal daar meer zijn, geen ziekte en gekrijt. Dankzij Jezus, de 2^e Adam.

En het geloofsleven ziet Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond als de mens in den beginne. En zien wordt uitzien, mag uitzien worden: eens komt het: dat nieuwe paradijs. Alles weer onder onze voeten. Geen bedreiging van dieren, dood of machten. Maar eeuwige vrede. Zien wordt uitzien. Naar een vernieuwd paradijs. Geloof heeft uitzicht.

En wat heeft een ongelovige? Wat heb je als dit uitzicht mist, dit niet hebt, hier niet zijn zult? Een beetje surrogaat geluk op aarde, zolang het duurt. Surrogaat en nog bedreigd, vergankelijk en kortstondig ook. Wat ben je arm buiten geloof in Christus.

3 met heiligheid

Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Daar zit een derde element in. Het diepste zelfs. Je kunt je afvragen: hoe kunnen we dat weten. Hoe kun je nu weten hoe wij toen waren? Niemand kan dat toch meer zien of terughalen? Dan moeten we denken aan het volgende. Soms maak je wel eens mee dat een bepaald gebouw gerestaureerd wordt. Dan wordt het teruggebracht in zijn oorspronkelijke staat. Men haalt er allerlei latere moderne bouwelementen uit. En men richt het weer zo in, zoals het oorspronkelijk, in de 17^e eeuw bijv, is gebouwd. Dan zie je weer hoe het er toen uitgezien moet hebben. `

Nu, dat doet God in de herschepping. In het nieuwe leven van geloof en bekering. Dan brengt Hij ons weer terug, in beginsel althans, in oorspronkelijke staat. Zoals wij geweest en bedoeld zijn. En dat brengt het Nieuwe Testament ook onder woorden, in twee teksten zelfs letterlijk. Efeze 4:24 en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dat is het dus: ware rechtvaardigheid en heiligheid. En Colossenzen 3:10. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van Hem Die hem geschapen heeft. Kennis naar Zijn evenbeeld. Zo moet het dus geweest zijn in het paradijs. Eén en al gerechtigheid: overeenkomstig Gods wezen en wetten. Barmhartig, rechtvaardig, liefdevol, trouw, goed zoals God dat is. En één al heiligheid: puur en volkomen, zonder enig smet of vlek erin. Met een afkeer van alles wat daaraan tegengesteld was. En zo vol van kennis. Aanvoelen van God, opvangen van God signalen, Hem liefhebben en eren. De mens straalde uit en het straalde van Adam en Eva af. Wie en hoe God is. Hun aard en gezindheid was een spiegel waarin je Gods Wezen zien kon.

Leg daar je hart en leven nu eens naast. Wat is er van gerechtigheid te vinden? Haat, egoïsme, afkeer van het goede, is in ons. Uit het hart des mensen komen voort: boze bedenkingen, doodslagen overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Wat is er van heiligheid te vinden? Zin in het zondigen is er gekomen, halfheid, onoprechtheid, schijn ophouden. En onze kennis van God is weg: we voelen Hem niet, vangen Zijn signalen niet op, doof voor Zijn stem, blind voor Zijn toorn en liefde. Ja, een paar restanten zijn er nog te vinden. Ons geweten geeft wat grove lijnen aan en zegt ons dat er een god zal zijn.

Maar ook die restanten, die ruïne is overwoekerd door onkruid. Onkruid van vijandschap tegen God, God willen ontlopen en ontvluchten, verzet en opstandigheid tegen geloof en bekering in. Ons hart is een spiegel waarin je de trekken van deduivel af kunt lezen. Als je wilt weten hoe de duivel is, kijk dan eens in het eigen hart..... Afgrondelijk en afschuwelijk diep. Nee, wij hebben geen vrije wil om te kiezen voor God en het goede. We zijn als een vis in het water van de vervreemding en vijandschap van God. We willen er niet uit en kunnen er niet uit. Daar helpt niets aan. Wat verbeteren en wat meer je best gaan doen is wat plamuren aan de buitenkant maar dat verandert wezenlijk, innerlijk niets. We willen niet, wij zijn vijanden van God en alles wat van Hem is. We kunnen een verflaag op de ruïnes aanbrengen, maar dat is vertoon aan de buitenkant. Daarmee verandert er wezenlijk niks. Wat een noodzaak dat je daar achterkomt. Met wat ik doe maak ik het niet anders. Wat is nodig? Wedergeboorte, een nieuw hart.

En dat kan! En dat is mogelijk! Want daar is de Heere Jezus! God Zelf grijpt in! Jezus is het Beeld Gods. In Jezus laat God nogmaals zien Wie en hoe Hij is. Hij heeft ons de Vader geopenbaard en verklaard. En Hij neemt zondaren voor Zijn rekening. Hij koopt zondaren op om hun Eigenaar te worden. Eigenaar van die ruïne. En dan gaat Hij restaureren, terugbrengen in de oorspronkelijke staat. Vernieuwen naar het beeld van God. Hij giet vanuit Zichzelf weer trekken van God in een mensenhart. Hij graveert weer andere verlangens in je hart en leven. Dat doet Hij. Omdat Hij het wil en wanneer en bij wie Hij wil. Alleen door en vanuit Hem. Omwille van Zijn verzoenend werk, vanuit Gods welbehagen in Zijn verkorenen, en door de werking van Gods Geest.

Zegt u ook: ja, Heere, anders had ik U nooit leren kennen? Anders had ik U nooit liefgekreten, nooit verlangen gekregen om U te eren en de zonde te haten. Ja Heere, dat is om U, door U, en vanuit U. Dat is de enige verklaring, de enige bron. Of zegt u: ja, dat heb ik nodig! Dat is wat mij kan redden. Of zeg jij dat: alleen als de Heere het Zelf doet. En Hij doet het! Hoe? Door in de prediking langs te komen. Hier ben Ik! Jezus Christus. Ik koop zondaren over met Mijn bloed, Ik restaureer hen naar Gods beeld in oorspronkelijke staat. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Zo lijft Hij in en zo maakt Hij zalig. En zo brengt Hij weer de oorspronkelijke trekken terug in je leven. Zo restaureert Hij. Vanuit de gemeenschap met Hem. Alleen van Hem uit. En Hij brengt Gods trekken weer in je hart en leven.

Gerechtigheid, heiligheid en kennis. Gerechtigheid:
lankmoedig zoals God lankmoedig is. Zoveel verdragend zonder te

straffen en uit te vallen.

Goed zoals God goed is. God Die laat regenen over bozen en goeden. Zo help ik bozen en goeden.

Vergevingsgezind als God vergevingsgezind is. Als Hij vreselijk gekrenkt wordt, dan wil God vergeven en tot inkeer brengen. Als ik vreselijk

gekrenkt wordt wil ik vergeven en de ander tot inkeer laten komen.

De zonde hatend zoals God die haat. Wat een afschuw van zonden ga ik voelen.

Heilig zoals God heilig is. Oprecht, uit één stuk, betrouwbaar, consequent.

En het wordt nog helderheid voor ogen gesteld in Jezus, het beeld Gods. Dat ik op Hem ga lijken. Andrew Gray zegt ergens: weest Jezus gelijk:

Zoals Jezus geen aardse weelde zocht, maakt Hij het u ook.

Zoals Jezus ijverig was in de dingen van de Vader, maakt Hij het u ook.

Zoals Jezus gericht was op de hemel, maakt Hij het u ook.

Zoals Jezus Gods gunst boven alles had staan, maakt Hij u ook.

Zoals Jezus bewogen was met anderen, maakt Hij u ook.

Zoals Jezus gehoorzaam was, koste wat het Hem kostte, maakt Hij u ook.

Zoals Jezus geen kwaad met kwaad vergold, zo maakt Hij u ook.

En Jezus vormt ons hart en leven naar het beeld van God. Als anderen je zien, dan zien ze iets als in een spiegel hoe en Wie de HEERE is. Daar gaat het om in het nieuwe leven. Niet allereerst om mijn vrede en vreugde en genieting, maar om Gods beeld weer in mij te krijgen. Vanuit Christus. Altijd weer vanuit Hem. Hoe inniger gemeenschap met Hem, hoe dieper de groeven van Zijn beeld in mijn leven.

Gemeente, is dat ons leven? De lust van ons leven? De smart van ons leven? Geestelijk leven gaat het hierom. Geestelijk leven heft dit als spits. Daarom herkent het zich in Filippenzen 3: niet dat ik alreeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Vergetende hetgeen achter is en mij strekkende tot hetgeen voor is jaag ik naar het wit, naar de prijs der roeping Gods die van boven is Christus Jezus. Die van Boven is. En naar Boven leidt. Eeuwig naar Zijn beeld.

Amen