

Exodus 33:15

Toen zei hij tot Hem: "Indien Uw Aangezicht niet meegaan zal, doe ons van hier niet optrekken."

Gebed om Gods Aangezicht 1 in gunst 2 op reis

Gemeente,

Bidden is nodig. Zo zou je de situatie van vanmorgen kunnen weergeven. In Exodus 32. Gods toorn die uit zou breken over Israel. Vanwege de afgodsdienst met het gouden kalf. God had gezegd: laat Mij toe, Mozes, dat Ik dit volk vertere in Mijn toorn. Bidden was nodig. Bidden, niet allereerst om gewas en arbeid, maar dat God Zijn toorn zou inhouden. De lawine van Zijn toorn een halt zou toeroepen. Bidden is nodig.

Eén hoofdstuk verder is de situatie helemaal veranderd. Zo sterk dat je zou zeggen: bidden lijkt overbodig. God heeft het volk gespaard. Niet verteerd maar laten voortbestaan. Meer nog: God heeft beloofd dat zij weer verder mogen trekken. En dat niet zomaar: God zal een engel mee laten gaan. Om het volk te beschermen. En daardoor zullen ze veilig in Kanaan komen. Vijandige volken zullen hen niet kunnen aanvallen. En zij zullen in Kanaan binnenkomen. En het land der belofte, het land van overvloed beërven. Bidden lijkt overbodig ineens. Want alles wat ze maar willen dat krijgen ze. Bescherming, aankomst, overvloed, een engel met hen. Wat wil je nog meer?

Als we dat zouden weten. Dat geen ramspoed on zou treffen. Geen ziekte, geen crisis. Dat we overvloed zouden krijgen het komend half jaar: goede resultaten op school en opleiding, werk en stijging van inkomen, landbouw en economie die buitengewoon goed gaat lopen, gezondheid om ervan te kunnen genieten. En dat niet omdat een politieke partij dat zijn verkiezingsprogramma belooft, maar omdat God dat belooft. Wat wil je nog meer? Bidden lijkt toch overbodig? Wat zou je dan nog bidden? Denk even niet aan het komende halfjaar, maar aan de dag van morgen. Als je verwacht dat je gezond zult zijn, goed zult verdienen, leuke dingen te doen hebt, en 's avonds een leuke receptie, zul je dan morgenochtend nog bidden? Waar moet je nog om bidden?

1 in gunst

Luister naar Mozes, bidden lijkt overbodig, maar Mozes bidt: indien Uw Aangezicht niet meegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Wat hebben we nog nodig? Dat Gods Aangezicht meegaat.

Daarmee bedoelt Mozes natuurlijk God Zelf. Maar hij heeft het over Gods Aangezicht. Waarom? Nou omdat iemands gezicht laat zien hoe iemand is. Zeker als je elkaar goed kent. Als je verkering hebt of verloofd bent en je vriend komt naar je toe. En je ziet zijn gezicht. Dan hoeft hij eigenlijk niet meer te zegen dat hij van je houdt, want dat had je allang gezien. Leuk als hij het ook nog zegt, maar dat is extra. Als je op school komt en de juf komt binnen na de pauze dan weet je al hoe ze is. Ze kan zo boos kijken en verdrietig. Of zo blij en opgewekt. Je ziet het al aan haar gezicht. Niet voor niets maken we vaak gebruik van die icoontjes bij onze appjes. Gezichtjes waarmee je een bepaald gevoel/emotie overbrengt.

Gods Aangezicht, dat geeft dus aan: God en wat Hij van Zich laat merken. God, die laat merken dat Hij je bemint en liefheeft. God de Vader, Die laat merken dat je Zijn kind bent, dat Hij je verzorgt en liefheeft met Vaderlijke liefde. Weet je wat je nodig hebt eer je Hem bidt. God de Zoon, Die laat merken dat Hij Zichzelf voor je gegeven heeft. Ik voor u. Ik gaf Mijzelf, daarom dat Ik u liefheb met eeuwige liefde. God de Geest Die laat merken dat Hij in je woont en in je blijven zal. En dat Hij geeft de vrucht van liefde, trouw, zachtmoedigheid, goedheid, lankmoedigheid, verlangen. Je merkt dat de Heilige Geest in je woont en je liefheeft.

Dat Hij dat laat merken. Ja, vooral als je bidt in je stille tijd. Als je Bijbel leest en Zijn stem hoort. Als je in de kerk bent en de prediking hoort en het raakt je, het vult je, de liefde van God. Als je aan Zijn tafel zit en je smaakt en proeft het: de liefde Gods dat Jezus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren, vijanden waren. Gebed, Bijbellezen kerkgang en avondmaalsgang gevuld van de liefde Gods. Gods Aangezicht in gunst tot ons gewend schenkt ons verzadiging van vreugde.

Dat bidt Mozes, dat verlangt hij. En wij? En jij? Vooral als je bidt, Bijbelleest, naar de kerk gaat, aan de tafel gaat: o Heere, laat Uw Aangezicht lichten.

Anders is alles een lege vorm. Een lege huls. Je gebed, je kerkgang, je avondmaalsgang. Als dit er niet inzit, is het leeg. Als dit er nooit inzit, is het hol. Misschien moet iemand zeggen: ja, dat is zo bij mij, nog nooit anders geweest. Alleen maar lege vormen. Ik ken God niet. Ik ken Zijn Aangezicht niet. Als ik straks God ontmoet dan ontmoet ik iemand Die ik niet ken, die een vreemde voor mij is. Is dat zo?

Dan is wel zo hard nodig dat wij nu bidden: HEERE, leer mij U kennen, laat Uzelf door mij kennen. Wees in Jezus Christus mijn God.

Wie God kent, wie Zijn Aangezicht kent, die zegt het de Dordtse Leerregels na: want de aanschouwing van Gods Aangezicht is zoeter dan het leven. Het leven is goed, het leven daar hang je aan, daar geniet je van, maar Gods Aangezicht in gunst tot mij gewend is beter dan het leven. En dan staat er ook wat achter: de verberging van Gods Aangezicht is bitterder dan de dood. Als God Zijn Aangezicht verbergt, niets van Zich laat merken. Je bidt, roept, zoekt, maar het is net alsof God je niet hoort en er niet voor je is. Dat is bitterder dan de dood. De dood daar kun je tegenop zien, voor terugdeinzen, maar dat God Zich verbergt, daar deins je nog meer voor terug, dan kan het zo bang, zo angstig zijn, zo beklemmend. Dat is bitterder dan de dood als God Zijn Aangezicht verbergt. En dat kan Hij doen om je vuriger te laten zoeken, als beproeving om je te leren vuriger naar Hem te verlangen. Als kastijding om je terug te laten keren. Om je te laten merken dat je afgedwaald bent, dat je onbeleden zonden hebt. Dus: als God Zijn aangezicht verbergt dan heeft Hij daar een heilzame, louterende bedoeling mee.

Dat bidt Mozes, laat Uw Aangezicht meegaan. Want ook dat laatste heb ik nodig. Dat U Uw Aangezicht verbergt op Uw tijd. Dat heb ik nodig op Zijn tijd. Anders vertrap en verslap ik in het zoeken. Anders heb ik niet door dat ik afdwaal, dat ik zonden niet heb beleden, en dan ga ik daarin verder en blijf ik daarin. Ik heb dat nodig dat U Uw Aangezicht ook verbergt op Uw tijd. Dat bid Mozes. En u, en jij?

We zien wel duidelijk in Exodus 32: dat je het goed hebt, dat je overvloed hebt, dat je een engel meekrijgt, is geen bewijs dat God met je is. Laat je nooit geruststellen door veel voorspoed, levensgeluk, werk en welvaart. Want dan kan het nog zijn dat je God tegen je hebt. Voorspoed is geen bewijs van Gods zegen en gunst. Stel jezelf de vraag: is de HEERE erin met Zijn Aangezicht?

Dat is het verlangen van iemand die de HEERE kent. En die ervaren heeft wat het is als de HEERE Zijn Aangezicht laat lichten en als Hij Zijn Aangezicht verbergt. Het ene is zo rijk, het andere is zo nodig. En al die blijken van Gods Aangezicht zijn te danken aan de Heere Jezus. Zijn lijdensweg is te omschrijven ook op deze manier. God wendde Zijn Aangezicht van Hem af. Helemaal. Geen spoortje van Zijn gunst bleef over. Zijn Aangezicht wendde Zich af, niet beproevend, niet tuchtigend, maar in onvermengde toorn. Pure toorn. Voor Hem. Wat ik verdiende. En ik ontvang wat Hij verdiend heeft. Elke glimp van Zijn Aangezicht is te danken aan Jezus' Godverlatenheid. Dankdag. Ja, eigenlijk elke dag. Dankdag voor de blijken van Gods Aangezicht.

2 op reis

We zien Mozes staan. Bij de Sinai. God heeft Zij toorn laten varen. Het volk gespaard. Ze mogen verder naar Kanaan. Met een engel, met bescherming en gegarandeerde aankomst in Kanaan. Dat betekent: ze gaan de woestijn weer in. Van de Sinai, helemaal in het zuiden van het Sinaitisch schiereiland, door de woestijn naar het noorden toe, naar de zuidgrens of oostgrens van Kanaan. En woestijn betekent droogte en hitte, woestijn betekent zand en zwaar lopen.

Dat is vanouds een beeld van de levensreis. Dit leven is een woestijnreis. En dat betekent beproeving. En elke beproeving daar maakt de duivel een verzoeking. Wat God doet om ons voor te bereiden doet de duivel om ons af te leiden. Als God beproeft in tegenspoed, dan verzoekt de duivel tot moedeloosheid. Als God beproeft in verberging dan verzoekt de duivel tot wanhoop. Als God beproeft in tegenstand, dan verzoekt de duivel om maar toe te geven en mee te gaan. Als God beproeft door voorspoed, dan verzoekt de duivel tot vergeten en je nergens druk om maken. Van biddag tot dankdag, van biddag tot zomervakantie, ja elke dag is een stukje woestijnreis.

Woestijn betekent oefentijd. Oefentijd voor de hemelse heerlijkheid. Om te oefenen in Godsvrucht, in verwachting en vertrouwen, in afhankelijkheid en het zoeken van de dingen die boven zijn. Woestijn dat is voorbereidingstijd. Voorbereiding op de eeuwigheid. Rekenen met levenseinde en sterven. Rekenen met wederkomst en oordeel. Rekenen met de eeuwigheid die eeuwig is in vergelijking met dit leven dat zo kort is. Dit leven is een woestijnreis. Dat geldt voor het stukje van biddag tot dankdag, van biddag tot einde van het schoolseizoen, de zomervakantie, dat geldt van elke dag: een stukje woestijnreis.

En Mozes bidt, en bidden wij met Hem: laat Uw Aangezicht meegaan, anders durven en kunnen we niet verder. Laat Uw Aangezicht meegaan. En dan vullen we dat nog op een andere manier in. Een Aangezicht. Denk eens na. Een gezicht heeft ogen. Ogen die zien en bewaken. Gods ogen bewaken al de Zijnen. Als zij verzocht worden. Verzocht tot zondigen, tot wanhoop, tot verslappen, tot aardsgezindheid, tot verharding. Gods oog bewaakt. Zodat de duivel niet zover kan gaan als hij wil. Zodat wij wel kunnen vallen, maar niet kunnen afvallen. Niet in de zonde kunnen blijven liggen. En ook niet blijven vertwijfelen aan Gods genade. Gods oog bewaakt de Zijnen.

Een aangezicht heeft ook oren. Oren die horen. Gods oren horen de gebeden en de zuchten van Zijn kinderen. Als zij in nood zijn. Nood van aanvechting, nood van ziekte en rouw, nood van werkloosheid en

alleen zijn, nood van niet weten wat je aan jezelf hebt en wat je met jezelf moet. Gods oren horen elke zucht. Elke smeking, elke schreeuw. En Hij komt te hulp. Hij hoort alle hulpgeroep. En redt en verlost uit alle nood. Zodat uw geloof niet op zal houden. En het aan niets ontbreken zal om te blijven hopen, geloven en liefhebben.

Een aangezicht heeft een mond. Een mond om te spreken. Om woorden uit te brengen. God spreekt. Gods mond spreekt de juiste woorden op de juiste tijd. Hij spreekt van Zijn wet als ik onzorgvuldig word, als ik oppervlakkig word, als ik alles goed ga praten. Hij spreekt van Zijn Evangelie en troost als ik tot Hem kom, als ik schuldig en verloren tot Hem vlucht. Als ik zwak en onmachtig tot Hem kom. Hij spreekt van wijsheid als ik niet weet wat ik doen moet, wat het beste is, wat ik zeggen moet. Hij spreekt die woorden die ik nodig heb om in Zijn weg te blijven tot het einde toe.

Laat ons met Mozes bidden: laat Uw Aangezicht meegaan. Bewaak mij, hoor mij en spreek tot mij. Dan heb je zo'n rijk leven. Door God bewaakt, door God gehoord en gered keer op keer, door God aangesproken met wijsheid die van Boven is. De duivel kan me nooit grijpen, de nood kan nooit te hoog stijgen, de woestijn kan me nooit doen verdwalen.

Ook op weg naar de doodsjordaan. Laat er dan een wakend oog, een horend oor en een sprekend mond zijn, die mij zegt: "Ik ben uw heil alleen."

Dan denk ik vooral aan allen die net als Mozes leidinggeven. Allen die regeren. Burgerlijk en kerkelijk. Allen die leidinggeven, in bedrijven en organisaties, in onderwijs en in de gezinnen. Allen die zo'n verantwoordelijkheid hebben. In een onchristelijke omgeving werken. Allen die een voorbeeldfunctie hebben.

Bidden wij het met Mozes mee? Vandaag op biddag voor de tijd tot aan dankdag, tot aan de zomervakantie? Bidden we het mee, morgenochtend voor de ene dag door de woestijn? Voor je de deur uitgaat? Laat Uw Aangezicht meegaan, want anders.... onbewaakt door U, kan ik overal in vallen, in zonde, in wanhoop, in onverschilligheid, in vergeten van de eeuwigheid. Laat Uw Aangezicht meegaan, want anders ben ik in nood een verloren mens. In de nood van aanvechting, van smart op smart, van innerlijk ongeluk zink ik weg. Laat Uw Aangezicht meegaan, want anders maak ik verkeerde keuzes, versta ik Uw wet niet, versta ik Uw Evangelie niet, verdwaal ik, verstrikt ik overal in.

Bidden overbodig? Zou er één ochtend kunnen zijn dat bidden overbodig is? Al staat het er nog zo mooi voor en ziet het er nog zo goed uit.

Bidden overbodig? Zou er één ochtend zijn dat bidden overbodig is? Ook de ochtend dat je bidt en smeekt om beterschap, om een goede uitslag, om een geslaagde operatie, om te mogen slagen omdat er zoveel van afhangt voor je, om verkering omdat je je zo alleen voelt, om werk, een huis, omdat je het zo mist. Maar bidt nooit alleen daarom. Want als God dat geeft, goede uitslag, beterschap, slagen, verkering maar meer niet, dan gaan we ermee van de HEERE af. Dan verdrinken we in geluk en voorspoed, dan drijven op ons goed gevoel. Juist ook dan laten we bidden met Mozes: laat Uw Aangezicht meegaan als ik beter word, als ik slagen mag, als ik goede uitslag krijg, anders ga ik er de verkeerde kant mee op.

Laat Uw Aangezicht meegaan. In mijn leven, door de woestijn. Dat is het hoogste wat je vragen kunt. God Zelf in Zijn gunst en Zijn bewaring met Zijn ogen, oren, mond. Dat garandeert aankomst in Kanaan. In het hemelse Kanaan.

Misschien houdt iets u of jou tegen. Hoe durf ik dat te vragen? Denk eens aan Mozes en het volk. Aan vanmorgen. Wat er gebeurd was? Het gouden kalf. Als je eens nadenkt over wat er gebeurd is. Over wat ik Hem aangedaan heb. Over hoe zondig mijn natuur is. En dan vragen: wilt U meegaan? Laat Uw Aangezicht meegaan? Dat is niet verdiend.

Denk eens na over hoe vaak ik Zijn leiding niet heb gewenst, dan ging Hij mee, maar ik deed toch mij eigen zin. Als je denkt aan een gids in de bergen die je voor is gegaan. En de afgelopen 10 dagen ben je elke keer je eigen gang gegaan. Die gids ging mee, maar je ging toch en eigen spoor in. En ga je dan de elfde dag weer gewoon vragen: wilt u voorgaan als gids? Je hoort het hem al zeggen: dat had je gedacht, je hebt 10 keer niet me willen volgen, hoe durf je het te vragen. Ik heb Gods Aangezicht zovaak verlaten.

Eigenlijk durf ik niet. Eigenlijk kan het niet. Kent u, kennen we die schroom? Die ootmoed?

Maar luister dan eens naar onze tekst en wat daarvoor staat. Vers 15 is antwoord op vers 14. Mozes begint niet te vragen en te bidden als eerste. Nee, God begint. God komt in vers 14 naar Mozes toe, als Hij Mozes ziet aarzelen en wachten en denken hoe moet het toch. Dan zegt de HEERE Zelf: zou Mijn Aangezicht moeten meegaan Mozes. De HEERE biedt het Zelf aan. Van hem uit komt het tot ons. Ook vandaag. Zeg maar elke kerkdienst: genade zij u en vrede! Wat ik ook ervan terecht heb gebracht, wat ik ook misdaan heb, Zijn eerste woorden zijn: genade zij u en vrede: zal Ik met u meegaan met Mijn Aangezicht?

Wat is daarop uw antwoord? Hoe fataal als we daar aan voorbijgaan. Zonder Hem en Zijn Aangezicht verder gaan. Wie dat volhoudt die komt eens op de plaats waaraan geldt: zij zullen straflijden ver van het Aangezicht des HEEREN. Weg, eeuwig weg van Gods Aangezicht. God laat geen enkel teken van gunst meer merken. Zijn ogen zien je niet, beschermen je niet, Zijn oren horen je niet, eeuwig niet, Zijn mond spreekt niet, nooit meer, niet één woord van Evangelie. De hel.

Wat is daarop uw antwoord? Ja, Heere, laat Uw Aangezicht meegaan. Is dat het van u, jou? Zonder Uw Aangezicht kan ik niet, durf ik niet. En dan vraagt Mozes nog iets: toon mij nu Uw heerlijkheid. De heerlijkheid van God. Dat is God zoals Hij is. En wat Hij om Zich heen verspreidt. Wat de stralen van de zon zijn is de heerlijkheid van God. En God verspreidt om Zich heen, kijk maar in de hemel: heiligheid. God verspreidt om Zich heen liefde. God verspreidt om Zich heen vreugde en blijdschap. God verspreidt om Zich heen leven, leven, eeuwig leven. O HEERE, toon mij dat. Dan zal ik Uw gelijk zijn, als ik U mag zien gelijk Gij zijt. Want wat zou de hemel zijn zonder U?

Is dat ook wel eens ons verlangen? God zien in Zijn heerlijkheid en Hem gelijk zijn? Dat kan niet. Dat is teveel. Dat kan nog niet. Dat kan straks pas. Dan wel. Met een verheerlijkt lichaam. Hem zien in Zijn heerlijkheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Levenslang biddag en eeuwig dankdag.

Amen