

## **Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 par 8,9**

### **De verlossing in Jezus**

#### **1 de vrucht**

#### **2 de volheid**

#### **3 de vastheid**

Gemeente,

Afgelopen week kwam de ranglijst christenvervolging weer uit. Als u, als jij het goede nieuws volgt, hebt u het wel langs zien komen. De lijst met landen waar de christenvervolging het ergste is. Of houdt je wel het nieuws over 'Wie is de mol' en' de winterspelen bij, maar niet het nieuws over Gods koninkrijk? Dat zou heel jammer en verkeerd zijn. Maar op die ranglijst van landen met christenvervolging staat Noord Korea nog steeds bovenaan en als tweede en derde staan nu Somalie en Syrië. Landen waar het regime voor christenen bikkelhard is. Strafkamp en martelingen te wachten staan als ze iemand met een Bijbel zien. Of als je bidt in een restaurant.

En je vraagt je af: hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk dat er in zulke landen nog christenen zijn? Dat zij het volhouden om te geloven en te belijden? En een vraag dieper is: zou ik het volhouden? Zou ik mijn christen-zijn blijven belijden als er zulke situaties komen? Hoe blijf ik dan volhouden?

Daarop geeft het slot van hoofdstuk 2 van de Dordtse Leerregels antwoord. Als er staat dat Christus allen die Hem van de Vader gegeven zijn krachtig zal verlossen. En verlossen is: het geloof schenken, reinigen van zonden, bewaren tot het einde toe, voor Zich stellen in de hemel. Dus volkomen verlossen. Door alles heen verlossen. Daarom houdt die Noord Koreaanse christen het vol in het vreselijke strafkamp met elke dag weer ontberingen en martelingen. Omdat Christus verlost!

#### **1 de vrucht**

Dat vloeit voort uit wat we in hoofdstuk 2 gezien hebben. We zagen in dit hoofdstuk dat het niet zo is dat de Heere Jezus voor iedereen gestorven is. Voor iedereen op dezelfde manier Zijn leven heeft gegeven. Zodat het volle Evangelie zou zijn: Jezus stief voor alle mensen. En nu hangt het er van af of mensen willen en kunnen geloven. Welke mensen dat willen en kunnen. En welke mensen willen en kunnen volhouden om te geloven, ook in Noord Korea. Jezus heeft gedaan wat

Hij kon voor iedereen, nu hangt het er vanaf of jij wilt en kunt beginnen te geloven en het ook vol wilt en kunt houden. Punt.

Hebt u, hebt jij ook geleerd: dat zou geen Evangelie zijn voor mij. Dat zou geen goede, blijde boodschap zijn. Dat kun je alleen een goede boodschap, evangelie vinden, als je jezelf gruwelijk overschat. Als je jezelf vermogens toeschrijft die je helemaal niet hebt en allang bent kwijtgeraakt in het paradijs. Willen geloven: vergeet het maar, kunnen geloven, vergeet het maar. Willen en kunnen blijven geloven: vergeet het maar. Dan zou ik nooit, nooit tot geloof komen en het ook nooit volhouden.

Maar het volle Evangelie is dit: wat droeg Jezus? Hij droeg de toorn Gods tegen de zonden van alle mensen. Zodat er voor iedereen ruimte is in Hem. Zodat niemand hoeft te denken, mag denken: zou er voor mij plaats zijn in het offer van Christus? Want er is plaats. Voor tien, voor honderd werelden. En: voor wie droeg Jezus dat? Dan is het antwoord: voor de uitverkorenen, voor degenen die Hem de Vader gegeven heeft. Voor hen stierf Hij. Hen kocht Hij. In hun plaats droeg Hij de straf. Als Borg en Middelaar. Ik voor u. Hij voor mij. Hij stelt Zijn leven voor de schapen. Om die te verlossen! Volkomen en totaal. En daarom houdt die christen in Noord Korea het vol. Omdat Jezus voor hem gestorven is om hem te verlossen, krachtig te verlossen en omdat daar alles bij in begrepen is. Ook het bewaren in het geloof door vervolgingen heen. Alleen dan en daarom zult u/jij het volhouden.

Zodat voor ons allen de ene en eerste vraag is: ben ik het eigendom van deze Jezus? Ben ik een gegevene door de Vader aan Zijn Zoon? En het bewijs daarvan is: geloof. Gekomen zijn tot Jezus. Denk aan vanmorgen: gekomen tot Hem Die het Brood des levens is. Gedreven en getrokken. Gedreven door de wet, getrokken door Zijn aanbod en ruimte. Komt u dagelijks tot Jezus Christus? Zodat u weten mag: Jezus is voor mij gestorven en heeft ook mij verlost.

## 2 de volheid

En dat houdt wat in. Verlossen. Par 8 noemt daar in het tweede deel 4 onderdelen van. Wat het inhoudt dat Jezus verlost. Het eerste is dat de Heere Jezus allen voor wie Hij is gestorven begiftigt met het geloof. En begiftigen is meer dan geven. Want als ik u iets geef, aanbied, dan kunt u zeggen: nee, laat maar, dat hoeft niet. Dan kun je het afwijzen. Maar begiftigen wil zeggen: het geven en zorgen dat de ander het aanneemt. Dat betekent: dat Hij hen tot geloof brengt. Een hart geeft dat Hem nodig heeft en zich aan Hem toevertrouwt. Stel je voor: Hij is de Herder Die schapen heeft gekocht. Maar Hij gaat niet zitten wachten totdat die schapen naar Hem toe komen. Nee, hij gaat die

schapen zoeken, waar ze zich bevinden, hoe ver weg ook. En dan neemt Hij ze op Zijn schouder en Hij brengt ze terug en dan krijgen die schapen zo'n liefde tot Hem dat ze hem verlangen te volgen en zich aan Hem toevertrouwen.

Als je dat terugziet in je leven. Hoe de Heere Jezus je gezocht heeft. Je zo geleid hebt dat Hij je vond. Geboren in een gezin, in het leven bewaard, voor onherstelbare stappen bewaard, of later gebracht in Zijn huis, toegebracht tot Zijn Gemeente, door dingen tot stilstand gebracht en stilgezet, door preken aangesproken en vastgegrepen. Totdat Hij je vond. En zo aansprak dat je niet meer zonder Hem kon en wilde. Heel je leven voor je bekering was een zoeken van Hem naar jou. Een achternalopen. Een bewaren voor onherstelbare schade. Zodat je alleen maar zeggen kunt: U zocht mij, U vond mij, U bracht mij tot geloof.

Want dat geloof had U Heere Jezus door Uw dood voor mij verworven. Want U hebt de Heilige Geest voor mij verworven. Voor mij. Ik heb het leven neergeworpen in de bodem van de oceaan. Meegegeven aan de duivel die het daar heeft laten zinken. Maar voor mij bent U neergedaald naar de bodem van de hel. Hebt U de Heilige Geest, en het geloof, opgedolven. Om hem mij te geven. De Heilige Geest, Die het geloof werkt. Het is eigenlijk niet 'mijn' geloof. Het is het door U verworven geloof dat U mij gegeven hebt. Daarom mag ik het geloof ook zo koesteren. Als geschenk van U. Het plantje van het geloof. Dat is zo erg en verdrietig als dat schade lijdt. Door de atmosfeer waar ik het in zet, waarin ik me beweeg, de gebrekkige aandacht en verzorging die ik het geef. Als ik een gekregen plant in een donkere schuur zet, weinig of geen water geef, in een giftige atmosfeer zet en de gever komt eens kijken: hoe staat de plant erbij die je gekregen hebt van me? Dan schaam je je naar.

Als de Heere Jezus komt kijken vanavond: hoe staat het plantje van het geloof erbij, dat je van Mij gekregen hebt? Moet u zich schamen, en jij en ik? Veel te weinig aandacht gegeven, vaak weggezet in een duister atmosfeer waar ik niet hoorde, in het donker gezet, weinig voedsel gegeven..... Heere, ik moet me schamen, hoe ik het geloof dat U mij gaf, heb behandeld en verwaarloost.

Het tweede onderdeel van verlossen is: dat Jezus al de Zijnen reinigt door Zijn bloed van hun zonden. Van al hun zonden: de aangeboren zonden van onze zondige natuur, en de zonden van heel ons leven in opwellingen, gedachten, daden. De zonden voor onze bekering en na onze bekering. Alle zonden. Hij reinigt ervan door Zijn bloed. En reinigen bevat twee dingen: dat is vergeven en bestrijden. Jezus reinigt van alle zonden door die te bedekken met Zijn bloed en

gerechtigheid. Zodat ik wit ben, helemaal vlekkeloos wit. Gewassen in Zijn bloed. En daartoe brengt Hij tot schuldbelijdenis. Keer op keer. Zodat ik zonden zie en belijd. En zo reinigt Hij keer op keer: Hij wast alle zonden weg die beleden worden. En daartoe brengt Hij keer op keer: tot oprechte schuldbelijdenis, wederkeer.

En reinigen is bestrijden. Hij reinigt. Zodat mij leven heiliger wordt, het beeld van Jezus gelijkvormiger wordt, zonden overwint en zondige gewoontes weghaalt. Dat doet Hij door een afkeer van de zonde te geven, een hekel eraan. En door verlangen te geven om God te dienen. Keer op keer werkt Hij dat weer. Dat berouw en dat verlangen ebt weer weg, zakt weer in, maar Hij vernieuwt het weer. Versterkt het weer.

Zo reinigt Hij mensenlevens. Wassend van schuld en heiligend om voor God te leven. Doordat Hij brengt tot schuldbelijdenis en doordat Hij berouw en verlangen geeft. Dat is Zijn werk. In al de Zijnen. Daaraan herkent u, jij of Hij je aan het verlossen is. Dan is Hij hiermee bezig: brengen tot schuldbelijdenis, wederkeer en berouw en verlangen geven telkens weer. Kent u dat? Dat is verlossen. Dat dat de rode draad door je leven is. Die wel eens weg lijkt te vallen, onder ligt, maar hij haalt Hem telkens weer naar boven toe. Hij reinigt je leven. Door Zijn bloed. Door het zicht op Zijn bloed, offer, lijden, liefde komt er schuldbelijdenis, komt er berouw en verlangen. Al maar door in je leven.

Het derde onderdeel van het verlossen is dat Hij ten einde toe getrouw bewaart. Jezus bewaart je in het geloof dat Hij éénmaal heeft gewerkt. Dat houdt in dat Hij je kostbaar acht. Dat Hij je niet kwijt wil. Omdat, omdat Hij heeft gekregen van de Vader. Daarom ben ik Hem kostbaar. Omdat ik een geschenk van Zijn Vader ben. Dat houdt ook in dat Hij mij verdedigt tegen aanvallen. En die zijn er wat van de duivel, van allerlei soort: verzoeking tot zonde, verdrukking door kruisdragen, vervolging van marteling, vernietiging door aanvechting, verlies door verwaarlozing. Maar Jezus houdt de aanvallen in toom. Dat we niet verzocht worden boven wat we vermogen. En Jezus sterkt het geloof zo, dat de aanvallen die er doorkomen worden doorstaan. Dat het geloof niet bezwijken zal. Hij geeft die kracht die nodig is om niet af te vallen en niet overweldigd te worden. Hij bewaart ten einde toe. Door alles heen. Daarom houdt die Noord-Korea het vol. Daarom houdt iedereen het vol voor wie Jezus is gestorven. Omdat Hij bewaart!

### 3 de vastheid

Gemeente omdat dit zo is, daarom is zalig worden zo zeker. Als je Jezus kent, als je tot Hem gevluucht bent, gebracht bent, dan is het zo zeker dat je zalig wordt. Dat je aankomt in de hemel. Want dat kan toch

niet anders: Hij begiftigt met geloof, Hij reinigt van zonden, Hij bewaart ten einde toe. De duivel rukt er niet één weg en rukt er niet één los. En dat is zo zeker. Want je stel je voor dat Hij dat niet zou doen. Dat Hij een gegevene van de Vader niet tot geloof zou brengen, en als Hij hem tot geloof gebracht heeft niet zou reinigen met Zijn bloed, en niet zou bewaren ten einde toe, dan zou de Vader zeggen: Mijn Zoon, Ik mis er één. Eén die Ik U gegeven had, maar die Ik niet terugzie in de hemel. Dan vraagt de Vader: Mijn Zoon, waar is die éne? En zou de Zoon dan het hoofd moeten buigen? Er één verliezen die de Vader Hem gegeven heeft? Onmogelijk! Daarom is zalig worden zo zeker. Door alles heen, vervolging en verdrukking. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken! Dat geeft zekerheid!

Dat geeft ook verootmoediging. Zo verootmoedigend is dat, dat je erkent: Heere, als het van mij afhing, dan dan zou ik nooit tot U gekomen zijn, dan zou U hebben kunnen wachten en wachten, roepen en roepen, maar ik was niet gekomen. Dan zou ik nooit gereinigd zijn, zou ik nooit oprecht schuld beleden hebben, nooit hekel aan de zonde hebben gehad en nooit verlangen om U te dienen. Dan zou ik nooit volgehouden hebben, ik zou ten onder gegaan zijn, bezweken zijn, verloochend hebben, afgezworen hebben, kwijtgeraakt zijn, ik zou het geloof niet hebben volgehouden. O wat een wonder, dat Gij het hebt gedaan. Het wilde doen, het hebt gedaan. Dat is wel de stemvork van de lofzang van het ware geloof. Heere, omdat Gij het hebt gedaan, want ik zou nooit, nooit gekomen zijn, gereinigd zijn, volgehouden hebben.

En het geeft ruimte. Ruimte voor een mens in de kerk die zich zo arm weet. Voor iemand die maar dwaalt en zwerft en Jezus niet kan vinden. Maar niet tot geloof kan komen. Voor iemand die maar niet komt tot schuldbelijdenis, die maar geen last krijgt van zijn zonden, voor iemand die maar geen berouw heeft en geen verlangen God te dienen, iemand die zonde fijn vindt zoals jij, die geen zin hebt God te eren zoals u. Voor iemand die niet vol kan houden, die door vervolging, verzoeking, verdrukking, aanvechting alles zo weer kwijt is en doodbloedt in het zoeken en vertrouwen. Voor iemand die zegt: ik kan en zal nooit zalig worden. Bestaat niet. Hier is uw Zaligmaker. Uw Verlosser. Alles wat u niet kunt, doet Hij. U kunt niet tot geloof komen? Hij brengt het. U komt niet tot schuldbelijdenis, berouw en verlangen? Hij werkt het. U kunt nooit volhouden en doorstaan? Hij bewaart. U kunt zalig worden! Jij ook. Zelfs u, zelfs jij. Want Jezus is volkomen Verlosser. Er is plaats voor u en jou bij Hem. Er is doen aan bij Hem. Laat het Hem toch doen, vanavond: je overgevend aan Hem. Zulk één heb ik nodig! Heere Jezus, Ik heb werk voor U. Dat hoort Hij zo graag.

O laat Hem toch niet voorbijgaan. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zulk een zaligheid geen acht geven! Als u verloren gaat, dan was dat niet nodig geweest. Er was een Zaligmaker, Verlosser, Die op u berekend was. Dat zal wroeging geven: het had niet gehoeven dat ik verloren ben voor eeuwig. Had ik maar.....

Want de Zaligmaker begiftigt met geloof, reinigt van zonden, bewaart ten einde. En nog een vierde: Hij brengt in de hemel. Nou nee, zo staat het er niet. Hij stelt voor Zich zonder vlek en rimpel. Hij stelt voor Zich. Dat is het vierde, de kroon op Zijn werk. Hij stelt voor Zich. Voor Hem. Dan zullen wij Hem zien. Hem zien. Dat zal wat zijn. Hier zoveel van Hem gehoord hebben. Dat Hij Zichzelf gegeven heeft. Dat Hij mij heeft liefgehad tot in de dood. Voor mij Zichzelf gegeven heeft. Zoveel van Hem gehoord hebben. Zoveel van Hem gekregen hebben: het geloof, de vergeving, de reiniging, de kracht, de bewaring. De kracht daarvan, de genieting daarvan. Keer op keer. In de beproeving, aan Zijn tafel. Dan Hem zien. Hem zien Die mij heeft liefgehad en Die mij alles, alles heeft gegeven met Hem. Voor het eerst: Hem zien.

En ik zal Hem zien, voor Hem gesteld worden, zonder vlek of rimpel. Dan zal ik helemaal gereinigd zijn, niet alleen door toerekening, niet in beginsel door de heiliging, maar helemaal, innerlijk. Verlost van mijn zondige aard. De reiniging voltooid. Daarvoor zal de verandering nodig zijn in een punt des tijds als hij komt op de wolken. Of daarvoor zal de operatie nodig zijn van het sterven. De operatie waardoor Hij alles weghaalt wat verkeerd is en verdraaid is. Mijn zondige aard helemaal en volkomen zal weghalen en uit mij wegbranden en wegsnijden, zodat ik zonder vlek of rimpel voor Hem zal staan.

Voor Hem, Die mij verlost heeft. Die mij vond op de bodem van verlorenheid. Zo diep en diep verloren. Zo uitzichtsloos en reddeloos verloren. Liggend op het randje van de eeuwige afgrond. Daar vond Hij mij. En Hij bracht mij tot in de hemel. En alles daartussenin is door Hem. Door Hem kwam ik tot geloof, door Hem werd ik gereinigd, door Hem bleef ik geloven omdat Hij mij bewaarde. Dag aan dag. Door Hem ben ik voor Zich gesteld.

En ik mag Hem beminnen, dienen en prijzen, hier en in alle eeuwigheid. Omdat Hij voor mij stierf, omdat Hij voor mij gestorven is. Zulk Eén is mijn Liefste, zulk Één is mijn Zaligmaker. Die mij kocht met Zijn offer, mij bracht tot geloof, mij reinigde door Zijn bloed, mij bewaarde tot het einde, mij thuisbracht voor Zichzelf. Kent u, ken jij deze Jezus niet? Hij is het zo waard, Hij is zo mijn alles. Prijs Hem als u Hem kennen mag, zoek Hem, zoek Hem als u Hem niet kent.

Amen