

Rom. 8: 1 tot 17. Tekst. 9-11 Ps. 126:2 / 64::10/ 84:1 -3 / 19:5/ 36:3

- Er is onderscheid tussen de kracht van de Geest (vuur, water, wind. Joh. 3:8) en de Persoon v.d. Heilige Geest. Wind en vuur zijn gevolgen van Pinksteren. Maar Pinksteren is ten diepste het feest van de inwoning van de Heilige Geest. De Geest komt wonen in de harten van de discipelen, dat is Pinksteren. Pinksteren is de kroon op het werk van Goede Vrijdag, Pasen en hemelvaart. Wordt vaak verlaagd tot het feest van de overtuiging van zonde. Nee, Pinksteren is het feest van de vrijheid, van de inwoning.

1^e. Een nieuw huis

De Geest kan niet wonen in ons. Ons huis is onbewoonbaar verklaard. Velen mensen zoeken het bouwval te restaureren. Nieuw kozijn, nieuwe deur, maar het blijft onbewoonbaar verklaard. De Heilige Geest kan er niet in wonen. Er moet een nieuw huis komen met een nieuw fundament. Paulus zegt in Rom. 8:9 maar als iemand Christus niet heeft dan komt hem de Heilige Geest hem ook niet toe. Zij die een nieuw schepsel zijn in Christus daar komt de nieuwe bewoner in wonen; de Heilige Geest. Zo wordt ons lichaam een tempel van de Heilige Geest. 1 Kor. 6:19/2 Kor. 6:16/ Efeze 2:21/ Rom. 8:9/ Joh. 14:17/

2^e. Een nieuwe bewoner

Vroeger waren we in het vlees, maar nu woont de Geest in ons. (Rom. 8: 9/ Joh. 14:17) In het Oude Testament woonde de Geest in de tabernakel. Nu zegt Paulus in de tabernakel van ons lichaam. Pinksteren; de Geest woont in Gods kinderen. Hij ging heen om de Vader te bidden dat Hij de Geest zou zenden die in ons gaat wonen en eeuwig in ons blijft. (Joh. 14:16/ 2 Tim. 1: 14/ Jak. 4:5)

3^e. Een nieuw leven.

Ja, Gods kind heeft nog vlees. Helaas wel. Dat geeft strijd. (Gal. 5:22) Toch woont de Geest in hen. Die Geest die Christus uit de doden heeft opgewekt. Ja, het lichaam ook van Gods kind is onderworpen aan de dood, ondanks dat Christus/H.Geest in hen woont. (Rom 8:10/Gal. 2:20) Onderworpen om der zonden wil, maar de Geest is levend, eeuwig blijvend om der gerechtigheid wil. (vanwege Gods gerechtigheid) Christus is door de Geest opgewekt uit de dood. Ook de lichamen van Gods kinderen, die gestorven zijn, zullen straks opgewekt worden door de Geest die in hen woont. Christus is de eersteling, zij zullen volgen. (Rom. 8:11/2 Kor. 5:4) Ook degene die verloren gaan, zullen uit de hel worden teruggeven. Ze zullen met lichaam en ziel geworpen worden in de poel van vuur. Letterlijk tandengeknars. (Math, 13:42) Verloren gaan met lichaam en ziel.....Vreselijk, haast u om uw levenswil. Wat een wonder om bij die schare te behoren, om straks eeuwig hier op aarde met Hem te zijn gelijkvormig aan Zijn heerlijk lichaam. (Fil. 3:20) Amen. Ds. A. Simons. Vinkeveen.